



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Βουλευτής Ηρακλείου – ΠΑΣΟΚ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΑΒ	2715
12 ΦΕΒ. 2013	

Προς:

- Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γιάννη Βρούτση
- Τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

Ο Βουλευτής

Βασίλης Κεγκέρογλου

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΣΕΚΦΕΟ)**

Προς:
Βουλευτές Κρήτης
Δημάρχους
Πρ. Κοιν/ών Επιχ/ων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Η ελληνική οικονομία και κοινωνία βρίσκεται στο μέσον μιας μεγάλης κρίσης , με σημαντικές επιπτώσεις σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Τα προβλήματα της φτώχειας , της ανεργίας , της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου , κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου. Η τρέχουσα δημοσιονομική κρίση και ύφεση έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη για συστηματική καταγραφή και ανάλυση των νέων κοινωνικών παραμέτρων , καθώς φαίνεται πλέον ότι διαμορφώνονται νέα δεδομένα και νέες προσκλήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό το 2011 όσο και με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , οι Έλληνες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκαν κατά περίπου 300.000 άτομα (3,3 % του συνολικού πληθυσμού) το 2011 και ανέρχονται πλέον σε 3,4 εκατομμύρια (31% του πληθυσμού) .

Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας βρίθει από στρεβλώσεις που σωρεύθηκαν επί δεκαετίες καθώς το ίδιο το κράτος δεν είναι σε θέση να παράγει και να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες κάνοντας με αυτόν τον τρόπο ιδιαίτερα έντονη την παρουσία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, οι οποίες καλύπτουν αρκετά από τα κενά των κρατικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών. Σε καμία , πάντως περίπτωση θα πρέπει να τονίσουμε , ότι οι ΜΚΟ και η Κοινωνία των πολιτών δεν υποκαθιστούν την κρατική λειτουργία.

Η παροχή κοινωνικής φροντίδας και προστασίας αποτελεί ευθύνη του κράτους . Κάθε άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης δικαιούται κοινωνική φροντίδα από τους φορείς του Εθνικού Συστήματος . Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας παρέχονται χωρίς διακρίσεις , ανάλογα με τις ιδιαίτερες προσωπικές , οικογενειακές , οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων , στο πλαίσιο ενιαίου και αποκεντρωμένου Συστήματος

Κοινωνικής Φροντίδας, (ΦΕΚ 236/ 20-10-1998) Φορέα παροχής των παραπάνω υπηρεσιών αποτελεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που έχει ως στόχο τη συνέχιση της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.

Προϋπόθεση λοιπόν για να υπερβούμε στο ορατό μέλλον την κρίση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη :

Η ΚΕΔΕ επιβεβαιώνει ότι μέσω του «Βοήθεια στο Σπίτι» υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση πόρων λόγω της μείωσης του κόστους λειτουργίας των ασφαλιστικών οργανισμών με την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας, από ένα δίκτυο χιλιάδων εξειδικευμένων στελεχών και της εισροής ασφαλιστικών εισφορών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καθηγητή κ. Ξ. Κοντιάδη: Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: δράσεις, ελλείμματα και επικαλύψεις) δείχνει το «Βοήθεια στο Σπίτι» ως την **υπηρεσία με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ως την πλέον καινοτόμα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.**

- Το γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει θεσμοθετημένες δομές Κοινωνικής πολιτικής
- Ότι ο Καλλικράτης (άρθρο 96 & 97) , προβλέπει δημιουργία Διευθύνσεων Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισοτήτων των Φύλων
- Το γεγονός ότι υπάρχουν χρήματα εξασφαλισμένα: α)ΦΕΚ Α' 135/14-06-2012 ΑΚΑΓΕ και β) 0,2%, Ν4052/12 ασφαλιστικές εισφορές, ενώ προβλέπεται στα πλαίσια συμβατικής υποχρέωσης του Υπ. Εσωτερικών, η μέριμνα να καλυφθούν χρηματικά τόσο οι ανασφάλιστοι της χώρας, όσο και οι ορεινές, δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές.
- Το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί τρεις(3) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για την απρόσκοπτη συνέχιση του ΒαΣ και όλων των εργαζομένων σε αυτό.
- α)Από 1/1/2012 έως 30/6/2012 του Ν4024/2011, β)Από 1/7/2012 έως 30/9/2012, άρθρο πρώτο Ν4087/2012 και γ) Από 1/10/2012 έως 31/3/2013 άρθρο δεύτερο Ν4087/2012.
- Το γεγονός ότι ακριβώς λόγω της αυξανόμενης φτώχειας και ανέχειας, θα πρέπει να υπάρξει εξαίρεση των κοινωνικών δομών και των εργαζομένων σε αυτές από τους περιορισμούς της δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα εθνικό δίκτυο προστασίας σε επίπεδο Δήμων και πολιτείας ,

υφίσταται έκτακτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να εφαρμοστούν μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και προτείνουμε :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ

Να εξασφαλιστεί η σταθερή χρηματοδότηση ΤΟΥ ΒΣΣ ΩΣ ΕΧΕΙ χρησιμοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία ΚΑΠ-ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας

των Δομών ανέρχεται στα 55.000.000 Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και σταθερή εργασία του υπάρχοντος προσωπικού στα ΒαΣ και να καλυφθούν τα κενά όπου υπάρχουν σε προσωπικό. Παράλληλα να συσταθούν κοινωνικές υπηρεσίες στους Δήμους και να ενταχθούν εκεί όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε όλους τους πολίτες που τυγχάνουν κοινωνικής προστασίας.

2. ΠΡΟΤΑΣΗ

- Νομοθετική ρύθμιση η οποία θα επιτρέπει κατ' εξαίρεση λόγω της κοινωνικής αναγκαιότητας που υφίσταται η χώρα, τη μετάβαση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού στις δομές ΒΣΣ στο διάδοχο σχήμα του Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούγων με φορείς εκπόνησης τους Δήμους και τα Νομικά τους πρόσωπα - Κοινοφελείς επιχειρήσεις, και παράλληλα άνοιγμα των κριτηρίων ένταξης υπαγωγής στο Κατ' οίκον Φροντίδας.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ

Συγχρηματοδότηση, και απόφαση κατά την οποία θα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις προνοιακές δομές και του ΒαΣ, από τις μειώσεις προσωπικού που προβλέπει η δημοσιονομική πολιτική και παράλληλα άνοιγμα των κριτηρίων ένταξης υπαγωγής στο Κατ' οίκον Φροντίδας.

Με εκτίμηση

Η πρόεδρος

Μπαγκέρη Ειρήνη



Η γραμματέας

Πανούση Αναστασία