

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΙΑΣ**

**ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:**

- **Εξωτερικών**

Θέμα: «Οι περικοπές στην άμυνα δεν είναι καθόλου αθώες»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Realnews» στις 12-12-12 που αναφέρεται στην δήλωση του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γεράσιμου Αρσένη, ο οποίος αναφέρθηκε ειδικά στην Θράκη επισημαίνοντας την κοσοβοποίηση της περιοχής και επαναλαμβάνοντας τον κίνδυνο επαναχάραξης των συνόρων.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

2536

01.01.11



■ **ΟΤΑΝ ΜΙΛΑ** ένας πρώην υπουργός Εθνικής Αμυνας για κίνδυνο επαναχράξης συνέρων ακόμη και για την Ελλάδα, αλλά και για προσάρτεια ουσιαστικής διάλυσης των εθνικών στρατών στην Ευρώπη, δεν είναι εύκολο να προσπέρασει τα λεγόμενά του έτσι απλά. Ο Γεράσιμος Αροεντης, πρώην υπουργός Εθνικής Αμυνας, τοποθετήθηκε δημοσίως γι' αυτά τα θέματα, «κτηπώντας καμπανάκι κινδύνου» και τονίζοντας ότι είναι εγκληματικό λάθος να διαχωρίζεται η διακείριση πης οικονομικής κρίσης από την εθνική ασφάλεια πεχώρας. «Η κρίση ασφάλειας είναι από το εξωτερικό θα έρθει ξαφνικά κι άλλο»

σε χρόνο που θα εμείς θα επιλέξουμε», υποστηρίζει ο Γ. Αροεντης, ο οποίος δεν έκριψε την πολύ μεγάλη ανησυχία του για τη Θράκη και διασυμβιβίσινον εκεί.

«Σήμερα ξαναχαράσσονται τα σύνορα. Το έθνος-κράτος που ξέραμε παλιά αλλάζει και θα έχουμε μια εικόνα της περιοχής, σε 10 έως 15 χρόνια, πολύ διαφορετική. Εμείς δεν σκεδιάζουμε. Βλέπουμε το θέμα πης οικονομικής κρίσης με παραπίδες, σαν ένα τεχνικό θέμα. Αρμενίζουμε στραβά και πρέπει να κατηπίσουμε το καμπανάκι του κινδύνου. Τα θέματα πης οικονομικά πρέπει να τα δούμε μαζί με τα εθνικά θέματα», είπε ο Γ. Αροεντης σε συνέντευξή του στην Ιστοσελίδα αμυντικών θεμάτων Onalert.gr, προσθέτοντας: «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, που χάραξαν τα σύνορα στην περιοχή μας, δεν είναι και τέσσα μαρκιά. Ιστορικά εννοώ. Αυτά τα σύνορα δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε δεδομένα. Μπορούν να αλλάξουν κάτω από διαφορετικές γεωπολιτικές συνθήκες, κάτω από αλλαγή ισορροπιών δυναμεών στην περιοχή. Και αυτό που λέω είναι διπρέπει να έχουμε τον νου μας».

Ο πρώην γενιθαέας που συντελεύται στην αλλαγές που συντελεύται στη διπλή περιοχή, οι οποίες φοβού-

«Οι περικοπές στην αθόρυβη δεν είναι καθόλου καθόλου»

Ο Γεράσιμος Αροεντης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα εθνικά θέματα και κάνει λόγο για επαναχάραξη συνόρων

απ' αυτή. Μ' αγανακτεί η σάση πης πολιτείας στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται την Εθνική Αμυνα. Ο κυβερνητικός μπλοκαρισμός έχει παραδοθεί στης πιέσεις της τρίκας, πίσω από της οποίες όμως κρύβονται άλλα πράγματα. Είναι σαφές ότι οι σκεδιαστές της νέας τάξης πραγμάτων στην περιοχή δεν θέλουν εθνικούς στρατούς. Θέλουν πολυμερείς οργανισμούς ασφαλείας όπως το ΝΑΤΟ και οι εθνικοί στρατοί, να περιοριστούν σε δύο πρόγραμα:

- στην εσωτερική ασφάλεια, που δεν είναι δουλειά των Ενόπλων Δυνάμεων και
- στο να τροφοδοτούν τις πολυεθνικές δυνάμεις σε αποστολές στην περιφέρεια».

«Θέλουν στρατό 30.000!»

«Δεν θέλουν Ενόπλες Δυνάμεις στην Ελλάδα. Θα πάνε ευχαριστημένοι μ' έναν στρατό 30.000, κι εκείτο πάνε. Πρέπει να αντισταθούμε. Η Ελλάδα πρέπει να έχει αποτρεπτική δύναμη», πρόσθεσε ο Γ. Αροεντης, επισημαντώντας ότι δεν υπόσχεται στην πρόχειρη ευνοίας στην πρόσθετη στρατιωτική επένδυση στην Ελλάδα.



➤ στην πρόσθετη ασφάλεια, που δεν υπόσχεται στην πρόσθετη στρατιωτική επένδυση στην Ελλάδα.

«Γ. Δορένης είπε ότι δεν είναι τυχαία η στάση αλλαγές που συντελεύται στη διπλή περιοχή, οι οποίες φοβού-

φύλιο στην Αίγυπτο σε έξι μήνες - και υποστριψε όπι πρέπει ολες αυτές οι γεωπολιτικές αλλαγές για απασχόλησουν σοβαρότατα την Ελλάδα, γιατί επηρεάζουν «όχι μόνο τα εθνικά μας θέματα, αλλά και την οικονομική μας υπόσταση».

«Αγανακτών»

Ο πρώτην γενέθλιμανε όπι οι πιέσεις της τρόικας για περικοπές στις Ενοπλες Δυνάμεις δεν είναι καθόλου «αθώες» και εντάσσονται σ' ένα γενικότερο σχέδιο απαξίωσης των εθνικών στρατών στην Ευρώπη:

«Είναι σαφές ότι ο χώρος της Εθνικής Αμυνας δέχεται επιθεση και πολλά κρύβονται πίσω

«Ο.Κ. Φούχτελ δεν κάνει εδώ τουρισμό, ούτε δημόσιες σχέσεις. Δεν ενδιαφέρονται οι Γερμανοί για την επιστροφή του χρέους. Μια μόνη επικυριαρχία επιδιώκουν στην περιοχή. Λεπτουργούν επικερυματικά. Με την εσωτερική υποτίμηση που επιβάλλουν και τη φθονή εργασία θα έχουν δημιουργήσει έναν "ηράδειο" για τις γερμανικές επιχειρήσεις», υποστήριξε ο πρώτην γεθθά.

«ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΟΣΜΟΒΟΗ ΘΡΑΚΗ»

Ο πρόσην γεθθά συγχρόνικα στη Θράκη κάνοντας λόγο για «κασσόβοτανή» προ περιοδικός και επιμολύνει βαρούντας την κινητή επινοεύσης των σινάρων:

«Αν μιανουσέι κάπι προσοφέρει στη δύση στην Ελλάδα, τη στηγή που δύο χρόνια έχει στηρίξει, είναι θιλβέρο να φέρειν την Ελλάδα στην επινοεύση της φοτογραφίας του οικουμένης προσενέπι, τη στηγή που δύο χρόνια έχει στηρίξει, είναι έπικιδυνα πρώην αυτά και ψηφοφόρης για φθόρους σε άλλα χρονια σ' ένα Κόσσορο μέσα στην Ελλάδα. Γι' αυτό φένδα για «Επινοεύση στηρόνων»».

Καταληγόντας, ο Γ. Αρσένης έκανε λόγο για τον πρόποτα της οποίαν Ελλάδα πρέπει να δεχοτελεί επινένωσις. Που έχει δημιουργηθει παραπομπή πιστοκονικής κειμής, αλλά ακόμη πιο πάρα διαπραγματεύεται όχι μόνο στην περιπομπή πιστοκονικής κειμής, αλλά σαν έχοντας στα ελληνοταρακόκα: «Εξειπει στο πετσίνας ένα πρόσωπο στην Ελλάδα που πρέπει να δεχοτελεί επινένωσις. Που έχει δημιουργηθει παραπομπή πιστοκονικής κειμής, αλλά ακόμη πιο πάρα διαπραγματεύεται όχι μόνο στην περιπομπή πιστοκονικής κειμής, αλλά σαν έχοντας στα δικά μας χέρια να σαλασσούμε την καρδιά του.

