

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	6260
Επερομ. Καταθέσεων	24 1 13

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

**Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο**

Θέμα: «Η Διοικητική αδράνεια της ΔΕΗ αυξάνει το κόστος του ρεύματος»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE) σε πρόσφατη απόφαση της, αναφέρει πως η ΔΕΗ ζητά και επιτυγχάνει τη συνεχή αύξηση του τιμολογίου του ηλεκτρικού ρεύματος ενώ την ίδια στιγμή η εταιρεία εμφανίζεται ανίκανη να ελέγξει το κόστος λειτουργίας της.

Χαρακτηριστικές, κατά την γνωμοδότηση της PAE, είναι οι διαχειριστικές κατηγορίες του κόστους των ρύπων, του κόστους λειτουργίας των μονάδων και των ορυχείων καθώς και του κόστους του τομέα εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος.

Αναφορικά με το κόστος των ρύπων, το οποίο ευθύνεται για σημαντικό μέρος των φετινών αυξήσεων στο ρεύμα, η τακτική που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού της προαγοράς δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO_2) σε χαμηλότερες τιμές μέσα από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δεν εφαρμόστηκε από τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να μην επιτύχει αντίστοιχο όφελος.

Το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, όπως προϋπολογίζεται από τη ΔΕΗ για το 2013, παραμένει σταθερό για τη δραστηριότητα της παραγωγής, ενώ αυξάνεται για την εμπορία κατά περίπου 24% συγκριτικά με την εισήγηση της PAE για την χρηστή αύξηση του κατά το 2012. Παράλληλα το λειτουργικό κόστος εξόρυξης λιγνίτη κρίνεται ανορθολογικά υψηλό, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα.

Ουσιαστικά η ΔΕΗ παρουσιάζεται αδύναμη να λειτουργήσει με σύγχρονα πρότυπα διοίκησης και διαχείρισης και στα μόνα που μονοδιάστατα και επίμονα καταφεύγει είναι η μείωση της μισθοδοσίας των εργαζομένων, και η αύξηση του τιμολογίου της.

Στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία, η Δημόσια Εταιρία Ηλεκτρισμού είναι σκόπιμο να παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα στον περιορισμό του υψηλού κόστους λειτουργίας της και της απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων της και να θέσει ένα τέλος στο διαρκές αίτημα της για αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, επιβαρύνοντας μονίμως τους ήδη φτωχοποιημένους έλληνες καταναλωτές.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κος Υπουργός

- 1) Σε ποιες ενέργειες προέβη η Κυβέρνηση ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, ώστε να μην είναι αναγκαίες οι αυξήσεις των οικιακών και εμπορικών τιμολογίων;

- 2) Με ποιο αιτιολογικό, η διοίκηση της ΔΕΗ και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αγνοούν τις αποφάσεις και εκθέσεις της PAE που αμφισβητούν τα κοστολογικά στοιχεία που παρουσιάζει η δημόσια επιχείρηση;
- 3) Ελέγχθηκε η διοίκηση της ΔΕΗ για την απόφαση της να προσπαθήσει να επιτύχει την μείωση του λειτουργικού κόστους μόνο μέσω της μείωσης των μισθών, ενώ η PAE αναφέρει πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο κόστος παραγωγής λιγνίτη και γενικότερα στο λειτουργικό κόστος της εταιρείας;
- 4) Έχουν αποδοθεί ευθύνες για την μη αξιοποίηση των προαναφερθέντων εργαλείων για την μείωση του κόστους των ρύπων που σύμφωνα με την PAE θα ήταν χαμηλότερο εάν η ΔΕΗ τα είχε ενεργοποιήσει εγκαίρως;

Αθήνα Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Ο ερωτών βουλευτής

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ