



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- **Οικονομικών**

Θέμα: «Στο φως...Το ΣΔΟΕ να πάρει θέση για τους αρχιερατικούς λογαριασμούς»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Παρόν» στις 2-12-12 που αναφέρεται στην θέση που πρέπει να πάρει το ΣΔΟΕ για τους αρχιερατικούς λογαριασμούς

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Μικρά & ενοχλητικά

Ευρω-μαζώματα, λιβανο-σκορπίσματα

Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε με την υπόθεση των αρχιερέων με τις φουσκωμένες τσέπες και απειλεί να παρασύρει κάθε εκκλησιαστικό οικοδόμημα και παράπηγμα. Το τι έχει να ακουστεί και να κυκλοφορήσει δεν λέγεται! Με τη φόρα που έχουν πάρει, δεν θα είναι έκπληξη να μάθουμε πως και ο Ιούδας τα τριάντα αργύρια τα έβαλε πρώτα σε... off-shore και, μόλις είδε πως δεν είχε καλή απόδοση, πήγε και κρεμάστηκε. Για να σοβαρευτούμε όμως, βολεύει πολλούς αυτή η υπόθεση. Κάποιους πολιτικούς κύκλους που δεν ασχολούνται με τα δικά τους για μία ακόμη φορά. Μερικούς αρχιερείς που θέλουν να ξεπαστρέψουν τους μελλοντικούς τους αντιπάλους και «δίνουν» προς τα έξω τους άλλους, για να τους κάψουν. Μέσα στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα πάντοτε! As βγει, επιτέλους, το ΣΔΟΕ να πάρει θέση και να βάλει ένα τέλος στα σενάρια. Και από την πλευρά της, να εκφραστεί εν συνόλω η Ιερά Σύνοδος με μια επίσημη το-

ποθέτηση. Γιατί αλλιώς η χρυσόσκονη των Χριστουγέννων που περιβάλλει την Εκκλησία θα γίνει γκρίζος καπνός και δεν θα μπορούν να αναπνεύσουν!

Προστριβές προς όφελος τρίτων!

Πήγε να κάνει κίνηση-ματ ο Μητροπολίτης Μεσογαίας, να πλασάρει «αρχιεπισκοπικό προφίλ» και να προσπαθήσει να τσαλακώσει τον Αρχιεπίσκοπο, όμως η κίνησή του γύρισε μπούμεραγκ σε αυτόν. Αρχιεπίσκοπος και Μεσογαίας έγιναν μύλος για ένα τυπικό θέμα κι όλα αυτά προς όφελος... τρίτων. Προ ημερών ο Μεσογαίας έστειλε στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο επιστολή, συστήνοντάς του να κάνει τις κινήσεις του ώστε να βγουν στο φως όλα όσα αφορούν αρχιερείς που ελέγχονται από το ΣΔΟΕ. Ο Αρχιεπίσκοπος, με το γνωστό αρβανίτικο ύφος του, ούτε λίγο ούτε πολύ, απάντησε πως δεν μπορεί να σύρεται από δημοσιεύματα και επικοινωνιακές πομπόλυγες και πως πορεύεται με τον δικό του τρόπο, δηλαδή πως χωρίς κανείς να του το υποδείξει επικοινωνήσε

αμέσως και χωρίς τυμπανοκρουσίες με τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ για να του ζητήσει την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης για ευνόπτους λόγους. Άλλες φορές, για να λέμε την αλήθεια, η στρατηγική του Αρχιεπισκόπου, δηλαδή σιωπή και χαμηλοί τόνοι, έχει αποτέλεσμα και άλλες η τακτική αυτή βρίσκει... μαντρότοιχο!