

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΙΑΣ**

**ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ**

- **Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού**

Θέμα: «Που πάτε άνθρωποι;»

Σχετικά με την επιστολή της κ. Γ. Βουτσά στην οποία αναφέρεται στο θέμα των μετεγγραφών των φοιτητών και την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για την επαναφορά τους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αφορούν την ευνοϊκή μεταχείριση των πρωτοετών φοιτητών και πολύτεκνων που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις της φετινής χρονιάς.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

«Πού πάτε, άνθρωποι; Τσακίζεστε να αποκτήσετε περιουσίες, και λίγο νοιάζεστε για τα παιδία που θα τις κληρονομήσουν...»

Σωκράτης

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Παίρνω το θάρρος να απευθυνθώ σε εσάς για ένα θέμα που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για την υπόθεση των μετεγγραφών και την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για την επαναφορά τους, καθώς και τις προϋποθέσεις ή τα κριτήρια που αφορούν στην ευνοϊκή μεταχείριση πρωτοετών φοιτητών και πολυτέκνων που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις της φετινής χρονιάς.

Κατ' αρχάς αναρωτιέμαι με ποια λογική προτάσσονται οι πρωτοετής και οι πολύτεκνοι έναντι των παιδιών που έδωσαν και πέτυχαν στις πανελλαδικές του προηγούμενου χρόνου καθώς και εκείνα που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, με ανέργους γονείς ή από μονογονεϊκές οικογένειες. Αφενός, συμμερίζομαι το ενδιαφέρον και την βοήθεια που η πολιτεία θέλει να προσφέρει σε αυτές τις κατηγορίες, αφετέρου όμως αυτήν τη στιγμή (και πολλές άλλες) η πολιτεία αντί να τους συμπαρασταθεί, προβαίνει σε μια αδικία. Προσφέρει μετεγγραφές στα ΑΕΙ σε παιδιά πολυτέκνων και πρωτοετών στερώντας τες από αντίστοιχα άξιους συμμαθητές τους. Το επιχείρημα ότι πρωταρχικό σκοπό της πολιτείας, λαμβάνοντας τα μέτρα αυτά, αποτελεί η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και των ειδικών κατηγοριών αντίστοιχα, δεν ευσταθεί, διότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να ληφθούν για όλους τους ασθενείς και όχι μόνο για μία μερίδα από αυτούς. Ταυτόχρονα, η κίνηση και η στάση αυτή έναντι των άλλων παιδιών που εξίσου κέρδισαν μια θέση στα Ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προηγούμενη χρονιά (2011), προκαλεί το αίσθημα περί δικαίου σε αυτά τα παιδιά που εξίσου μόχθησαν προκειμένου να πετύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους. Είναι απόλυτα σαφές και κατανοητό το γεγονός ότι η χώρα μας χρειάζεται τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους και πως προηγούνται οποιασδήποτε ρύθμισης πάνω σε θέματα ειδικά παιδείας και η στήριξη οφείλει να είναι πρωταρχικά οικονομική, όμως δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτό πρέπει να γίνεται εις βάρος των παιδιών που εξίσου απέδειξαν ότι είναι ικανά. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να εθελοτυφλείτε ενώπιον του εύλογου παραγόμενου συνειρμού ενός έντονου διαχωρισμού που δέχονται τα παιδιά του σχολικού έτους 2011 έναντι των πρωτοετών και των άλλων ειδικών κατηγοριών. Αυτού του είδους οι διαχωρισμοί ακυρώνουν κάθε αρχή ίσων ευκαιριών στην παιδεία και συνομολογούνται ενάντια της δημοκρατίας που κέρδισε και δημιούργησε η χώρα μας και ο πολιτισμός μας. Επιπλέον με την αντιπαλότητα και την αντίδραση που γεννούν τέτοιου είδους στάσεις και τέτοιου είδους ρυθμίσεις διακυβέβεται και η κοινωνική συνοχή και η αρμονία.

Στα πλαίσια αυτών των ρυθμίσεων που είναι προ των πυλών θα χρειαστεί να λάβετε υπόψιν σας και την αξιοπρέπεια που χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια το θεσμό των πανεπιστημίων της χώρας μας, καθώς και την εισαγωγής σε αυτά. Ο θεσμός εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρας είναι από τους λίγους (έως ανύπαρκτους) θεσμούς που λειτουργούν αξιοκρατικά. Ωστόσο, η αξιοκρατεία της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας άρχισε να αμφισβητείται το 2010 όταν οι πολυνάριθμες εισαγωγές των

αλλοδαπών, των πολυτέκνων καθώς και άλλων «αδύνατων» κατηγοριών εκείνη τη χρονιά έγινε με πρωτοφανείς χαμηλές βαθμολογίες. Ένα παράδειγμα (αν και είναι πάρα πολλά) είναι η εισαγωγή πολυτέκνων στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με μόλις 2,040 μόρια!!!!Συμμερίζεστε αναμφισβήτητα την προφανή ανισότητα που δημιουργείται όταν η βάση εισαγωγής για τους υπόλοιπους είναι 17,550 μόρια!!!!Χωρίς να θέλω να μακρηγορώ, αποσαφηνίζεται ότι παρακάμπτονται παιδιά που είναι άξιοι υποψήφιοι και που έχουν δουλέψει πολύ σκληρά προκειμένου η πολιτεία να διευκολύνει και να ενισχύσει οικονομικά τις οικογένειες των πολυτέκνων και άλλων κατηγοριών προσφέροντας σε αυτές τις οικογένειες και επιλεκτικά μόνο σε αυτά τα νοικοκυριά μια κοινωνική παροχή ανέξοδα;

Εν κατακλείδι, πολλές φορές αναρωτιέμαι τί επιστήμονες τελικά επιθυμεί αυτή οι χώρα.Τους επιστήμονες που είναι αξιότεροι και ικανότεροι ή εκείνους που είναι περισσότερο ευνοημένοι.Δηλαδή, θα εμπιστεύασταν την υγεία μας στον καλύτερο ιατρό ή σε εκείνον που βρέθηκε στην ιατρική, επειδή έτυχε να γεννηθεί σε πολυμελή οικογένεια (ή έτυχε άλλων ευνοϊκών συνθηκών);Αναρωτιέμαι επίσης πώς μπορείτε εσείς που λαμβάνεται τέτοιες αποφάσεις να κοιτάξετε μέσα στα μάτια των παιδιών που πλημμυρίζουν από αγωνία, αβεβαιότητα, πίκρα και απογοήτευση, αφού το μέλλον που επέλεξαν δεν τους ανήκει, δεν είναι δική τους πρωτοβουλία, αντίθετα τους επιβάλλεται από σκοπιμότητες και υπογραμμίζεται από άγνοια και ανασφάλεια. Με την ελπίδα, ότι θα εισακουστώ σας ζητώ να ψηφίσετε το νέο νομοσχέδιο περί μετεγγραφών με τα ήδη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που θέτεται ως υπεύθυνοι, αλλά να περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά και οι φοιτητές που τώρα βρίσκονται στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εκείνοι και οι οικογένειές τους στα έξοδα προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.Εύχομαι πρώτα με την ιδιότητα του πατέρα και ύστερα με την ιδιότητα του υπουργού να δεσμευτείτε διαβάζοντας αυτήν την επιστολή και να κατανοήσετε τη σκοπιμότητά της.Ζητούμενο άλλωστε δεν αποτελεί η εξυγίανση των δημόσιων φορέων και η άμβλυνση των παραγόντων που τόσα χρόνια δηλητηρίαζαν βασικούς φορείς της ελληνικής οικονομίας;Δεν ζητάω να μας σπουδάσετε, ζητάω να μας δώσετε την ευκαιρία να οικοδομήσουμε το μέλλον μας, το μέλλον όμως που εμείς θα επιλέξουμε, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς διαπλοκές, ένα μέλλον που δικαιούμαστε για μία ζωή που ο καθένας μας αξίζει...

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας,

Μετά τιμής,

Βουτσά Γεωργία

(Φοιτήτρια του τμήματος Κοινωνιολογίας Αιγαίου)