



## **ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΔΑΒΑΚΗΣ**  
**Βουλευτής Λακωνίας**  
**Νέας Δημοκρατίας**

Προς  
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  
Πολιτισμού και Αθλητισμού  
κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο

### **ΑΝΑΦΟΡΑ**

Καταθέτω ως Αναφορά στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής, το ακόλουθο έγγραφο του μεγάλου Λάκωνα Ευεργέτη κ. Ευσταθίου Βαλιώτη σχετικά με το ζήτημα της φημολογούμενης διακοπής της λειτουργίας του Παραρτήματος του ΑΤΕΙ Καλαμάτας στη Σπάρτη.

### **Ο Αναφέρων Βουλευτής**

**Αθανάσιος Π. Δαβάκης**  
**Βουλευτής Λακωνίας**

1102

30 ΟΚΤ. 2012

Καλημέρα σας,

ονομάζομαι Ευστάθιος (Steve) Βαλιώτης του Γεώργιου και διαμένω τα τελευταία σαράντα χρόνια στη Νέα Υόρκη, κατάγομαι δε από ένα μικρό χωριό της Σπάρτης τη Βορδόνια. Εκεί γεννήθηκα και τελείωσα τις σπουδές μου στη Σπάρτη, το Γυμνάσιο εκείνη την εποχή. Συνέχισα σε μια διετή σχολή Ιεραπικής της Καλαμάτας και εν συνεχείᾳ τελείωσα την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αφού υπηρέτησα την Στρατιωτική μου θητεία -διετή παρακαλώ- αποφάσισα να έρθω στην Αμερική για ένα καλύτερο αύριο.

Ευτυχώς το βρήκα και κατόρθωσα σε λίγα χρονια- να γίνω ένας από τους δέκα πλουσιότερους Ελληνοαμερικανούς, με αρχές πάντα Ελληνοχριστιανικές σε όλη την οικογένειά μου και την ομογένεια. Μετά τις μεγάλες προσφορές στην ομογένεια, η μάνα Ελλάδα με κάλεσε για βοήθεια στο τόπο μου δια μέσου του Επισκόπου Ευσταθίου ο οποίος ήταν Δάσκαλός μου κάποτε.

Μου ζήτησαν να τους κατασκευάσω ένα Τ.Ε.Ι. στην Σπάρτη γιατί οι φοιτητές ήταν στα υπόγεια. Δέχθηκα την πρόσκληση με ευχαρίστηση και ξεκίνησα τις διαδικασίες. Σχεδίασα το Τ.Ε.Ι. στην Αμερική και το έστειλα στη Σπάρτη γιά να το εγκρίνουν, το ενέκριναν και το έκτισα σε ενάμισι χρόνο. Οι αντιξούτητες για την κατασκευή αυτή ήταν πολλές! Κοιτάζω όμως μόνο μπροστά, έκτισα ένα σχολείο κατα γενική ομολογία έργο τέχνης, το οποίο τώρα λειτουργεί. Στα εγκαίνιά του, παρέστη και ο τότε Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λυκουρέντζος. Το παρέδωσα με το κλειδί, εξόδευσα αρκετά εκατομμύρια, ευχαρίστως όμως, για τη μητέρα Ελλάδα και μάλιστα το έκανα με φορολογημένα χρήματα, χωρίς καμία φοροαπαλλαγή. Στην Αμερική θα είχα τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό φοροαπαλλαγή και πολλαπλάσια αναγνώριση, ίσως και καλύτερα αποτελέσματα.

Μετά λύπης μου πληροφορύμαι από τους συμπατριώτες μου ότι το Τ.Ε.Ι. Σπάρτης θα διακόψει τη λειτουργία του και μου ζητούν την παρέμβασή μου. Με το θάρρος αυτό, απευθύνομαι σε εσάς για σωτηρία του σχολείου μας. Η κάθε κίνησή σας θα έχει βαρύ αντίκτυπο στην ομογένεια και στην οικογένειά μου. Σας ερωτώ

λοιπόν: Τι θα πουν; Ο Βαλιώτης δώρισε το σχολείο και το κλείσανε! Εμείς τι θα κάνουμε;

Όχι μόνο δωρεά δε θα γίνει άλλη αλλά ούτε και επένδυση καμία. Και μην ξεχνάτε το κτίσμα αυτό είναι καινούργιο χωρίς ενοίκιο και έξοδα συντηρήσεως.

Φυσικά είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος και δεν παραπονούμαι που καμία μα καμία ελληνική υπηρεσία δε με ευχαριστησε ούτε έστω με ένα συμβολικό τηλέφωνο ή ένα γράμμα. Αντί αυτού, σχεδιάζετε την κατάργηση του σχολείου μας. Έτσι αναγνωρίζονται οι ευεργέτες και οι δωρητές του Έθνους;

Αιτώ απάντηση και λύση από όλους σας, είναι κρίμα το σχολείο να κλείσει και μάλιστα στις δύσκολες αυτές μέρες που διανύουμε. Εγώ στην Αμερική ετοιμάζομαι να κτίσω το πρώτο Ελληνοαμερικανικό Πανεπιστήμιο στη Νέα Υόρκη, προσφορά πολλών εκατοντάδων εκετομμυρίων. Σας παρακαλώ μην αποκαρδιώσετε τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, εμένα και δλη την ομογένεια. Προς θεού, έγιναν πολλά λάθη στο παρελθόν, μην κάνουμε και άλλα!

Αρκετά.

Ευχαριστώ.