



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Ημερ. Εγγράφων 30.7.7.

Ημέρα Καταδίκης 1F - 10-12

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Β' ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «**Σχέδιο Νόμου Κατάργησης και Συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, απόσυρση άρθρου 11 για τη Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΚΦ) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου».**

Κύριε Υπουργέ,

η πλειονότητα των Δημόσιων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας μας, που συνιστούν μονάδες κλειστής περίθαλψης, όπου διαβιούν ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας με προβλήματα αναπηρίας και χρόνιων παθήσεων, αντιμετωπίζουν σήμερα μεγάλα δομικής φύσεως προβλήματα, όπως η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και η πλήρης απαξίωση εξαιτίας τριών θεσμικών αλλαγών, που επιχειρήθηκαν με τους διαδοχικούς Νόμους 3106/2003, 3329/2005 και 4025/2011. Η κρατική προχειρότητα επιβεβαιώθηκε με τον πρώτο να μην εφαρμόζεται ποτέ και να αντικαθίσταται από τον δεύτερο, ενώ ο τρίτος κατά σειρά οδήγησε στην αμφιβόλου αποτελεσματικότητας διοικητική πράξη της διασύνδεσης των Δημόσιων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και στην υποβάθμιση των ΚΕΚΥΑΜΕΑ μέσω της υπαγωγής τους στα Κρατικά Νοσοκομεία. Ταυτόχρονα, η προσθήκη του άρθρου 11 που προτείνει νέες συγχωνεύσεις, συμβάλλει στον εξελισσόμενο ακρωτηριασμό της Δημόσιας Φροντίδας Υγείας. Είναι βέβαιο, πώς η τρέχουσα αποπνικτική κατάσταση στον Τομέα της Υγείας για τον πολίτη επιβάλλει έναν μακρόπνοο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σύγχρονου σχεδίου αναβάθμισης του Δημοσίου Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας. Οι σχεδιαζόμενες και επιχειρούμενες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες υπό την ασφυκτική πίεση των Μνημονιακών όρων, αποτυπώνονται στην ελληνική κοινωνία, με την αποκοπή των υπηρεσιών υγείας από τις τοπικές κοινωνίες.

Ερωτάστε:

1. Έχετε σκοπό να αποσύρετε το άρθρο 11 από το αρχικό Σχέδιο Νόμου που οδηγεί στην απώλεια της ταυτότητας των δομών τόσο της Δημόσιας Κοινωνικής Φροντίδας όσο και κάθε Κέντρου, Μονάδας ή Ιδρύματος, οι οποίες κατακήθηκαν διαχρονικά;
2. Πόσο διεξοδικά έχετε θέσει το κρίσιμο αυτό ζήτημα για την υγεία των εν λόγω συμπολιτών μας και κατά πόσο διατίθεστε να συστήσετε ομάδας εργασίας με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του αναπηρικού κινήματος;
3. Για ποιο λόγο δεν προβλέπεται η επανένταξη των ΚΕΚΥΑΜΕΑ στον Τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας και φυσικά υπό την αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν;

Αθήνα 15/10/2012

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ