



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΛΕΞΧΟΥ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	17
Αριθ. Παντ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΠΕΡ. ΣΕΩΝ	12
Ημερομηνία Ηστάθεσης	17.10.2012
Ώρα Ηστάθεσης	13:20

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

προς τους Υπουργούς

- **Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. I. ΒΡΟΥΤΣΗ**
- **Εσωτερικών κ. E. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ**

ΘΕΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ»

Ηδη από το 2010 οι διαδοχικές μνημονιακές κυβερνήσεις σε επαναλαμβανόμενες -κάθε λίγους μήνες- ανακοινώσεις τους επεσήμαιναν την **«τεράστια αιμορραγία του Δημοσίου από την παράνομη χορήγηση συντάξεων»** και άλλων ασφαλιστικών παροχών σε **‘Ελληνες πολίτες**. Η λογική του «μαζί τα φάγαμε» επέβαλε για προπαγανδιστικούς λόγους την στοχοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που παρουσιάζονταν συλλήβδην σαν «μαϊμού συνταξιούχοι», «τυφλοί που βλέπουν» κτλ. Προφανείς σκοποί αυτής της προπαγάνδας ήταν αφενός η **συλλογική ενοχοποίηση των Ελλήνων** ως απατεώνων που επομένως δεν δικαιούνται να διαμαρτύρονται για το Μνημόνιο, αφετέρου η παρουσίαση από τις Συγκυβερνήσεις στην Τρόικα διάφορων επίσημων «αισιόδοξων εκτιμήσεων» για την δυνατότητα εξοικονόμησης τεράστιων ποσών από την αποκάλυψη των «Ελλήνων απατεώνων».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο δήθεν εντοπισμός πριν λίγες μέρες 30.000 «μαϊμού συνταξιούχων» του ΙΚΑ μετά την απογραφή που τελείωσε στις 5-10-12 και η υποθετική «εκτίμηση» σας για την ύπαρξη συνολικά 42.000 **καινούργιων υποθέσεων** παράνομης λήψης συντάξεων που στοιχίζουν **400 εκατομμύρια ευρώ στη Κοινωνική Ασφάλιση μόνο για ένα έτος!**

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κατά την τελευταία διετία προβλήθηκε από τα ΜΜΕ ένας καταιγισμός αλληλοαναιρούμενων επίσημων απολογισμών για «μαϊμού συνταξιούχους» π.χ. του ΙΚΑ, τους οποίους διαρκώς ανακάλυπτε και δήθεν κατεδίωκε ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας για να ξαναχαθούν τα ίχνη τους λίγο μετά μέσα στη συλλογική λήθη. Ουδέποτε δόθηκαν βέβαια **οριστικά στοιχεία** από το

Υπουργείο Εργασίας για το ύψος των εξοικονομήσεων από τις δήθεν «μαϊμού συντάξεις και επιδόματα» που διεκόπησαν ή υποτίθεται ότι επεστράφησαν.

Παρά ταύτα συνεχίστηκε από όλες τις Συγκυβερνήσεις -χωρίς καμία εξαίρεση- μέσω της διαρκούς διαφήμισης στο εξωτερικό των δήθεν «Ελλήνων μαϊμού συνταξιούχων», η διεθνής δυσφήμιση της Ελλάδας και η «αποκάλυψη των ένοχων Ελλήνων» μέσα από υποτιθέμενες διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων ή απογραφές ασφαλιστικών ταμείων.

Όλη αυτή η θεατρική παράσταση με τις επαναλαμβανόμενες αναποτελεσματικές απογραφές είχε βέβαια ως συνέπεια να χαρακτηρίζονται συλλήβδην -χωρίς να υπάρχουν επιβεβαιωμένα στατιστικά αποτελέσματα ή πραγματικά ενοχοποιητικά στοιχεία- ολόκληρες κοινωνικές ομάδες ως «απατεώνες» ή «κοινωνικά παράσιτα», κάτι που καταφέρατε να κάνετε με τις άγαμες θυγατέρες θανόντων δημόσιων λειτουργών.

Στόχος σας δεν ήταν βεβαίως να καταλήξετε σε ασφαλή συμπεράσματα για τις όντως υπαρκτές καταχρήσεις των παροχών του Ασφαλιστικού μας Συστήματος από τους πραγματικούς απατεώνες αλλά να στρέψετε τους πολίτες εναντίον άλλων συμπολιτών μας (π.χ. ασφαλισμένους εργαζόμενους εναντίον συνταξιούχων) σε αναζήτηση αποδιοπομπαίου τράγου για την διάλυση του κοινωνικού κράτους που επιφέρατε εσείς οι ίδιοι με το Μνημόνιο.

Πρόσφατα επεισόδια του σήριαλ αυτού ήταν η νέα απογραφή του ΙΚΑ που ολοκληρώσατε στις 5-10-12 διατυμπανίζοντας για ακόμα μια φορά την «ανακάλυψη» δεκάδων χιλιάδων «μαϊμού συνταξιούχων» και το σχέδιο «Αριάδνη» που προβλέπει ότι η άδεια γάμου, η άδεια ταφής, όπως και κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης θα δηλώνεται υποχρεωτικά και στους συμβολαιογράφους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενημερώνουν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος τα ασφαλιστικά ταμεία. Η κάθε συμβολαιογραφική πράξη θα στοιχίζει 50 ευρώ και μόνο στις περιπτώσεις θανάτου το κόστος θα επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις το κόστος θα επιβαρύνει τον ιδιώτη. Πρόκειται βέβαια για δημόσια παραδοχή ανυπαρξίας του κράτους που δείχνει ανήμπορο να κάνει τα στοιχειώδη φορτώνοντας τα διοικητικά βάρη στον διοικούμενο πολίτη.

Ένα από τα αίτια της παραπάνω κατάστασης είναι η διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων το προσωπικό των οποίων όχι μόνο δεν ενισχύετε αφήνοντας το να ακολουθήσει φθίνουσα πορεία αλλά το διαπομπεύετε ως δήθεν συνεπεύθυνο

για φαινόμενα κακοδιαχείρισης και σπατάλης, δείχνοντας μάλιστα ένα ιδιαίτερο μένος κατά των εργαζομένων του ΙΚΑ.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμισθεί πως όλοι οι σύλλογοι εργαζόμενων σε ασφαλιστικά ταμεία όπως το ΙΚΑ κατήγγειλαν δημόσια τον ανορθολογικό και ακατανόητο χαρακτήρα των νέων μεθοδεύσεων του Υπουργείου Εργασίας που προσπαθεί να εφεύρει ξανά τον τροχό, την στιγμή που υπάρχουν εύκολες και ανέξοδες μέθοδοι ενημέρωσης των σχετικών αρχείων και απευθείας επικοινωνίας των αρμοδίων φορέων.

Παράλληλα έχετε οδηγήσει σε αδιέξοδο κάθε προσπάθεια δημιουργίας **υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης** που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι πολίτες για την γρήγορη έκδοση ασφαλιστικών πιστοποιητικών μέσω του Διαδικτύου ή για την άμεση ενημέρωση τους σχετικά με την πρόοδο των αιτήσεων που υποβάλλουν στους ασφαλιστικούς τους φορείς.

Επειδή υπάρχει πλέον η εντύπωση ότι δημιουργείτε τεχνηέντως μια κατάσταση σύγχυσης για τα πραγματικά δεδομένα της κοινωνικής ασφάλισης και περιπλέκετε επίτηδες απλές διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να αποκομίσετε επικοινωνιακά οφέλη εις βάρος του Ελληνικού λαού, **επερωτάσθε:**

1. Γιατί δεν μπορούν, όπως ισχυριστήκατε δημόσια, τα τοπικά Ληξιαρχεία να ενημερώνουν απευθείας τα Ασφαλιστικά Ταμεία; Ισχύει ή όχι ο Ν. 3996/11 (Άρθρο 81) για την «Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και ενημέρωση του Ε.Μ.Α.Ε.Σ»; Αν ναι, γιατί δεν εκδώσατε την KYA που προβλέπεται για την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών, Συνταξιούχων (Ε.Μ.Α.Ε.Σ);
2. Γιατί το πληροφοριακό σύστημα που οραματίζεστε για την «ΑΡΙΑΔΝΗ» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τα κατά τόπους αρμόδια ληξιαρχεία έτσι ώστε να μην απαιτείται η συμβολή των συμβολαιογράφων και η αναίτια επιβάρυνση των πολιτών για την σύνταξη περιττών πράξεων;
3. Ειδικά για τις περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου που αποτελούν σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας και την μεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων χορήγησης «μαϊμού παροχών», γιατί δεν ζητάτε την αποστολή σε τακτά χρονικά διαστήματα με email των όποιων νέων στοιχείων από τα τοπικά ληξιαρχεία μέσω του ΥΠΕΣ στην ΗΔΙΚΑ, η οποία με την σειρά της θα ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα ασφαλιστικά ταμεία για να προβούν στη διακοπή των αντίστοιχων παροχών;

4. Γιατί δεν οργανώνετε τις υπηρεσίες σας και στα δυο συναρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να κάνουν εσωτερικά τους παραπάνω απλούς ελέγχους αλλά μεταφέρετε το διοικητικό βάρος στους πολίτες;
5. Ποια μέτρα έχετε πάρει για την ενίσχυση του προσωπικού των ασφαλιστικών ταμείων;
6. Ποιες «εξωστρεφείς» (G2C) υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέχονται σήμερα στους πολίτες για θέματα κοινωνικής ασφάλισης; Ποια πιστοποιητικά μπορούν σήμερα να εκδοθούν ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους για ασφαλιστικά τους θέματα;
7. Σε ποιες χώρες του κόσμου ισχύει σύστημα παρόμοιο με αυτό που προτείνετε να ισχύσει στην Ελλάδα από 1-1-2013;
8. Ποια ποσά έχετε εξοικονομήσει πραγματικά μέχρι σήμερα από διακοπές και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων; Να δοθούν συγκεντρωτικά στοιχεία (για όλα μαζί τα Ασφαλιστικά Ταμεία) αλλά και ξεχωριστά για το ΙΚΑ ως εξής: εξοικονομήσεις από διακοπές ασφαλιστικών παροχών, εξοικονομήσεις από επιστροφές ασφαλιστικών παροχών παρελθόντων ετών που επετεύχθησαν μέσα στα έτη 2010, 2011, εννεάμηνο 2012 για κάθε έτος ξεχωριστά.
9. Είναι η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία αναθέτετε την ευθύνη λειτουργίας της κεντρικής βάσης δεδομένων της «ΑΡΙΑΔΝΗΣ», ένα ΝΠΔΔ; Αν όχι, πως μπορεί να είναι αρμόδια για την διαχείριση τόσο πολλών και ευαίσθητων δεδομένων συμπολιτών μας αλλά και για την επεξεργασία τους προκειμένου να ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας; Μπορεί να υποκαταστήσει αυτή η Επιτροπή καθ'οιονδήποτε νόμιμο και συνταγματικά επιτρεπτό τρόπο τα ληξιαρχεία των Δήμων και τελικά το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών;

Αθήνα, 16.10.2012

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

1. **Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Βουλευτής Μαγνησίας**
2. **Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Βουλευτής Ευβοίας**
3. **Παύλος Χαϊκάλης, Βουλευτής Αττικής**
4. **Ιωάννης Κουράκος, Βουλευτής Β' Πειραιά**

- 5. Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα, Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης**
- 6. Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, Βουλευτής Σερρών**
- 7. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, Βουλευτής Ημαθίας**
- 8. Σταυρούλα Ξουλίδου, Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης**
- 9. Βασίλης Καπερνάρος, Βουλευτής Β' Αθήνας**
- 10. Μαρίνος Ουζουνίδης, Βουλευτής Έβρου**