



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ.. Υπουργό:

-Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Παράνομη υλοτομία και αδυναμία αντιμετώπισής της

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Πρέβεζας Μπάρκας Κωσταντίνος κατέθεσε αναφορά με τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου στο νομό Πρεβέζης, όσον αφορά στις τεράστιες διαστάσεις που έχει λάβει η παράνομη υλοτομία στην περιοχή της Πρέβεζας με πρόσχημα την οικονομία, καθώς επίσης και με την αδυναμία των κρατικών υπηρεσιών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο που έχει βάλει στο στόχαστρο όλα τα δάση την περιοχής της Ηπείρου.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και όπως μας ενημερώσετε για αυτές.
Ακολουθεί συνημμένη η σχετική δημοσίευση στο τοπικό Τύπο.

Αθήνα, 2.10.2012



Ο Βουλευτής

Κωσταντίνος Μπάρκας

Ακόμα και τα υπεραιωνόβια δέντρα στο βωμό του κέρδους από ...απογευματινούς «υλοτόμους»

Βάλθηκαν οι παράνομοι υλοτόμοι να μην αφήσουν όρθιο δέντρο και στο βωμό του παράνομου κέρδους και επικαλούμενοι την κρίσιμη οικονομική κατάσταση της χώρας, θερίζουν κυριολεκτικά ακόμα και τα προστατευόμενα δάση, ακόμα και τα υπεραιωνόβια δέντρα, τα οποία ο χρόνος, η φύση αλλά, και ο άνθρωπος σεβάστηκαν.

Η παράνομη υλοτομία έχει πάρει διαστάσεις εθνικού εγκλήματος, αφού παντού ξεφυτρώνουν «αποθήκες» καυσόξυλων, τα ο ποία κανένας δεν ξέρει από πού προέρχονται. Και δεν είναι μόνο εκείνοι που θα δικαιολογούνταν να κόψουν λίγα ξύλα επειδή το πετρέλαιο αναμένεται να φτάσει στα ύψη και δεν θα μπορέσουν να το προμηθευτούν. Είναι και εκείνοι οι οποίοι παρανόμως εμπορεύονται τα καυσόξυλα και γι' αυτό τις ώρες που οι υπηρεσίες δεν δουλεύουν ή εκεί όπου ξέρουν ότι το προσωπικό δεν επαρκεί, βάζουν μπροστά για αλυσοπρίονα και δεν αφήνουν όρθιο δέντρο ούτε για δείγμα.

Φυσικά η παράνομη υλοτομία δεν γίνεται σε πολυσύχναστα μέρη, αλλά στα περίπου απόμακρα, εκεί όπου υπάρχει και μεγαλύτερη βλάστηση. Στην περίπτωση δε που κάποιος πολίτης διανοηθεί να ρωτήσει τον παράνομο υλοτόμο για την δραστηριότητά του, κινδυνεύει ακόμα και η ζωή του, αφού οι παρανομούντες είναι ικανοί να φτάσουν στα άκρα προκειμένου να προστατέψουν την παρανομία τους.

Έχουμε ξαναγράψει ότι η προστασία του φυσικού πλούτου, δηλαδή των δέντρων που τον τελευταίο χρόνο πέφτουν θύματα της παρανομίας, είναι υπόθεση όλων μας, αλλά πρωτίστως των υπηρεσιών που έχουν επιφορτισθεί με αυτή την ευθύνη. Και δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι οι υπάλληλοι δουλεύουν μόνο στο υπαλληλικό ωράριο, γιατί, όπως ορθώς σχολιάζεται, οι παρανομούντες υλοτόμοι δεν θα κόψουν αυτές στις ώρες τα δέντρα, αλλά τις ώρες που οι υπηρεσίες είναι «κλειστές».

Υπάρχει όμως τρόπος να βρεθούν οι παρανομούντες, ακόμα και αν «δουλεύουν» τις περιέργεις ώρες. Με μια επίσκεψη στις αποθήκες των καυσόξυλων που έχουν πληθύνει επικίνδυνα και με την ερώτηση από πού βρήκαν τα ξύλα. Γιατί δύσκολα θα μπορέσει ο παράνομος υλοτόμος να δικαιολογήσει την προέλευσή τους και η γνωστή επωδός ίστος «καθάρισα ένα χωράφι και πήρα τα ξύλα» μπορεί να αποδυναμωθεί αν ζητηθεί και από τον ιδιοκτήτη του κτήματος να επιβεβαιώσει τον καθαρισμό του.

Πάντως εκείνο που έχει ενσπείρει την ανησυχία σε όλους τους νομοταγείς πολίτες είναι μέχρι πού θα φτάσει το κακό. Γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, στο τέλος του χειμώνα δεν θα έχει μείνει δέντρο όρθιο. Και μιλάμε για δέντρα υπεραιωνόβια, ακόμα και για πουρνάρια. Και ας λένε ότι τάχαμον η παράνομη υλοτομία οργιάζει σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Για ρίξτε μια ματιά στον κοντινό σας ορεινό όγκο και θα δείτε ότι η παράνομη υλοτομία είναι τόσο κοντά σε όλους μας...

Φωνή Του Αγρότου

ημ. Δημοσίευσης Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012