

Σπύρος Λυκούδης

02/10/2010

Βουλευτής Επικρατείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΠΡΟΝΟΙΑΣ**

ΘΕΜΑ: « Κέντρα Επιδομάτων Αναπηρίας »

Οι ασθενείς που δικαιούνται επίδομα αναπηρίας, προκειμένου να τους χορηγηθεί, οφείλουν να επανεξετάζονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Παρατηρείται ωστόσο μεγάλη χρονική καθυστέρηση στις επανεξετάσεις των ασθενών, σε όλες μάλιστα τις κατηγορίες ασθενειών.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιτροπές δεν επαρκούν ή συγκαλούνται με μη ικανοποιητική συχνότητα, καθώς και στην έλλειψη των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

Ειδικά όμως στις κατηγορίες των νευρολογικών, καρδιολογικών και ψυχιατρικών περιστατικών ο χρόνος αναμονής είναι τόσο μεγάλος, που πλήττει τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης των ασθενών αλλά και τη συνολική αξιοπιστία της κοινωνικής πρόνοιας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι 2.500 ασθενείς στην Καβάλα. Εξ αυτών κάποιοι αναμένουν περίπου δυο χρόνια να εξεταστούν από τις αρμόδιες επιτροπές. Και τούτο διότι η συχνότητα σύγκλισης των επιτροπών είναι 7 φορές ανά μήνα, ο μέγιστος αριθμός εξεταζομένων ασθενών δεν ξεπερνά τους 15 κάθε φορά, εξετάζονται δηλαδή μόλις 105 ασθενείς το μήνα ή 1.260 ασθενείς ετησίως. Ανάλογο πρόβλημα και χρονικές καθυστερήσεις παρατηρούνται σε όλη την επικράτεια.

Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενειών με σταθερή κλινική εικόνα προϊόντος του χρόνου (σύνδρομο Down, παραπληγίες, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α.), οπότε η πολλαπλή επανεξέταση των ασθενών, προκειμένου να τους

χορηγηθεί το επίδομα αναπηρίας, δεν προσφέρει παρά χαμένες εργατοώρες στα μέλη των επιτροπών και ταλαιπωρία για τους ασθενείς και τους οικείους τους.

Ανάλογη αντιμετώπιση, με σεβασμό στο χρόνο των επιτροπών και στην κατάσταση των ασθενών, θα μπορούσε να υιοθετηθεί και κατά την εξέταση των κατακεκλιμένων ασθενών, οι οποίοι ως βαρέως πάσχοντες εξετάζονται κατ' οίκον.

Με αφορμή όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Με ποια μέτρα προτίθεστε να αντιμετωπίσετε την περιγραφείσα κατάσταση, η οποία ακυρώνει στην πράξη την κοινωνική μέριμνα που ασκεί η Πολιτεία και οδηγεί μια πολυπληθή, ευάλωτη και ευπαθή ομάδα πληθυσμού στην απολύτως επισφαλή διαβίωση και ως εκ τούτου στην απόγνωση;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ