

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Βουλευτής Ηρακλείου – ΠΑΣΟΚ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:

-Υπουργό Οικονομικών
κ. Γιάννη Στουρνάρα

Ο Βουλευτής



Βασίλης Κεγκέρογλου

Α/Α. Παπανόρδεου 8, Εμπ. Καστρινάκη 23, 71306 Ηράκλειο
Βουλής 4, 5cc όροφος, Γραφείο 512, 10562 Αθήνα
☎ 2810 333.900, 210 3706443, 3706743, ΦΑΞ 210 3706043
✉ www.kegeroglou.gr E-Mail: v.kegeroglou@parliament.gr

**ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ**

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Δελτίο Τύπου – Ανοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών

«Οχι άλλη επιψήκυνση στο παρόν φορολογικό σύστημα ζητά η ΕΣΕΕ και απαντά στις διαρροές του ΥΠΟΙΚ με ανοιχτή επιστολή».

Κύριε Υπουργέ.

Η φοροδιαφυγή έχει αναδειχθεί σε έναν «γόρδιο δεσμό» που καθορίζει τους όρους εξόδου της χώρας από τη βαθύ κρίση στην οποία έχει περιέλθει. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η βελτίωση των φορολογικών εσόδων είναι μια κρίσιμη παράμετρος για οποιοδήποτε οικονομικό σχέδιο και εμείς ως εκπρόσωποι του ελληνικού εμπορίου έχουμε επενελημένο σταφερθεί στην ανάγκη να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να υπάρξει ένα νέο, διαυγές, ευρύ, σταθερό, λειτουργικό, αναπτυξιακό, ισόρροπο, ισόνομο, δίκαιο, αυστηρό και επιτέλους έντιμο φορολογικό σύστημα.

Ωστόσο, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι εξακολουθείτε να ακολουθείτε την αμφίβολης αποτελεσματικότητας αποτιμένη της συλλήβδην στοχοποίησης ολόκληρων κοινωνικών κατηγοριών και της εν τέλει τιμωρίας των συνεπών φορολογουμένων.

Με απορία πληροφορούμαστε καθημερινά μέσω των «διαρροών» του Υπουργείου τις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου να καταργήσει το αφορολόγητο στους ελεύθερους επαγγελματίες και να πρωθήσει έναν ενιαίο φόρο της τάξεως του 25% ή 30% από το πράτο ευρώ. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ως ατομικές επιχειρήσεις δεν θα αντικατατίθονται πλέον φορολογικά ως φυσικά πρόσωπα αλλά ως νομικά πρόσωπα με επικλέων επιβαρύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι πλήττονται κατά βάση μικροεπιχειρηματικές αποικικές επιχειρήσεις με μικρό επίπεδο κερδών από 34.000 ως 37.000 ευρώ, σε ώρες φορολογούνται έως τώρα με συντελεστή κάτω του 20%. Εάν υιοθετθεί δε συντελεστής 30% θα πληγούν βάναυσα όλες οι επιχειρήσεις με επίπεδο κερδών 75.000-82.000 ευρώ.

Με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε να κυνηγήσετε τη φοροδιαφυγή, θα σκοτώσετε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα αφανίσετε την μεσαία τάξη που έτσι κι αλλιώς είναι είδος, πραγματικότητα στις μέρες μας.

Οποιαδήποτε φορολογική παρέμβαση, διάκριση και εφαρμογή φορολογίας δύο ταχυτήτων θα παραβίαζε τουλάχιστον τις μισές από τις βασικές αρχές που δεσμεύτηκε το Υπουργείο σας να εφερμόσει στον σχεδιασμό του νέου φορολογικού νόμου, ενώ θα υποδίλωνε την αδυναμία τήρησης των δεσμεύσεών σας. Ακόμη και αν τελείτε υπό το Βάρος μιας αδήριτης ανάγκης είσπραξης εσόδων, θα πρέπει να στοχεύετε στην διασφάλιση της δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών. Η λογική της οριζόντιας παρέμβασης στα εισοδήματα που δεν λαμβάνει υπόψιν τυχόν διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό μιας κοινωνικής κατηγορίας, το μόνο που κάνει είναι να εντείνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης που υπάρχει από την κοινωνία προς το κράτος και να αυξάνει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή.

Πόσο δίκαιη είναι άραγε η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ στον «ελεύθερο» επαγγελματία του έβαλε λουκέτο στην επιχείρηση, στον νέο επιστήμονα που δουλεύει αεροπλοκάκι και κυρίως σε αυτόν τον πρώην επαγγελματία που είναι άνεργης και δεν έχει ασφάλιση; Σε ποιο βαθμό άραγε όλες οι μεθοδεύσεις εξυπηρετούν τους στόχους της επανεκκίνησης της οικονομίας και της ανάκαμψης της αγοράς; Πού πήγε το flat tax 15% και η μείωση της φορολογίας των επιχειρηματών Ήερά πήγε η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ; Πού πήγε η στρατηγική για την αύξηση της παραοικονομίας των 52 δις;

Γιατί παραβλέπετε τις 32 επιπλέον υποχρέωσεις τις οποίες εσείς ζητάτε συνεχώς προσανξημένες και στις οποίες εξαναγκάζονται να ανταπεξέλθουν οι Έλληνες επιχειρηματίες; Γιατί δεν κάνετε ενεργά στο σύνολο των υποχρεώσεων των επιχειρηματιών το οποίο ανέρχεται στα 104,3 δις και περιλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ (4,3 δις), το κόστος μισθοδοσίας του ιδιωτικού τομέα (4,3 δις), τα λειτουργικά έξοδα και τα δημοτικά τέλη (10,8 δις) καθώς επίσης και τον Φ.Π.Α. (16,6 δις); Γιατί αγνοείτε τις ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές (δάνεια, εφορία, ταμεία, κ.ά.) ύψους 194 δις ευρώ; Γιατί εμφανίζετε δια το «ελεύθερο» επαγγελματίες δήλωσαν το 2011 εισόδημα μόνο 3,5 δις ενώ εργάζονται περισσότεροι 70 δις των μισθωτών, ξεχνώντας να ωφελέσετε τη διάληξ φιλοξένης τους; Γιατί δεν αναφωτήθηκε ποτέ κανείς να μάθει την πραγματική συνολική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρηματιών και να προσδιοιτίσει το περισσότερο των άμεσων, έμμεσων έκτακτων και αναδρομικών φόρων στο σύνολο των 60 δις του ετήσιου τζίρου των εμπορικών επιχειρήσεων το 2011;

Με απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι για όλη μία φορά καταφεύγετε στην εύκολη λύση επιβολής νέων φόρων και τέλων για να ανέβετε τα φορολογικά έσοδα κατά 1,5% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 3 δις. Αντί για μεταφρεσμένες παζάρευτε με τη Τρόικα νέους "κεφαλικούς" φόρουμε και αγαδικάζετε να εξαπολύσετε μια νέα φορολογική επίθεση στους Μητρούς ανοράς, γυναίκες κανένα μέτρο και καμία λογική.

Το σωστό θα ήταν να παρουσιάσετε ευθεραίας στον Έλληνες φορολογούμενους τις φημολογούμενες διατάξεις που ακούμε και δεν βλέπουμε από τους «υδραυλικούς» του ΥΠΟΙΚ. τον αναλόνονται να στοχοποιούν τους κατ' ευφημισμό «ελεύθερους» επαγγελματίες και να τρομοκρατούν όσους εμπόρους απέμειναν να παλεύουν για την επιβίωσή τους.

Σας καλούμε να αντιληφθείτε την κριτιμότητα των περιστάσεων στην ελληνική αγορά καθώς και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της εν λόγω πολιτικής στην ελληνική μεσαία τάξη. Ανσυγχώρετο μέλλον της χώρας θα είναι μια καθημαγμένη Μμε ανταγωνιστικό επίχειρηματικότητα ανίκανη να επενδύσει και να επιβιώσει.

Τα «τυφλά» φορολογικά κτυπήματα και οι φορολογικές επιθέσεις «αυτοκτονίας» πρέπει κάποτε να μετατραπούν σε σοβαρές φορολογικές μεταρρυθμίσεις, πριν μας οδηγήσετε σε παραίτηση από την μέχρι σήμερα μάταιη προσπάθεια προς την εστιαία και πριν μας αναγκάσετε σε οριστική παύση πληρωμών.

Με εκτίμηση,

Το πλ. της ΕΣΕΕ

- Κοιν : - Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Δημήτρη Σταύρου
- Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Καπραράδη
- Γεν. Γραμματέα Υπουργικού Επιστημονικών κ. Γιώργο Λέργο

Επισηνάπτουμε τους πίνακες που τακτηγίζουν τις θέσεις που διατυπώνονται στην παρούσα επιστολή.

**Πίνακας 1α: Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
(2011)**

	Αριθμός επιχειρήσεων (σε ευρώ)	Φορολογητέα Κέρδη (σε ευρώ)
Νομικά πρόσωπα	225.090	15.073.458.182
A.E.	47.468	11.226.012.953
E.P.E.	27.040	1.110.995.401
O.E. – E.E.	150.532	2.736.449.828

**Πίνακας 1β: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
(2011)**

Φυσικά πρόσωπα	Αριθμός Φυσικών Προσώπων	Δηλωθέντα εισοδήματα (σε ευρώ)
Ελεύθεροι Επαγγελματίες	345.077	4.349.793.000
Εμπορικές – Βιομηχανικές επιχειρήσεις	660.170	8.214.957.000
Μισθωτοί	2.005.328	76.846.891.000

Πίνακας 2: Υποχρεώσεις Νομικών Προσώπων, Ελεύθερων Επαγγελματίων και Αστομικών επιχειρήσεων

Φορολογητέα Εισοδήματα (Φ.Ε.Φ.Π. και Φ.Ε.Ν.Π.)	27,6 δις
Ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΑΕΕ	4,3 δις
Κόστος μισθοδοσίας του διετικού τομέα	45,0 δις
Δημοτικά τέλη/Γ.Α.Π./Ε.Ρ.Τ./Α.Ε.Η	10,8 δις
Φ.Π.Α.	16,6 δις
Σύνολο Υποχρεώσεων	104,3 δις