



27/9/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Προς τον κ.κ Υπουργό

- Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές άδειες κοινωνικών λειτουργών και λοιπών υπαλλήλων που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τη παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.4057/2012, απαγορεύεται η χορήγηση εκπαιδευτικών / υπηρεσιακών αδειών μέχρι 31/12/2012.

Αρκετοί εργαζόμενοι έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν, αρνητικές απαντήσεις από τα υπηρεσιακά συμβούλια των φορέων που εργάζονται, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή απουσία τους βεβαιωμένα δεν θα προκαλέσει πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών τους, και έτσι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Μ.Π.Σ.), στα οποία έχουν επιλεγεί.

Σύμφωνα με τον Δημοσιούπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007) «η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτελούνται στην Ελλάδα ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή στο εξωτερικό.

Επίσης ορίζεται ότι :

Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική.

Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση από τον υπάλληλο των ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του.

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών που εκτελούνται σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με Τ.Ε.Ι.. Ως προγράμματα ή κύκλοι μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται όσα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση.».

Σύμφωνα με το Άρθρο 59 άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.

Η οριζόντια αυτή απαγόρευση κοινωνικών και λοιπών επιστημόνων να συμμετάσχουν σε συναφή με την εργασία τους μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

1. **Στερεί το δικαίωμα σε επιλεγμένους κοινωνικούς επιστήμονες να αναβαθμίσουν το γνωστικό τους πεδίο.**
2. **Καθυστερεί την αναβάθμιση των στελεχών που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο φορέα, κωλύοντας στην πραγματικότητα τη διοικητική μεταρρύθμιση που επιχειρείται. Ιδιαίτερα στη περίοδο κρίσης που διανύουμε, η αναδιάρθρωση των κοινωνικών-προνοιακών δομών και υπηρεσιών έχει ανάγκη από υψηλά εκπαιδευμένα στελέχη.**
3. **Πλήγτει σχολές και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που έχουν στο επίκεντρο τους τη δημόσια διοίκηση και τη δημόσια υγεία.**

Συμβαίνει, δηλαδή, το εξής παράδοξο: τα προγράμματα σπουδών μιας σχολής, που έχει όραμα την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, δεν είναι προσβάσιμα στους υπηρετούντες λειτουργούντας της.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

1. **Σε ποιες ενέργειες σκέφτονται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία και με ποιό χρονοδιάγραμμα για το θέμα της αποκατάστασης της χορήγησης των σχετικών αδειών στους κοινωνικούς λειτουργούντας και στους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί στα αντίστοιχα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών;**

2. Πώς μπορεί να εγγυηθεί το αρμόδιο Υπουργείο την απρόσκοπτη και αξιόπιστη διατήρηση της λειτουργίας των δομών της δημόσιας διοίκησης καθώς και την άρτια εκπαίδευση του επιστημονικού της προσωπικού;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλέξης Μητρόπουλος

Ξανθός Ανδρέας