

31-08-2012

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού να μην προχωρήσει στη συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Στο δελτίο τύπου της 24-07-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανακοινώνονται συγχωνεύσεις-καταργήσεις φορέων του Δημοσίου, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ερευνητικά κέντρα και ειδικότερα το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Αναρωτιόμαστε με ποια κριτήρια περιλαμβάνεται μεταξύ των 213 νομικών προσώπων της εν λόγω λίστας -για δεύτερη φορά, μετά τον Μάιο του 2009- το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αυτοτελή επιστημονικό χαρακτήρα. Το ΕΚΚΕ συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και ως εκ τούτου αποκόπτεται από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό δημοσίου χαρακτήρα και του θεσμικού του πλαισίου.

Με τη συγχώνευση αυτή συνάγεται καταρχάς ότι το εποπτεύον τα ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ Υπουργείο παρακάμπτει τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 16, παράγραφος 1, η οποία επιβάλλει να υπάρχουν και να λειτουργούν εθνικά ερευνητικά κέντρα δημόσιου χαρακτήρα, με ακαδημαϊκά κριτήρια, υπό δημόσιο έλεγχο τα οποία δεν θα εξαρτώνται από τους περιορισμούς που θέτει η αναζήτηση χρηματοδοτικών μηχανισμών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής έρευνας είναι πρωταρχικής σημασίας σήμερα σε συνθήκες κρίσης της χώρας. Το ΕΚΚΕ είναι το μοναδικό κέντρο κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα, διαχρονική αποστολή του οποίου είναι η μελέτη της ελληνικής κοινωνίας και η προαγωγή των κοινωνικών επιστημών με σκοπό το δημόσιο συμφέρον. Το ΕΚΚΕ υπηρετεί την κοινωνική έρευνα και παράλληλα υποστηρίζει την τεκμηρίωση του σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών. Ζητήματα όπως η φτώχεια, η ανεργία, η απασχόληση, η μετανάστευση, η εγκληματικότητα, η πολιτική συμμετοχή, η δημόσια διοίκηση, τα θέματα του φύλου, οι χωρικές ανισότητες και διαχωρισμοί, η οικογένεια, η εκπαίδευση, οι δημογραφικές εξελίξεις, η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, είναι θέματα εθνικής και στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία του Κράτους, της κοινωνίας και των θεσμών. Ιδιαίτερα σε εποχή όξυνσης των κοινωνικών προβλημάτων και των ανισοτήτων, η Πολιτεία έχει υποχρέωση να μεριμνά για τη χάραξη επιστημονικά τεκμηριωμένης κοινωνικής πολιτικής και να μην αποποιείται αυτή την ευθύνη με πρόσχημα «τη συνολική αναδιάρθρωση του Κράτους». Εφόσον τα «προϊόντα» της κοινωνικής έρευνας δεν έλκουν ιδιώτες επενδυτές και επιχειρήσεις, αλλά απευθύνονται κυρίως στην κοινωνία και την Πολιτεία, οι πολιτικές ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής έρευνας αναπόφευκτα οδηγούν στο μαρασμό και στην εξαφάνισή της.

Επειδή, έχει ήδη αρχίσει ο κατακερματισμός του ερευνητικού ιστού με την α' φάση των συγχωνεύσεων τον Φεβρουάριο του 2012 ο οποίος σε συνδυασμό με τις περικοπές των επιχορηγήσεων των ερευνητικών κέντρων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια κονδυλίων από ερευνητικά προγράμματα, στην απώλεια θέσεων εργασίας νέων επιστημόνων, στη συρρίκνωση

των ερευνητικού ιστού και στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των δημόσιων ερευνητικών κέντρων.

Επειδή το Κράτος οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και να εγγυάται τη δημόσια λειτουργία της έρευνας και των φορέων της.

Επειδή η κοινωνική έρευνα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία για την ανάδειξη και επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, για τη χάραξη πολιτικής και την οργάνωση δημόσιων δράσεων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

- 1) Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την κοινωνική Έρευνα που αιτιολογεί την αποσύνδεσή της από τη λοιπή επιστημονική Έρευνα, και την αποκοπή του ΕΚΚΕ (μοναδικού δημόσιου ερευνητικού φορέα για την κοινωνική Έρευνα στη χώρα με 60ετή ιστορία και προσφορά) από το δημόσιο ερευνητικό ιστό;
- 2) Ποια είναι η σύνδεση της κατεπείγουσας διαδικασίας συγχώνευσης του ΕΚΚΕ και του ΕΙΕ σε φορέα ΝΠΙΔ σε σχέση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί «αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας»;
- 3) Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης που αιτιολογεί την κατάργηση του φορέα που κατ'εξοχήν μπορεί να συμβάλει στη μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν λόγω κρίσης και τη χάραξη δημόσιας πολιτικής;
- 4) Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την επιστημονική έρευνα και τα ερευνητικά κέντρα που αιτιολογεί την αποσύνδεσή τους από τον ενιαίο χώρο Παιδείας και Έρευνας;
- 5) Μετά από όλα αυτά, προτίθεται ο Υπουργός να ακυρώσει τη συγχώνευση αυτή που δεν αντέχει σε οποιαδήποτε βάση κριτικής για το μέλλον της Έρευνας στην Ελλάδα;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Θεανώ Φωτίου

Αναστάσιος Κουράκης

Χρήστος Μαντάς

Ευγενία Βαμβακά

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Παναγιώτα Δριτσέλη

Γιώργος Πάντζας

Μαρία Κανελλοπούλου

Νίκος Συρμαλένιος

Ευσταθία Γεωργοπούλου-Σαλτάρη