



Αθήνα, 17 Αυγούστου 2012

**Ερώτηση προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια με θέμα: “Κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας σε βάρος πολιτών για λόγους φρονημάτων”**

Λίγους μήνες μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης της Διεθνούς Λμνηστίας για την αστυνομική βία, και των ιδιαίτερα ανησυχητικών συμπερασμάτων της, δύο περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας μέσα σε λίγες μέρες επιβεβαιώνουν την ανησυχία ότι τμήματα των σωμάτων ασφαλείας εμφορούνται από ακραίες αντιδημοκρατικές και ρατσιστικές αντιλήψεις, με ό.τι κίνδυνο συνεπάγεται αυτό για την κοινωνική ειρήνη, ιδίως στις μέρες μας.

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου, αστυνομικοί σταμάτησαν γιατρό του Λαϊκού Νοσοκομείου, μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και στέλεχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ αυτή οδηγούσε στην περιοχή της Λ. Αλεξάνδρας. Μετά την εξακρίβωση των στοιχείων της, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο στο αυτοκίνητό της, και για ένα διάστημα μεγαλύτερο της μιας ώρας, εκφράζονταν απαξιωτικά για τη συνδικαλιστική και πολιτική της δραστηριότητα, επιδεικνύοντας τις γνώσεις τους για την προσωπική της ζωή και απειλώντας πως, μετά τους μετανάστες, σειρά έχουν οι αριστεροί για μπουν στο στόχαστρο των δυνάμεων καταστολής.

Τη νύχτα του Σαββάτου 11 προς Κυριακή 12 Αυγούστου, αστυνομικοί της Ομάδς “Δέλτα” (μονάδα Δ-24 Δέλτα) σταμάτησαν οδηγό μηχανής στη γωνία Αλεξάνδρας και Μαυροματαίων. Κατά την έρευνα που έγινε στη μηχανή, ένας από τους αστυνομικούς βρήκε μια αριστερή εφημερίδα, και αφού την παρέδωσε στον επικεφαλής, όλοι οι αστυνομικοί κατέβηκαν από τις μηχανές τους και άρχισαν να βρίζουν και να χτυπούν τον οδηγό με αγκωνιές, χαστούκια και μπουνιές στο σώμα. «Προδότες, καταστρέψατε τη χώρα», «λίγα είναι τα ψωμιά σας», «το παίζεις και μάγκας, γαμώ την αναρχία σας, θα σας λιώσουμε βρομιάρηδες», ήταν μερικές από τις βρισιές που του απιγύθυναν. Λίγο αργότερα, και σα να μην έφτανε αυτό, οι αστυνομικοί έκοψαν κλήση για κράνος στο θύμα της επίθεσης, μολονότι ο ίδιος φορούσε κράνος.

**Επειδή η συχνότητα παρόμοιων συμβάντων και η ατιμωρησία των υπευθύνων εισπράττεται ως ανοχή, αν όχι ως επιβράβευση, από την Πολιτεία, ερωτάται ο υπουργός:**

- Υπάρχει σχεδιασμός από πλευράς υπουργείου και ΓΑΔΑ για την παρακολούθηση πολιτικών χώρων ή/και ατόμων με κριτήριο την πολιτική τους ένταξη;
- Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τη διερεύνηση των δύο περιστατικών και την απόδοση ευθυνών;
- Τι είδους μέτρα προτίθεται να λάβει η ηγεσία του υπουργείου για τον εκδημοκρατισμό των σωμάτων ασφαλείας, δεδομένης και της έκτασης που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια τα κρούσματα αυταρχισμού και βίας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βασιλική Κατριβάνου  
Τάσος Κουράκης  
Δημήτρης Τσουκαλάς