

Υπουργό Περιβάλλοντος και με συμβουλευτικό ρόλο σε σχέση με το ΥΠΕΚΑ, όπως και συμβουλευτικός φορέας σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης προς Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Διοίκηση. Κατά αντίστοιχία με τους κορυφαίους ήδη Οργανισμούς Προστασίας του Περιβάλλοντος σε Η.Π.Α (EPA) και σε Ευρώπη (ΕΟΠ). Δυστυχώς όμως το ΕΚΠΑΑ, που συστήθηκε με Π.Δ ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τον Δεκέμβριο του 2000 και ξεκίνησε τη λειτουργία του δέκα χρόνια μετά! τον Φεβρουάριο του 2010, λειτούργησε μόλις ένα χρόνο! έως τον Νοέμβριο του 2011 οπότε και «απορρόφησε» το ΙΓΜΕ - μία άλλη τραγικά λανθασμένη συγχώνευση και υποβάθμιση για το ιστορικό ΙΓΜΕ με την πολύτιμη προσφορά του μεταξύ των άλλων στην καταγραφή και αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, στον οποίο όλοι σήμερα αναφέρονται - και μετονομάσθηκε σε ΕΚΒΑΑ (Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης). Σήμερα αποτελεί την επονομαζόμενη «Μονάδα περιβάλλοντος» του νέου φορέα ΕΚΒΑΑ, και κατ' ουσίαν έχει υποβαθμισθεί και το μέλλον του, όπως και του ΙΓΜΕ, είναι αβέβαιο. Ένα μέρος του αποσπασθέντος προσωπικού επέστρεψε στην αρχική του θέση.

### **Μετά από αυτά ερωτάται ο κ. Υπουργός**

- 1. Είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου η συστηματική παρακολούθηση και η συντονισμένη αντιμετώπιση-άρση τόσο των χρόνιων προβλημάτων παραβιάσεων των περιβαλλοντικών οδηγιών, όσο και της επιτάχυνσης του ρυθμού ενσωμάτωσης των σχετικών κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο ; και ποιος ο αντίστοιχος προγραμματισμός για να επιτευχθεί αυτό ;**
- 2. Θα προχωρήσει στην αναβάθμιση, ουσιαστικά επανεκκίνηση του σημαντικότατου για τα θέματα αυτά ΕΚΠΠΑ, ενός Οργανισμού που επί χρόνια έμεινε στα χαρτιά, ενώ στις άλλες χώρες και ιδιαίτερα της ΕΕ αντίστοιχοι Οργανισμοί επιτελούν μεγάλο έργο στην Προστασία του Περιβάλλοντος, με επικεφαλής τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ);**

**Η βουλευτής που ερωτά,**

**ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ**

19.07.2012

**ΕΡΩΤΗΣΗ****Προς τον κ. Υπουργό:****Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη**

**ΘΕΜΑ: «Δημιουργία εικοσιπέντε (25) κέντρων πρώτης υποδοχής μεταναστών».**

Η παράνομη μετανάστευση απειλεί, πλέον, τους αρμούς της κοινωνικής μας συνοχής, δημιουργώντας συγχρόνως, ένα τεραστίου μεγέθους ζήτημα, σε συνδυασμό με το μείζον πρόβλημα της υπογεννητικότητας που υπάρχει στην Πατρίδα μας.

Προσφάτως, ύστερα από σειρά συναντήσεων που είχε στις Βρυξέλλες, με την Επίτροπο των Εσωτερικών Υποθέσεων και Malmstrom και άλλους Ευρωπαίους Αξιωματούχους, ο κ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δήλωσε, ότι «θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα 25 κέντρα πρώτης υποδοχής σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, όπου θα οδηγούνται οι παράνομοι μετανάστες που θα συλλαμβάνονται και θα παραμένουν εκεί για σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι δηλαδή να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στα κέντρα αυτά θα τους εξασφαλίζεται νομική βοήθεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη».

Με βάση τα ανωτέρω:

**Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:**

- Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των παρανόμων μεταναστών και από που προκύπτει αυτός, ήτοι με ποια στοιχεία αποδεικνύεται;
- Με ποιο τρόπο, ακριβώς, θα εξασφαλίσει την μη εισροή παρανόμων μεταναστών από τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα της Πατρίδας μας;
- Πώς, ακριβώς, θα εξασφαλισθεί η μη εισροή παρανόμων μεταναστών από την δημιουργία «κέντρων πρώτης υποδοχής»;
- Έχουν γίνει μελέτες για τα «κέντρα πρώτης υποδοχής»; Εάν δεν έχουν γίνει, πότε θα γίνουν;
- Πόσο θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό οι δαπάνες για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των «κέντρων πρώτης υποδοχής» και πως επιμερίζεται εκάστη εξ αυτών;