

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΧΑΙΑΣ**

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους υπουργούς

- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
- Προστασίας των Πολίτη
- Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Θέμα: «Οι παρκαδόροι του... Ζαππείου»

Σχετικά με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 17-3-2012 που αναφέρεται στα παράνομα πάρκιν που έχουν δημιουργηθεί, τους ελέγχους που διενεργεί η τροχαία και όπως αποδεικνύεται τα περισσότερα από αυτά είναι παράνομα.

Ο αναφέροντος Βουλευτής
Nikos I. Nikolopoulos

30 ΜΑΐΟΥ 2012

Οι παρκαδόροι του... Ζαππείου

ΓΝΩΜΗ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

ΔΕΝ ΠÁEI καιρός που δημοσιεύθηκε η εξής εἰδοποίηση: «Αιφνίδια στικούς ελέγχους σε δρόμους κοντά σε κέντρα διασκέδασης που έχουν καταλάβει παρκαδόροι και χρησιμοποιούν για εξυπρέπη πελατών τους έκανε η Τροχαία. Βεβαιώθηκαν 593 παραβάσεις, ενώ συνελήφθησαν 9 άτομα διότι καταλάμβαναν δρόμους και πεζοδρόμια παρανόμως και με το αχνιάτω. Ε, λοιπόν, την επόμενη φορά που η Τροχαία θα βγει για ελέγχους ας πάει μια βόλτα και στο Ζάππειο και συγκεκριμένα στην είσοδο της Αίγλης στη Βασ. Ολγας.

Προς μεγάλην έπιληπτή όσων επιλέξαμε να σταθμεύσουμε την Τετάρτη τα Ι.Χ μας εκεί, η μπάρα του εν λόγω πάρκινγκ πάτων κλειστή και δύο νεαροί αναλάμβαναν να την ανοίξουν και να παρκάρουν εκείνοι τα αυτοκίνητά μας. Οι περισσότεροι που γνωρίζαμε ότι το συγκεκριμένο πάρκινγκ είναι δωρεάν θεωρήσαμε ότι οι δύο κύριοι

βρίσκονταν εκεί εκτάκτως για να διευκολύνουν τη μεγάλη προσέλευση λόγω της παρουσίασης του νέου κόμματος της κ. Κατσέλη και του κ. Καστανίδη. Ελα όμως που στην έξοδο απεδειχθη ότι το «σέρβις» δεν πάτων ακριβώς δωρεάν. «Δώστε ό,τι θέλετε» έλεγαν αμφότεροι στους «πελάτες» και οι περισσότεροι έκαναν ό,τι ακριβώς και στα μπουζούκια. Από συνήθειά ή και ντροπή εδίναν από ένα τάλιρο...

Οταν έφτασε η σειρά μου ζήτησα από τους νεαρούς απόδειξη. Και όταν μου είπαν «δεν έχουμε, γιατί δίνετε ό,τι θέλετε» τους ρώτησα ποιος είναι εργοδότης τους. Λίγο αργότερα βρήσκομουν εντός της Αίγλης ζητώντας να συναντήσω τον «ιδιοκτήτη του πάρκινγκ». «Μα είναι δωρεάν» μου εί-

πε και εκείνος και αδυνατούσε να καταλάβει το επιχείρημά μου ότι «είναι άλλο το «είναι δωρεάν» και άλλο το «δώστε ό,τι θέλετε»». Συνειδηποίησε τι εννοούσα όταν τον ρώτησα αν φορολογείται η στάθμευση των 100 αυτοκινήτων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο πάρκινγκ και κυρίως να μου εξηγήσει ποιος νομιμοποιεί τους δύο νεαρούς να τσεπώνουν πιθανώς με το αφεντικό τους-ένα 500αρικάκι αδόλωτο κάθε μέρα.

Δεν θα σας τα έγραφα όλα αυτά αν την όλη εικόνα δεν συμπλήρωνε δίπλα στο πάρκινγκ ένας καμαρωτός τροχονόμος, ο οποίος αντί να κανει τη δουλειά του σφύριζε ασκόπως-εξανγκάζοντάς με να γίνω εγώ Κλουζό στη θέση του. Ακρο δεν έβγαλα, αλλά χαμογέλασα πικρά στην ιδέα ότι το μαύρο χρήμα λόγω της απειλής που νιώθει από το στέγγωμα της αγοράς έχει επιστρατεύσει μέχρι και το «ό,τι προαιρείσθε» της Εκκλησίας...