

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Βουλευτής Καβάλας - Π.Α.Σ.Ο.Κ.

Αθήνα, 23/2/2012

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών και την κα Υπουργό¹
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ΘΕΜΑ: «Επαναφορά ευεργετικών διατάξεων για τους αθλητές του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ».

Σας διαβιβάζω την ανοικτή επιστολή των Σωματείων του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, ως προς την επαναφορά συγκεκριμένων ευεργετικών διατάξεων από πλευράς της Πολιτείας, για τους αθλητές του εν λόγω αθλήματος.

Θεωρώντας τις αξιώσεις των συγκεκριμένων αθλητών εύλογες παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Δημήτριος Π. Παπουτσής

2813

28 ΦΕΒ. 2012

ΠΡΟΣ: Βουλευτή Καβάλας κ. Παπούτση Δημήτρη

Τα ερασιτεχνικά σωματεία του Ολυμπιακού αγωνίσματος Τ.Κ.Δ. νιώθουν την ανάγκη να διαμαρτυρηθούν για την άδικη –κατά τη γνώμη μας- απόφαση σχετικά με τα προνόμια των αθλητών, θέλουν να βοηθήσουν και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των ερασιτεχνών αθλητών του taekwondo και όχι μόνο.

Επιθυμούμε την επαναφορά των προνομίων των ερασιτεχνών αθλητών, κυρίως όσον αφορά την εισαγωγή τους στα ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας αλλά και την χρηματική αμοιβή τους, ανάλογα με τη διάκριση τους.

Το θεωρούμε επιτακτική ανάγκη, έναντι των επαγγελματιών και των Ολυμπιονικών που ούτως ή άλλως είναι αμειβόμενοι τόσο από το κράτος όσο και από εταιρίες-χορηγούς πολλές φορές, που τους σπουδοράρουν, οπότε ο δρόμος για αυτούς είναι ήδη ανοιχτός.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό το γεγονός ότι από την εφηβική ηλικία αυτά τα παιδιά-αθλητές, κατά συνέπεια και οι γονείς τους, μπαίνουν στον δύσκολο δρόμο του πρωταθλητισμού –κατ’ επιλογήν βέβαια- που σημαίνει συνεχείς αγώνες, εντός και εκτός της χώρας, που σημαίνει αυξημένα έξοδα. Ο οικονομικός οικογενειακός προϋπολογισμός λοιπόν γίνεται δυσβάσταχτος για την οικογένεια, που πολλές φορές λειτουργεί εις βάρος των υπόλοιπων μελών ή και του ίδιου του παιδιού-αθλητή που αναγκάζεται να σταματήσει τον πρωταθλητισμό, λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Είναι άδικο να απομακρύνουμε τοιουτοτρόπως τα παιδιά μας από τον αθλητισμό, γιατί εμείς οι ενήλικες είμαστε αυτοί που κινούμε τα νήματα, ωθώντας τα έτσι σε άλλα μονοπάτια, σε άλλες μορφές ψυχαγωγίας που δεν είναι γνήσιες και στοχεύουν απλά στο ξόδεμα του ελεύθερου χρόνου χωρίς να καλλιεργούν το πνεύμα και το σώμα. Είναι εύλογο το να θέλουν κίνητρα για να συνεχίσουν, και όσα και να δοθούν από την πλευρά των προπονητών, όσα και να δοθούν από τους ίδιους τους γονείς τους, είναι δώρο άδωρο αν δεν υπάρχει η αναγνώριση, η βοήθεια και η στήριξη από το κράτος. Γι’ αυτό καλούμε τους αρμόδιους να επανεξετάσουν το ζήτημα της επαναφοράς των προνομίων των ερασιτεχνών αθλητών.

Πέραν του πόσο δύσκολο είναι για τις οικογένειες αυτών των παιδιών, ιδίως εάν είναι και πολύτεκνοι ή χαμηλόμισθοι ή άνεργοι γονείς, καλό θα ήταν όλοι μας να μπούμε για λίγο στη θέση και την ψυχοσύνθεση αυτών των παιδιών που πραγματικά είναι ήρωες.

Ας αναλογιστούμε για μια στιγμή το ημερήσιο πρόγραμμα τους: πρωινό ξύπνημα- πρωινή προπόνηση- σχολείο- φροντιστήρια- βραδινή προπόνηση- επιστροφή στο σπίτι- διάβασμα και

προετοιμασία για την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται καθημερινά, όχι για έναν ή δύο μήνες αλλά για χρόνια, που μπορεί να φτάσει και τα (6) έξι, έως την ενηλικίωση τους εάν θεωρήσουμε ότι ξεκίνησαν τον πρωταθλητισμό στην ηλικία των 12 ετών.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως αυτά τα παιδιά ξεπερνούν τον εαυτό τους και τα όρια τους γιατί αγαπούν τον αθλητισμό, κάνοντας τη χώρα μας γνωστή σηκώνοντας τη σημαία μας ψηλά, γεμίζοντας μας περηφάνια με τις επιτυχίες τους. Και τι ζητάνε λοιπόν αυτοί οι μικροί κοινωνία για αυτούς; Τους πληρώνει με το σκληρότερο νόμισμα. Ποιο είναι το αυτονόητο; Η ελεύθερη εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, μοριοδότηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Ποιο είναι το νόμισμα; ελάχιστη στήριξη. Σκληρή κουβέντα μα είναι αλήθεια.

Όλοι αυτοί οι ερασιτέχνες αθλητές αποτελούν το μέλλον της χώρας μας και τους αυριανούς εκπροσώπους μας σε όλους τους τομείς. Χρήζουν λοιπόν της προσοχής μας, δικαιούνται την αναγνώριση και την απολαβή ορισμένων προνομίων, τα οποία μπορεί απλόχερα να προσφέρει η πολιτεία εάν το επιθυμεί, χωρίς να προφασίζεται δικαιολογίες, αποφεύγοντας να επωμιστεί τις ενθύνες της. ενελπιστούμε πως θα γίνει δεκτή ως πράξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς αυτά τα παιδιά που καθημερινά δίνουν την ψυχή τους.

Εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς μας εκπροσώπους και για αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρούμε ότι θα δείξουν κατανόηση η οποία τελικά θα οδηγήσει στην περάτωση του προβλήματος με θετικές και ευνοϊκές για τους ερασιτέχνες αθλητές μας αποφάσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή τα σωματεία Τ.Κ.Δ.