

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δημοκρατική Συμμαχία



**Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και τον Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**

Αθήνα, 17/2/2012

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Λήψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της έκρηξης του αριθμού των ανέργων και των αστέγων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης

Οδεύουμε ήδη προς τον τρίτο χρόνο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη και οι κοινωνικές συνέπειές της στην Ελλάδα λαμβάνουν πλέον εκρηκτικές διαστάσεις.

Η ανεργία καλπάζει και μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο ούτε για ανακοπή του προβλήματος, ούτε για την ενίσχυση των χιλιάδων συμπολιτών μας που αδυνατούν πλέον να καλύψουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες. Μέσα σε 3 χρόνια τα ποσοστά της ανεργίας εκτινάχθηκαν. Από 7,7% που ήταν το 2008, το 2011 έφθασε στο 20%.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η ανεργία άγγιξε τον προηγούμενο Νοέμβριο το 20,9%, γεγονός που σημαίνει ότι οι άνεργοι συμπολίτες μας ξεπερνούν πλέον το ένα εκατομμύριο. Ειδικοί εκτιμούν ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί με ανησυχητικούς ρυθμούς.

337.000 νέοι άνεργοι προστέθηκαν στις λίστες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναδεικνύουν ότι κάθε μήνα πλέον καταγράφονται και νέοι άνεργοι. Από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Νοέμβριο, προστέθηκαν 126.000 άτομα.

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός πλέον υπερβαίνει τους απασχολούμενους κατά 500 χιλιάδες άτομα. Τα μεγαλύτερα θύματα της ανεργίας είναι οι νέοι 15- 24 ετών (48% τον Νοέμβριο 2011 από 35,6% τον Νοέμβριο 2010). Ακολουθούν, τα άτομα 25- 34 ετών (27,8% από 17,9%), 35- 44 ετών (17,8% από 12%) και 45- 54 ετών (15,8% από 10,1%). Ακόμα και στις ηλικίες 55- 64 ετών το ποσοστό της ανεργίας είναι πλέον διψήφιο (10,1% τον Νοέμβριο 2011 από 6,8% τον Νοέμβριο 2010).

Η ανεργία χτυπά πιο συχνά την πόρτα των γυναικών, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 24,5% (από 17% τον Νοέμβριο 2010) και στους άνδρες σε 18,3% (από 11,6%).

Γεωγραφικά οι άνεργοι κατανέμονται ως εξής: Μακεδονία- Θράκη 23,8% τον Νοέμβριο 2011 από 19% τον Νοέμβριο 2010, Αττική 21,1% από 19,2%, Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα και Ιόνιοι Νήσοι 20,1% από 15,4%, Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία 20% από

18,4%, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα 19,9% από 20,7%, Κρήτη 19,4% από 15,7% και Αιγαίο 11,6% από 11,2%.

Τραγικό συνεπακόλουθο της ανεργίας είναι η απόλυτη οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση. Καθημερινά, εκατοντάδες συμπολίτες μας καταλήγουν να ζουν στο δρόμο ή σε ακατάλληλες συνθήκες στέγασης, αφού δεν έχουν πλέον κανένα οικονομικό πόρο.

Σύμφωνα με υπολογισμούς σχεδόν 45.000 συμπολίτες βιώνουν την πιο ακραία μορφή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτός ο αριθμός ενδέχεται να είναι και μεγαλύτερος, αφού υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες καταμέτρησης του άστεγου πληθυσμού, αλλά και ελλιπείς υπηρεσίες.

Ο δριμύς φετινός χειμώνας επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς δεν υπάρχουν κρατικές υπηρεσίες που να επιλαμβάνονται του θέματος. Ήδη έχουν καταγραφεί θάνατοι αστέγων και ακόμα η Πολιτεία δεν έχει επιδείξει την απαραίτητη ενασθησία.

Η δημιουργία χώρων, στους οποίους οι εν λόγω συμπολίτες μας θα βρίσκουν ένα κατάλυμα, ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, φαγητό, αξιοπρεπή ρούχα, πρόσβαση σε αγγελίες εργασίας και υποστήριξη για επαγγελματική αποκατάσταση, για όσο χρειαστεί, είναι κρίσιμη για την ομαλή κοινωνική τους επανένταξη, αλλά και για την εξασφάλιση της επιβίωσής τους.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη από την επίσημη Πολιτεία για την πρόνοια των αστέγων και η φροντίδα τους επαφίεται στη καλή θέληση ιδιωτών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και κατά τόπους Δημοτικών Αρχών.

Δεν λήφθηκε σοβαρά ούτε η πρόταση του Βουλευτή της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργου Κοντογιάννη, που με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ζήτησε να αποδοθούν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού τα κατασχεμένα προϊόντα παραεμπορίου. Η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου ήταν απογοητευτική, καθώς απέδωσε τη μη αξιοποίηση των κατασχεθέντων προϊόντων σε γραφειοκρατικούς λόγους.

Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι αρκετοί άστεγοι επιδίδονται σε πράξεις μικροεγκληματικότητας, είναι κρίσιμο όπως υπάρξουν άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία οργανωμένων χώρων υποστήριξης και φιλοξενίας αστέγων.

Υπογραμμίζεται ότι αν και η Ελλάδα υπέγραψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισμα σχετικά με την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων (22/04/2008), και σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 21, παρ. 4), «η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους» σήμερα στη χώρα μας:

(α) Οι άστεγοι δεν καταγράφονται επίσημα από τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό. Σύμφωνα, όμως, με εκτίμηση που παρουσίασε η ΜΚΟ «Κλίμακα» στο 6ο Ετήσιο Ερευνητικό Συνέδριο για την Έλλειψη Στέγης στην Ευρώπη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, τη διετία 2009-2011 οι νέοι άστεγοι στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 25%.

(β) Η ιδιότητα του αστέγου δεν είναι νομοθετικά καθορισμένη ως ειδική κοινωνική ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης υποστήριξης, όπως ο άπορος ή ο τοξικομανής και ως εκ

τούτου οι άστεγοι δεν μπορούν να βγάλουν ούτε βιβλιάριο Υγείας από την Πρόνοια, εάν δεν αποδείξουν ότι πάσχουν από 67% αναπηρία!

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οικονομικοί παράγοντες εκδηλώνουν φόβους για περαιτέρω όξυνση των προβλημάτων, εξαιτίας της ολοένα και μεγαλύτερης ύφεσης,

ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Πόσοι είναι ακριβώς οι άστεγοι στη χώρα;
2. Με ποιους ακριβώς τρόπους αναμένεται να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα των αστέγων προκειμένου να τους παρασχεθεί άμεσα στέγη, τροφή και υποστήριξη για κοινωνική επανένταξη;
3. Υπάρχει σχεδιασμός για συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται πάνω στο θέμα και κατόπιν κεντρικός συντονισμός όλων των δράσεων;
4. Προτίθεστε να καθορίσετε νομοθετικά τους αστέγους ως ειδική κοινωνική ομάδα προκειμένου να μπορούν να απολαμβάνουν ιδιαίτερης υποστήριξης νομοθετικών διατάξεων;
5. Υπάρχει στρατηγική ώστε να καταπολεμηθεί η συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας;
6. Προτίθεστε να μελετήσετε την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις ώστε να βρίσκουν εργασία νέοι χωρίς προϋπηρεσία;
7. Προτίθεστε να μεριμνήσετε ώστε να προβλεφθούν περαιτέρω διευκολύνσεις για τους άνεργους και τους μακροχρόνια άνεργους;
8. Ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης σχετικά με την ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου;

Οι επερωτώντες Βουλευτές

Ντόρα Μπακογιάννη

Ελευθέριος Αυγενάκης

Χρήστος Μαρκογιαννάκης

Γεώργιος Κοντογιαννης