

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΙΑΣ**

ΠΑΒ

9093

27 JAN. 2012

**ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:**

- Οικονομικών
- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Αιτήματα Αποφοίτων Σχολών Δημόσιας Διοίκησης

Σχετικά με την επιστολή της Ενωσης Αποφοίτων Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις θέσεις τους για το υπόψη φιστη σχέδιο νόμου.

Αρ. Πρωτ.
Πάτρα

Ο αναφερόντων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολοπούλος



‘αεί τα κάλλιστα πράττειν

**ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Χαλκοκονδύλη 24-26, 104 32, ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 10033, ΑΘΗΝΑ

Δικτυακός τόπος: www.enap.gr, e-mail: info@enap.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 3/2012

ΑΘΗΝΑ, 13/01/2012

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη η ρύθμιση της παραγράφου 7 του Άρθρου 1 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» και η σχετική με αυτήν ρύθμιση του άρθρου 6, παρ.4, τελευταίο εδάφιο του Ν.4024/2011.

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,

Τις κρίσιμες αυτές στιγμές, κατά τις οποίες η χώρα δοκιμάζεται και τα πάντα κρίνονται στην παραμικρή λεπτομέρεια, είναι προφανές ότι αναγκαίος όρος για την επιβίωση του ελληνικού κράτους και τελικά την ασφαλή έξοδο από την κρίση αποτελεί η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Θα περίμενε λοιπόν κανείς από την αρμόδια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης την άσκηση στοιχειωδώς κατάλληλης δημόσιας πολιτικής για τη Δημόσια Διοίκηση στα πεδία της οργάνωσης, της λειτουργίας και της ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, ως ελάχιστη ένδειξη συναίσθησης της κατάστασης, πολιτικής σοβαρότητας και εθνικής υπευθυνότητας.

Δυστυχώς, με την υιοθέτηση του νέου βαθμολογίου – μισθολογίου το ελληνικό κράτος όχι μόνο δεν απάντησε στις προκλήσεις των καιρών αλλά έκανε ένα «μεγαλειώδες» και επικίνδυνο άλμα στο παρελθόν, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα κινδυνεύει να κάνει το μοιραίο άλμα στο κενό.

Γιατί κυρίαρχη επιδίωξη του συστήματος αυτού, που προπαγανδίστηκε ως μεταρρύθμιση και εξελίσσεται σαν ελκυστήρας προς την πιο σκοτεινή εποχή που γνώρισε η Διοίκηση του ελληνικού κράτους, είναι μία και μοναδική:

Είναι η συστηματική και βάναυση υποβάθμιση ιδίως όσων συγκεντρώνουν αυξημένα τυπικά προσόντα, όσων επένδυσαν στη γνώση, όσων διακρίθηκαν και επέτυχαν συμμετέχοντας σε υψηλού επιπέδου διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του Ν. 4024/2011, που εισηγούνται οι δύο Υπουργοί πριν καν στεγνώσει το μελάνι του νέου βαθμολογίου, δίνεται χαριστική βολή σε όσους έκαναν το λάθος να επενδύσουν στην επαγγελματική και επιστημονική τους κατάρτιση.

Αντίθετα με ότι προπαγανδίζει προκλητικά και ανερυθρίαστα η Αιτιολογική Έκθεση, η οποία διαστρεβλώνει εντελώς την πραγματικότητα, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η αναδρομική ισοπέδωση και ο αναδρομικός εμπαιγμός των υπαλλήλων που μερίμνησαν για την συγκέντρωση τυπικών προσόντων, αφού ο μεταπτυχιακός τίτλος υπαλλήλων –απόφοιτων ΕΣΔΔΑ, ενώ αναγνωριζόταν για την μισθολογική – βαθμολογική μεταχείριση όπως όλων των άλλων δημοσίων υπαλλήλων, πλέον πριμοδοτείται κατά το ήμισυ! Με απλά λόγια, σε αντίθεση με τα ισχύοντα για κάθε δημόσιο υπάλληλο – κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προτείνεται ειδικά για όσους εξ αυτών αποφοίτησαν από την ΕΣΔΔΑ, η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού τους τίτλου κατά το ήμισυ. Τονίζουμε δε ότι πρόκειται για υπαλλήλους με αναγνωρισμένο κατά την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4024/2011 μεταπτυχιακό τίτλο και οι οποίοι ελάμβαναν το σχετικό (πενιχρό) επίδομα όπως όλοι οι υπάλληλοι – κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. Λόγω της σύνδεσης μισθολογίου – βαθμολογίου προτείνεται, λοιπόν, η διακριτή μισθολογική μεταχείριση των αυτών αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων, αναλόγως της ιδιότητας του υπαλλήλου ως αποφοίτου της ΕΣΔΔΑ ή μη, επιφυλλάσσοντας πλέον για τους πρώτους δυσμενή μεταχείρηση!

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Η αλήθεια για την προτεινόμενη ρύθμιση είναι μία:

Η διάταξη αυτή, κινείται εντός των ορίων του αυταρχισμού και του παραλογισμού και εκτός των ορίων της συνταγματικότητας και του κράτους δικαίου.

Πρέπει να σας πληροφορήσουμε ότι αυτή η κατεπείγουσα μεθόδευση, δεν προωθείται για να σωθεί προφανώς η χώρα: **Τα στελέχη υψηλών προσόντων είναι τα μόνα από τα οποία δεν κινδυνεύει η χώρα.** Κινδυνεύει μόνο το βαθύ κομματικό κράτος που επιχειρούν να ξαναστήσουν οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.

Αντίθετα, η διάταξη προωθείται γιατί, μετά το φιάσκο της εφαρμογής του «νέου» βαθμολογίου, εκατοντάδες αιτήσεις θεραπείας πλημμύρισαν τις Υπηρεσίες και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου να αναγνωριστούν όλα τα προσόντα των υπαλλήλων στη βάση των προβλέψεων τόσο του νόμου, όσο και των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Αισθανόμενος λοιπόν ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης την πίεση η οποία προήλθε και από τις ενέργειες χιλιάδων διοικητικών στελεχών ανά την χώρα, **και αφού μάταια με προφορικές οδηγίες προσπάθησε να ποδηγετήσει τις Υπηρεσίες ώστε να παρανομήσουν**, κατέληξε στην απλή λύση της νομοθετικής ρύθμισης αντιμετωπίζοντας ως εχθρούς τους νέους και προσοντούχους υπαλλήλους. Συνοδοιπόρος στην προσπάθεια αυτή ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Οικονομικών, **ο οποίος θα προσέφερε τα μέγιστα στην εθνική προσπάθεια αν επεδείκνυε τον ίδιο ζήλο στο κυνήγι κατά των «προσοντούχων» της φοροδιαφυγής.**

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Παρατηρώντας ότι με τη διάταξη αυτή οι δύο Υπουργοί επιχειρούν να δώσουν το φιλί της ζωής στο κομματικό κράτος,

Διαπιστώνοντας ότι, την ίδια στιγμή που σκορπάνε εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενα από χαράτσια, σε απευθείας αναθέσεις προς εταιρείες «συμβούλων» και παράξενης προέλευσης ευκαιριακές ενώσεις προσώπων, **απαξιώνουν τα στελέχη του Δημοσίου**, που μπορούν να προσφέρουν ανέξοδα, πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Αναγνωρίζοντας τον εκβιασμό που επεχείρησαν οι δύο Υπουργοί κατά την ψήφιση του νέου βαθμολογίου, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για τη βελτίωση του κράτους αλλά ως δαμόκλειος σπάθη για την κατάρρευση της χώρας,

Σας καλούμε:

1. Να αρνηθείτε να ψηφίσετε αυτή τη χυδαία διάταξη (άρθρο 1 παρ.7), που καταδικάζει το Δημόσιο στην ισοπέδωση και στα χαμηλά προσόντα, και να την αντικαταστήσετε με την εξής:

«Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, αυτές εφαρμόζονται σωρευτικά»

2. Για την ταυτότητα του λόγου, να απαλείψετε τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου, της παραγράφου 4, του άρθρου 6 του Ν.4024/2011 όπου αναφέρεται ότι «*Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης*»

3. Να αντισταθείτε στην πρωτοφανή για το ελληνικό κράτος πολιτική και διοικητική δίωξη που ασκούν οι δύο Υπουργοί εναντίον όσων επενδύουν στη γνώση και διορίστηκαν αξιοκρατικά, επιφυλάσσοντας αντιθέτως ευνοϊκή μεταχείριση όσων υπαλλήλων οι ίδιοι διόρισαν σε θέσεις μετακλητών ή προώθησαν, μέσω του κομματικού μηχανισμού, σε θέσεις αιρετών και να απαλείψετε τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου, της παραγράφου 4, του άρθρου 6 του Ν.4024/2011 όπου αναφέρεται ότι «*Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά τον διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου εφόσον*

αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Δ/νσης»

3. Να ελέγξετε τους αρμόδιους Υπουργούς για το αδιαμφισβήτητο πλέον γεγονός ότι μετατρέπουν τη Δημόσια Διοίκηση την πιο κρίσιμη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας σε πεδίο ξεκαθαρίσματος εσωκομματικών διαφορών, αφού επιχειρούν να γκρεμίσουν ό,τι έχτισαν οι προηγούμενοι Υπουργοί,

4. Να ρωτήσετε τους αρμόδιους Υπουργούς ποιο μυστικό κρύβει η σύνθεση της περιβόητης Επιτροπής που συνέταξε το βαθμολόγιο και την προστατεύουν περιφρονώντας το Σύνταγμα και τους νόμους, έτσι ώστε να αναγκάσουν την ΕΝΑΠ να καταθέσει αίτηση αποζημίωσης για την παράνομη άρνηση των Υπουργών να απαντήσουν στο σχετικό αίτημα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Για το ΔΣ'Ενωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Αλεξάκης

Ο Γενικός Γραμματέας

Στάθης Καμπουρίδης