

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Αχαΐας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:**

- Εξωτερικών
- Οικονομικών

Θέμα: ΝΑΙ στην ΑΟΖ – ΟΧΙ στην προδοσία

Σχετικά με το δημοσίευμα του εντύπου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» και τις θέσεις του δικηγόρου – επίτιμου προέδρου της Εθνικής Φοιτητικής Ενωσης Κυπρίων κ. Γιώργου Κούβελα για την ΑΟΖ.

Αρ. Πρωτ.

Πάτρα

Ο αναφέρων/Βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος

ΝΑΙ στην ΑΟΖ - ΟΧΙ στην προδοσία Η Κύπρος μας δείχνει τον δρόμο

του Γιώργου Κούβελα
δικηγόρου - επίτιμου προέδρου
της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων

Η Ελλάδα ως Ναυτική Δύναμη οφείλει και τη δόξα της και τον πλούτο της στη θάλασσα. Βεβαίως και στην στεριά, αλλά η χερσαία δύναμη μας θα είναι αναξιοποίητη χωρίς την αξιοποίηση και της θάλασσας. Ο Εθνικός μας Ποιητής πιστεύει ότι η Ελλάδα θα είναι πάντοτε ανίκητη, αν εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα που της δίνει και η Στεριά και η Θάλασσα. Γι' αυτό στον Εθνικό μας Ύμνο τραγουδά για την Ελευθερία και κατ' επέκταση για την Ελλάδα:

*Στη Στεριά είν' ξακουσμένο
δεν νικιέσαι εσύ ποτέ
όμως όχι δεν είν' ξένο
και το πέλαγο για Σε!*

Για να είμαστε λοιπόν ανίκητοι και στη Στεριά και στη Θάλασσα είναι κατεπείγουσα Εθνική Ανάγκη να αξιοποιήσουμε την μεγάλη μας Ναυτική Δύναμη: Δηλαδή τη θάλασσα. Έπρεπε ήδη να το έχουμε κάνει από το 1982, όταν το Δίκαιο της θάλασσας έπαιρνε σάρκα και οστά και επέτρεψε στα παράκτια κράτη να θεσπίσουν και να οριοθετήσουν την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη τους (ΑΟΖ). Από τότε (1982) μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τον Εθνικό μας Πλούτο. Οι Κυβερνήσεις μας δεν το τιόλησαν. Η Κύπρος με τον Τάσο Παπαδόπουλο, τον Πρόεδρο του θρυλικού ΟΧΙ στην Πλεκτάνη - Σχέδιο Ανάν, το τόλμοςε και με τα παράκτια κράτη έπραξε ό, τι η Ελλάδα δεν τόλμησε να πράξει!

Πρόσφατα στη Βουλή όλες οι πτέρυγες του Σώματος ζήτησαν από τον κ. Γεώργιο Παπανδρέου να τολμήσει. Και τον κατηγόρησαν ότι "ασκεί μυστική Διπλωματία" και ότι "η Κυβέρ-

νησή του δεν τολμά, γιατί φοβάται την Τουρκία και έτσι απερμπολεί τα Εθνικά μας Συμφέροντα". Σ' όλα αυτά ο Πρωθυπουργός απάντησε με αοριστίες, με υπεκφυγές και με τη δήλωση ότι "η ΑΟΖ δεν είναι πανάκεια". Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος είπε, ότι "για τέτοιες ενέργειες και αποφάσεις - δηλαδή για τον καθορισμό της ΑΟΖ - πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν το συσχετισμό δυνάμεων στην περιοχή". Σ' αυτά αν προστεθεί και η συμπεριφορά του Υπουργού των Εξωτερικών κ. Δημήτρη Δρούτσα, που κινείται στη φοβική θέση "τι θα πουν οι Τούρκοι", καταλαβαίνουμε ότι η Κυβέρνηση Παπανδρέου δείχνει για μια ακόμη φορά ατολμία, αμπχανία και αναποφασιστικότητα. Όμως η παραμονή των Ελλήνων την καλεί να ακολουθήσει το παράδειγμα της Κύπρου και να υλοποιήσει την κρυστάλλινη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαμαρά που στην πιο πάνω σύντηση στη Βουλή των Ελλήνων τόνισε:

(Εφημερίδα Δημοκρατία της 25ης Ιανουαρίου 2011): "Σας προτείνω, κ. Παπανδρέου, να προχωρήσουμε άμεσα στη θέσπιση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και μετά να την οριοθετήσουμε, με όσες παράκτιες χώρες της περιοχής έχουν επικάλυψη μαζί μας και είναι έτοιμες να το κάνουν. Να σημειωθεί ότι η ΑΟΖ περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες εντός των υδάτων και στο υπέδαφος του βυθού. Περιλαμβάνει την υφαλοκρηπίδα και πραγματίζει πολύ πιο πέρα. Η Κύπρος ήδη το έκανε".

Επίσης ο κ. Σαμαράς -εκφράζοντας τους όπου Γιης Έλληνες- δήλωσε (Εφημερίδα Δημοκρατία της 21ης Φεβρουαρίου 2011): "Όταν



οριοθετίσουμε την Ελληνική ΑΟΖ με τους υπόλοιπους γείτονές μας, θα είναι ευκολότερο να ρυθμίσουμε το ίδιο θέμα και με την Τουρκία. Άλλα εδώ να είμαστε σαφείς: Λύση του προβλήματος σημαίνει πως η Ελλάδα να κατοχυρώσει όλα τα δικαιώματα που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Όχι να παραιτηθούμε από τα δικαιώματα αυτά!".

Μετά λοιπόν από όλα αυτά κάνουμε έκκληση στον κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στην Κυβέρνησή μας να τολμήσουν. Κάνουμε έκκληση να εγκαταλείψουν την αρχή του καλού παιδιού, γιατί αυτή η αρχή όχι μόνο δεν πρόσγει τα Εθνικά μας Συμφέροντα, αλλά μας οδηγεί στα ακριβώς αντίθετα. Και τους υπενθυμίζουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα: Όταν η τότε Κυβέρνησή μας έσπευσε να παραχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη Βάση της Σούδας για την παροχή εξαιρετικά κρίσιμης υποστήριξης στις επιχειρήσεις στο Ιράκ - και μάλιστα χωρίς να ζητήσει ανταλλάγματα - αμέσως μετά η Κυβέρνηση Μπους για ευχαριστώ αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία! Η πολιτική λοιπόν του καλού παιδιού όχι μόνο δεν μας ωφελεί, αλλά πολλαπλά μας ζημιώνει.

Γι' αυτό είναι κατεπείγουσα ανάγκη αμέσως να πάψουμε να συντηράμε με την Τουρκία και να προχωρήσουμε στην Ανακήρυξη - Θέσπιση και στην συνέχεια στην οριοθέτηση της ΑΟΖ μας μαζί με όσες παράχθιες χώρες της περιοχής έχουν επικάλυψη μαζί μας και είναι έτοιμες να το πράξουν.

Η μικρή Κύπρος -η Μικροκόρη μας, που μας έγινε Μάνα, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή- το έπραξε, αφού νωρίτερα το τόλμησε. Ας ακολουθήσουμε το μεγάλο και θαρραλέο παράδειγμά της, γιατί αυτό επιτάσσει το Εθνικό Συμφέρον, αφού:

1. Μόνο έτσι θα ανακοπεί ο Τουρκικός επεκτατισμός που θέλει την Τουρκία να επιχειρεί να αποκόψει το Καστελόριζο από τον κορμό των Ελληνικών νησιών, να το απομονώσει και να δημιουργήσει μια ακόμη εντύπωση "Γκρίζας Ζώνης". Ενώ, αν η Ελλάδα προχωρήσει στον καθορισμό της ΑΟΖ, η Τουρκία θα χάσει τη δυνατότητα να αυθαιρετεί, να παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και να προκαλεί την Ελλάδα. Θα χάσει κάθε στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο σε ύδατα που δεν της ανήκουν και θα ανακοπεί ο επεκτατισμός της, που σήμερα έχει πά-

ρει εκρηκτικές διασπάσεις. Στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σ' όλη την Ευρώπη ο Τουρκικός επεκτατισμός προκαλεί και προβληματίζει. Ακόμη και οι Τουρκοκύπριοι στα Κατεχόμενα Κυπριακά - Ευρωπαϊκά εδάφη διαμαρτύρονται κατά της Τουρκίας για να πάρουν πριν από λίγες μέρες από τον κ. Ερντογάν σκληρή απάντηση. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός, αφού αναρωτήθηκε "ποιοί είναι αυτοί που μας χρησιμεύουν να φύγουμε από την Κύπρο", είπε με οργήλο ύφος στους εξεγερμένους Τουρκοκύπριους: "Έχουμε στρατιωτικά συμφέροντα και δικαιώματα στην Κύπρο"! Έτσι για μια ακόμη φορά με κυνικό μάλιστα τρόπο επιβεβαίωσε ότι ο Τουρκικός Επεκτατισμός είναι η αιτία της εισβολής και Κατοχής στην Κύπρο και όχι η προστασία των Τουρκοκύπριων. Γι' αυτόν τον εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο του Τουρκικού Επεκτατισμού ο Κύπριος πρώην Ευρωβουλευτής Γιαννάκης Μάτσος δηλώσε στην Αθήνα σε επίσημη εκδήλωση Τιμής και Ευγνωμοσύνης για τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα των Κυπρίων του 1955-59, ότι η Κύπρος είναι η πρώτη σε πληθυσμό μουσουλμανική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα είπε με νόημα (Εφημερίδα Δημοκρατία της 4ης Απριλίου 2011):

"Η συγκλονιστική διαπίστωση από τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους ότι στα Κατεχόμενα σήμερα διαμένουν 650. 000 έποικοι και 130.000 Τουρκοκύπριοι, δηλαδή 800.000 συνοδικά, καθιστούν την Κύπρο την πρώτη κατά πλειοψηφία πληθυσμού μουσουλμανική χώρα της Ε.Ε., χωρίς να συμπεριλάβω στους αριθμούς αυτούς τους διαμένοντες στις ελεύθερες περιοχές μουσουλμάνους".

2. Ακόμα, η Τουρκία θα σταματήσει να έχει τις φαντασιώσεις του "Στρατηγικού Βάθους" που με θέρμη διδάσκει ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων κ. Αχμέτ Νταβούτογλου. Η πιο ωραία αλλά και η πιο σημαντική φαντασίωση του κ. Καθηγητή είναι εκείνη της "Συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου". Αν σπεύσουμε να καθορίσουμε την ΑΟΖ μας, τότε είναι βέβαιο ότι θα σταματή-

σουν οι φαντασιώσεις Νταβούτογλου - Ερντογάν - Τουρκίας.

3. Επίσης π Τουρκία θα εννοήσει επιπλέους ότι η Ελλάδα τόλμησε! Γιατί μέχρι τώρα η Ελλάδα δείχνει χαρακτηριστική ατολμία και αληθινή αφασία: Και ενώ σε παγκόσμια βάση γίνεται πάγια δεκτό και από το Διεθνές Δίκαιο και από την Διεθνή Πρακτική ότι κάθε παράκτιο κράτος δύναται να καθορίζει μονομερώς, δηλαδή με μονομερή ενέργεια την ΑΟΖ του, εμείς ποτέ δεν τολμήσαμε να ασκήσουμε αυτό το νόμιμο δικαίωμά μας. Όταν λοιπόν τολμήσουμε, θα καταλάβει η Τουρκία ότι έως εδώ ήταν η ατολμία μας. Γι' αυτό πρέπει επιτέλους ν Κυβέρνηση να τολμήσει!

4. Τέλος στη σημερινή οικονομική κρίση π οικονομικά "Μάνα εξ ουρανού". Σ' αυτή την εκμετάλλευση σήμερα η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει για να εξέλθει κερδισμένη από τη δεινή οικονομική κρίση. Η απόφαση της Κύπρου αλλάζει το παιχνίδι στην περιοχή. Ακόμη και η Frau Mέρκελ έσπευσε στην Κύπρο και δηλώσε ότι στηρίζει την Κύπρο και ότι η Τουρκία δεν ανταποκρίνεται δεόντως στις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού και με την εν γένει συμπεριφορά της έδειξε ότι δε συμφωνεί με το αίτημα της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην οριοθετήσει ΑΟΖ κανένα από τα κράτη της στην Μεσόγειο έως ότου αυτή αποφασίσει τι θα κάνει. Δηλαδή η Τουρκία, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει απαίτηση οι Βρυξέλλες να επιβάλουν στα μέλη της της Τουρκικές απαιτήσεις και να σταματήσουν την οικονομική εκμετάλλευση των ΑΟΖ τους! Αυτή η Τουρκική - αυτοκρατορική - σουλτανική συμπεριφορά της υπό ένταξη, Τουρκίας, η οποία δεν πληροί καν τα κριτήρια Ένταξης, δεν πρέπει να περάσει.

Αν όμως περάσει, θα έχουμε χάσει μια ακόμη ευκαιρία για να αποδείξουμε στην Ευρώπη και σ' όλη την κόσμο ότι η Τουρκία προκαλεί το Διεθνές Δίκαιο, την Ευρώπη και ολόκληρη τη Διεθνή Κοινότητα.