



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους Υπουργούς

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
- Οικονομικών
- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
- Πολιτισμού και Τουρισμού
- Προστασίας του Πολίτη
- ~~Οικολογίας, Υποβιωσιακής Ανάπτυξης~~
- Εθνικής Αμύνης
- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: «Το Δημόσιο βύθισε τον ΟΑΣΑ».

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Real News» που αναφέρεται στους λόγους που κατέστησαν τον ΟΑΣΑ Α.Ε. προβληματικό, βυθίζοντάς τον σε ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Αρ. Πρωτ

Πάτρα...

Ο αναφέρων βουλευτής

Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος



«Το Δημόσιο Βήθισε τον ΟΑΣΑ»

Καταγγελίες των συνδικαλιστών της ΕΘΕΛ για χρέον υπουργείων και ρουσφετολογικές πρακτικές

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ
ε παρέας@νεοτελεσματικής πολιτιστικής σχολής

■ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ο πλέον απάταλος επιβάτης που κατέστησε τον ΟΑΣΑ Α.Ε. προβληματικό, βιωθίζοντάς τον σε ζημίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα σήμερα το Δημόσιο να βρίσκεται στο... παρά πέντε της λίψης σικλορώματικών για την έξυγίανση της ουγκεκριμένης ΔΕΚΟ; «Το ίδιο το Δημόσιο», απόντούν συνδικαλιστές προσκείμενης στην κυβέρνηση ΠΑΣΚΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά διτί, μόνο για το 2009, από τα 610.371.000 ευρώ που η πολιτεία αναγνώρισε διτί χρωστούσε απόν ΟΑΣΑ Α.Ε., κατέβολε μόλις τα 140.000.000 ευρώ, οφέποντας «τρύπα» 470.371.000 ευρώ!

Η Real news αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο της ΔΕΚΟ, που δείχνει την απίστευτα σπάταλη πορεία της «κοινωνικής πολιτικής» των κυβερνήσεων από το 2002 μέχρι και το 2009. Αν αθροίσει κανείς τα ποσά της αντισταθμιστικής καταβολής που εγκρίθηκαν να καλυφθούν από το Δημόσιο με δανεισμό αλλά -σύμφωνα με του πρέδρο του Σωματείου Τεχνικών της ΕΘΕΛ, Απόστολο Ραυτόπουλο- ποτέ δεν καλύφθηκαν, σχηματίζεται το εξωπραγματικό νούμερο των δύο δισεκατομμυρίων επτακοσιών σειδόντα επτά εκατομμυρίων (2.787.000.000 ευρώ!) «Πάρτε το κομπιουτεράκι σας και υπολογίστε τα μπδενικά από τη μπ αντισταθμιστική καταβολή, τη μπ προγραμματική οφειλή και τις υπουργικές αποφάσεις για το ποιοι δικαιούνται ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς και θα καταλάβετε αμέσως πώς οι κυβερνήσεις έκαναν κοινωνική πολιτική χρεώνοντας από τις πλότες των εργαζομένων εκατομμύρια ευρώ», καταγγέλλει ο Απ. Ραυτόπουλος και συνεχίζει ακόμα πιο αποκαλυπτικός: «Έως το 2008, στον ΟΑΣΑ χρωστούσαν επτά υπουργεία ποσό 1,3 δισ. ευρώ, μαζί με τα χρεολύσια. Το υπουργείο Παιδείας οφείλει 320 εκατ., το υπουργείο Υγείας 260 εκατ., το υπουργείο Εργασίας 30 εκατ., το υπουργείο Πολιτισμού 1,5 εκατ. ευρώ και από 1 εκατ. ευρώ το υπουργείο Ναυτιλίας, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Ομως, ξέρετε γιατί δεν τα πληρώνουν;», ρωτάει και δίνει την απάντηση που πραγματικά είναι άξια θαυμασμού: «Γιατί δεν υπάρχει κωδικός να κατατεθούν τα χρήματα στον ΟΑΣΑ!».

Η «πόλη» των προμπθευτών

Οσες αποκαλύψεις κι αν γίνουν, δεν παύει να εκπλήσσει η ερμηνία που έδειξαν οι διοικήσεις της "ΔΕΚΟ στην πρακτική των απευθείας αναθέσεων

και των «πρόσειρων διαγωνισμών». Οι προμηθευτές, μόνο της ΕΘΕΛ, αριθμούν τους 4.054 με το 80% του κύκλου εργασιών τους να αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ΔΕΚΟ.

Η «R» φέρνει στο φως της δημοσιότητας μερικές από τις συμβάσεις υπηρεσιών των ιδιωτών, με πιμερομηνία μέχρι και τον Ιούνιο του 2010. Καμία από αυτές δεν έφερνά τα 45.000 ευρώ, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το «παιχνίδι» με τους τύπους δεν έχει όριο. Για παράδειγμα, στις 20 Ιουλίου 2005 μια εταιρεία πληροφορικής υπογράφει δύο διαφορετικά έργα, με απευθείας ανάθεση και κόστος 35.000 και 33.500 ευρώ, αντίστοιχα. Με τον ίδιο τρόπο, αλλά με μικρή παραλλαγή, εντοπίζουμε στη σύνεργασία με εταιρεία φύλαξης τρεις διαδοχικές αμοιβές, τον Ιανουάριο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2005, με τα ποσά των 37.800, 12.600 και 12.600 ευρώ, αντίστοιχα. Με απευθείας ανάθεση πλρώνεται ιδιώτης για παροχή υπηρεσιών τεχνού συμβούλου τέσσερις φορές, μία το καλοκαρι του 2008 και τρεις μέσα στο 2010. Σε περίπτη θέση στον συγκεκριμένο κατάλογο διακρίνεται η δαπάνη 10.500 ευρώ για την περίθαψη 11 αδέσποτων σκυλιών που διαβίωναν στο χώρον των αμαξοστασίων της ΕΘΕΛ. Σύμφωνα με τη μελέτη του συγκεκριμένου έργου, τη συμπαθή τετράποδα θα ελέγχονταν κλινικά, θεμβολιάζονταν και θομεταφέρονταν σε κλινικές που θα τους παρεχόταν και ιατροφαρμακευτική περίθαψη! Με τη γνωστή μέθοδο του πρόρου διαγωνισμού έτρεξε και το μεγαλόπνοο πργραμμα της ΕΘΕΛ για την «έύρυθμη λειτουργία» των τμημάτων των υπηρεσιών της ΕΤΑ.

ρείας». Τελικά, κατέληπξε μόνο στα χαρτιά, αλλά πληρώθηκε 15.000 ευρώ. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε σε διοικητικά στελέχη της ΕΘΕΛ είναι το έγγραφο με πρερομπνία 18 Μαΐου 2006, με το οποίο ο γενικός διευθυντής Παραγωγής εισηγείται και εγκρίνει την «αποζημίωση έναντι δεδουλευμένης πρόσθετης εργασίας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004», έχοντας στη λίστα των στελέχών που θα λαβεούν συνολικά 59.000 ευρώ πρώτο το δικό του όνομα, με εντολή να λαβει 10.000 ευρώ.

Οι αποσπάσεις συνεχίζονται

Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, ο υπόλληπτος Γ.Π. σπο-
σπάσθηκε από την ΕΘΕΛ στο γραφείο του υφυ-
πουργού Ανταγωνιστικότητας. Αυτή ήταν η τε-
λευταία από τις 71 αποσπάσεις υπολλήλων της
ΕΘΕΛ, που ξεκίνησαν το 2004 και συνέχιζονται
μέχρι σήμερα. Οι περισσότεροι από αυτούς εί-
ναι οδηγοί που πληρώνονται υπερωρίες, νυ-
χτερινά και Σαββατοκύριακα από την ΕΘΕΛ.
Δεν πρόκειται για «υποχρεωτικές μετατάξεις»
που έγιναν ελέω τρόικας, αφού η συντριπτι-
κή πλειονότητα των υπολλήλων υπορετεί πλέ-
ον σε... υπουργικά γραφεία και κοινοβουλευ-
τικά κόμματα. Από αυτούς, 22 αποσπάσθηκαν
στο υπουργείο Εσωτερικών, 24 στο υπουργείο
Μεταφορών, 13 στο υπουργείο Οικονομίας, 3
στο υπουργείο Εργασίας, ένας στο υπουργείο
Δικαιοσύνης, 3 στο υπουργείο Υγείας, ένας στο
υπουργείο Οικονομικών, ένας στην Προεδρία
της Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι σε περιφέ-
ρειες ή νομούς της χώρας.

ΑΔΕΣΠΟΤΑ
Μία από τις πλέον παράδογες δυνάμεις που διακρίνονται με ταξίδια των συστημάτων της ΕΒΕΛ είναι αυτή των 10.500 ευρώ για την περιθώρια έντεκα οδέσμοτες σκυτήλιων που ζουν στα αρχαία χωριά

