

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ**

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Εξωτερικών

ΚΑΤΑΘΕΤΩ

Ως Αναφορά το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΟΡΑΜΑ»-Ανεξάρτητη Οικουμενική Εφημερίδα για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, Δεκέμβριος 2011, σχετικά με τι διδάσκονται για την Ελλάδα στα σχολεία της Αλβανίας.
Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει κατά το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής.

28.12.11

ο αναφέρων βουλευτής



Διαβάστε τι διδάσκουν στα σχολεία της Αλβανίας για την Ελλάδα!

 "Dimitris Georgiou" dgeorgiou66@yahoo.com

(απόσπασμα)-αναδημοσίευση-

Μίσος, φανατισμό αλλά και πλαστογραφημένη Ιστορία που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματική, διδάσκει η αλβανική κυβέρνηση στους μαθητές των σχολείων. Οι νεαροί Αλβανοί μέσα από τα νέα επίσημα σχολικά βιβλία τους μαθαίνουν την Ιστορία της «Μεγάλης Αλβανίας» και διδάσκονται, μεταξύ άλλων, ότι «η Βορειοδυτική Ελλάδα, από τη Φλώρινα έως την Πρέβεζα, είναι αλβανικό εθνικό έδαφος στο... οποίο "αιμοσταγείς" Έλληνες πραγματοποίησαν "εθνοκάθαρση" στους Τσάμηδες που πλειοψηφούσαν στα χώματα αυτά».

Η νέα γενιά Αλβανών μαθαίνει, μεταξύ άλλων, πως... έχει ίδιο DNA με τον βασιλιά Πύρρο της Ηπείρου και την Ολυμπιάδα, μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα αυτά τυπώθηκαν φέτος στα επίσημα σχολικά εγχειρίδια με την έγκριση του αλβανικού υπουργείου Παιδείας.

Στις «αλβανικές περιοχές» (treva shqiptare) που έμειναν εκτός αλβανικού κράτους περιλαμβάνονται το Κοσσυφοπέδιο, τμήματα του Μαυροβουνίου και της Σερβίας,

Ελλάδα, με τους Νομούς Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και το βόρειο τμήμα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Η θέση μας

την οποία έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές, δεν είναι να πάρουμε θέση σε σχέση με ότι γράφονται στα σχολικά βιβλία, αλλά να συμβάλουμε για να τραβήχτούν τελείως τα κείμενα αυτά, έτσι που να αφήσουμε τα παιδιά μας ήσυχα ν' αδελφωθούν και να ζήσουν σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Ο καιρός ζητάει σοβαρά σχολικά κείμενα.

Και εφόσον έχομε αποφασίσει να ζήσουμε μαζί στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν μπορεί η Αλβανία από τη μια να κάνει προσπάθειες, για να ενταχθεί σ' αυτή την οικογένεια κι' από την άλλη να γεμίζει τα σχολικά βιβλία με κείμενα που να εμψυχώνουν και στα μικρά παιδιά το μίσος για την Ελλάδα και τις άλλες γειτονικές χώρες.