

4316
11-1-2012

Αθήνα 11-01-12

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Άμεση τακτοποίηση των οφειλών των ταμείων στα φαρμακεία

Με μεγάλη θλίψη και ανησυχία όλοι παρατηρούν για ακόμα μία φορά την σκληρή πραγματικότητα στον χώρο της υγείας στη χώρα μας. Η υγεία νοσεί και τα αρμόδια υπουργεία κωφεύουν επιδεικτικά δημιουργώντας ανασφάλεια στους κατοίκους με την αναβλητικότητα που έχουν επιδείξει στο θέμα της τακτοποίησης των οφειλών στα φαρμακεία.

Τα τελευταία γεγονότα αναφορικά με τις κινητοποιήσεις που προχώρησαν οι φαρμακοποιοί, τις τελευταίες μέρες, μετά τις ανακοινώσεις των υπουργών Υγείας και Εργασίας για μείωση του ποσοστού κέρδους τους έχουν προκαλέσει μια άνευ προηγούμενου ταλαιπωρία στην κοινωνία.

Ειδικότερα δε, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος μετά την 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Ιανουαρίου, συνεχίζει την απόφαση για αναστολή πίστωσης σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι φαρμακοποιοί ζητούν «κλαδική Συμφωνία για σταθερό πλαίσιο φαρμακευτικής πολιτικής, καθώς και να σταματήσει ο διωγμός των φαρμακείων».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «σε κοινή συνεδρίαση του ΔΣ του Πανελλήνιου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Φ.Σ. Αττικής, του Φ.Σ. Πειραιά με την συμμετοχή προέδρων μεγάλων Φαρμακευτικών Συλλόγων, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας και του υπουργού Εργασίας για το Φάρμακο, διαπιστώθηκε ότι:

Δεν δίνεται συγκεκριμένη λύση στις πληρωμές των ασφαλιστικών ταμείων, δεν αντιμετωπίζεται η ασφυξία και η έλλειψη ρευστότητας των φαρμακείων, ανακοινώνονται μέτρα χωρίς διάλογο, συνεχίζει να υποβαθμίζεται η φαρμακευτική περίθαλψη και επιπλέον οι φαρμακοποιοί «τιμωρούνται» με μείωση του ποσοστού κέρδους στα ήδη πενιχρά εισοδήματα τους».

Σε νέα συνεδρίαση την επομένη εβδομάδα θα γίνει εκτίμηση της κατάστασης και θα ληφθούν νέες αποφάσεις.

Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και απαιτεί σοβαρότητα από όλες τις πλευρές. Με δεδομένη την στάση της προηγούμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ όπου αναιρούσε όλα τα χρονοδιαγράμματα που εξήγγειλε για το εν λόγω θέμα, δημιουργείται και μια άνευ προηγούμενου αναστάτωση των πολιτών όπου στοιβάζονται ταλαιπωρούμενοι σε ουρές στα εφημερεύοντα φαρμακεία για να προμηθευτούν τα φάρμακα τους. Αυτή η εικόνα θυμίζει τριτοκοσμικές χώρες. Με την κατάσταση αυτή επιβαρύνεται το ήδη άσχημο κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία από την οικονομική κρίση και ωθεί τον κόσμο σε αδιέξοδα.

Δυστυχώς το αδιέξοδο μεγαλώνει και είναι επιτακτική ανάγκη εύρεση λύσης. Φορείς και κάτοικοι της περιοχής ζητούν άμεσα την παρέμβαση της πολιτείας.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι η υγεία και η φαρμακευτική περίθαλψη είναι ένα κοινωνικό και ανταποδοτικό αγαθό για τους πολίτες το οποίο δεν χωρά «εκπτώσεις», **ΕΡΩΤΑΤΑΙ** ο αρμόδιος Υπουργός, ποιες ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε να επιλυθεί το ζήτημα και να σταματήσει η εικόνα της εξαθλίωσης των πολιτών στα εφημερεύοντα φαρμακεία;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μιχάλης Β. Μπεκίρης