



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΕΤΗΡΗ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 3042
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19.12.11

ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ζητήματα ιεραρχίας των Στελεχών Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το Ν. 1566/85 και μέχρι σήμερα όλα τα Στελέχη Εκπαίδευσης κατείχαν το βαθμό Α' εν, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων 4/θέσεων και άνω, θεωρούνται Στελέχη της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και προϋπόθεση για την επιλογή τους ήταν να έχουν βαθμό Α, τον ανώτερο δηλαδή βαθμό που υπήρχε. Έτσι δεν προέκυπτε θέμα ιεραρχίας αφού κατώτερος σε βαθμό υπάλληλο δεν μπορούσε να προΐσταται σε ανώτερο σε βαθμό υπάλληλο.

Οι νέοι Διευθυντές δημοτικών σχολείων 4/θέσεων και άνω επιλέχθηκαν από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια σύμφωνα με το νόμο 3848/2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου επιλέχθηκαν και τα Υπόλοιπα στελέχη εκπαίδευσης. Με την εφαρμογή του νέου Βαθμολογίου όμως (μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 28) του ν. 4024/2011-ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015) παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων 4/θέσεων και άνω να κατατάσσονται σε βαθμό χαμηλότερο του Γ'. Στην διευκρινιστική εγκύκλιο αναφέρεται ότι «οι υπάλληλοι που κατά την 1/11/2011 ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7, ήτοι τουλάχιστον 20 έτη υπηρεσίας, κατατάσσονται στο Βαθμό Α» .

Παρά το ότι και οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και παρά το γεγονός πως κρίθηκαν με τον ίδιο νόμο με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν θα λάβουν βαθμό λόγω θέσης, όπως έγινε με τους διευθυντές Εκπαίδευσης, αλλά θα περιμένουν να κριθούν μετά από τέσσερα χρόνια που λήγει η θητεία τους ώστε να προαχθούν. Εν τω μεταξύ είναι δυνατόν, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου με βαθμό Δ' να προΐσταται και να είναι πειθαρχικώς υπεύθυνος για συναδέλφους του με Βαθμό Β' και Γ'.

Με βάση τα δύο σημεία αυτά της εγκυκλίου που προαναφέρθηκαν, τους νόμους 1566/85 και 3848/2010 που ορίζουν ρητά τα Στελέχη Εκπαίδευσης, την Αρχή της Ισότητας και της χρηστής



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

- διοίκησης που διέπει το Διοικητικό Δίκαιο και το γεγονός πως όλα τα Στελέχη Εκπαίδευσης που υπηρετούν σήμερα επιλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν με βάση τον ίδιο νόμο (3848/2010) η κατάταξη των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων 4/θέσιων και άνω σε βαθμό κατώτερο του Γ' θα δημιουργήσει κλίμα διοικητικής σύγχυσης και απειθαρχίας για ευνόητους λόγους και ως εκ τούτου χρήζει επανεξέτασης και θεραπείας.

Ερωτάται ο κος Υπουργός:

1. Ισχύει ή όχι το παραπάνω παράδειγμα ιεραρχικής σύγχυσης;
2. Με ποια κριτήρια γίνεται η κατάταξη σε βαθμούς των Στελεχών Εκπαίδευσης;
3. Για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί η ιεραρχική αυτή δυσλειτουργία;

Η ερωτώσα Βουλευτής

- Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου