



ΠΑΒ

966

01 ΔΕΚ. 2011

**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ**

**Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων**

**ΑΝΑΦΟΡΑ**

**Προς τους κ. κ. Υπουργούς:**

- **Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης**
  - **Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης**
  - **Οικονομικών**

Οι βουλευτές Β' Αθηνών Φώτης Κουβέλης και Γρηγόρης Ψαριανός, Αττικής Αθανάσιος Λεβέντης και Αχαΐας Νίκος Τσούκαλης κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ζητά να ισχύσει και για τις οργανικές μονάδες και τα Ν.Π.Δ.Δ. παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων της χώρας, η εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, την αυτοδίκαια απόλυση και την εργασιακή εφεδρεία, όπως προβλέφθηκε στο Ν. 4024/2011 για τους φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας.

**Αθήνα, 28.11.2011**

**Οι καταθέτοντες βουλευτές**

**Φώτης Κουβέλης**

**Γρηγόρης Ψαριανός**

**Θανάσης Λεβέντης**

**Νίκος Τσούκαλης**

# ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Association Hellénique des Assistants Sociaux et des Assistantes Sociales

Hellenic Association of Social Workers

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΕΩΣ 1955

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΤΟΞΙΤΣΑ 19 • 106 83 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ. 210 - 8834818 • FAX: 210 - 8827071 Web: <http://www.skle.gr> • e-mail: skle@otenet.gr  
Hellenic Association of Social Workers • 19, TOSITSA Str. • 106 83 ATHENS HELLAS • TEL. +32108834818 • FAX: ++32108827071

## ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 18 / 11/ 2011

Αρ.πρωτ. 9791

- Προς: 1. Υπουργό Διοικητικής  
Μεταρρύθμισης και  
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  
κύριο Ρέπων,  
2. Υπουργό Εσωτερικών,  
κύριο Γιαννίτοη  
3. Αναπληρωτή Υπουργό<sup>1</sup>  
Εσωτερικών, κύρια Γεννηματά

Θέμα: «Εξαίρεση του τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής – Κοινωνικής Πρόνοιας από την κατάργηση κενών και κενούμενων οργανικών θέσεων»

Αξότιμες Κύριες Υπουργές,

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) είναι το επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο των 5500 Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας και αριθμεί 28 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Όπως γνωρίζετε με το υπ' αριθμ. 9728/29-9-2011 έγγραφο ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος έχει ζητήσει την εξαίρεση του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας από τις προβλέψεις για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και την εργασιακή σφρερεία, του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, εντατικό μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή σφρερεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

Σύμφωνα με τις προτάσεις μας αυτές στο Νόμο 4024/2011 περιλήφθηκε η εξαίρεση των φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας από την

εφαρμογή των διετάξεων σχετικά με την κατάργηση των νενών εργανικών θέσεων, την αυτοδίκαια απόλυση και την εργαστακή αφεδραία.

Διυτυχώς, δύνας στις αφαρμοστικές εγκύκλιους αναφέρεται ότι ο φρας «φορείς κοινωνικής πρόνοιας» αναφέρεται αποκλειστικά στους φορείς του της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3106/2003.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας προβλέπει την παροχή πριοτερότητων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας από τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ. Άλλωστε, σύμφωνα με αυτό το δεδομένο, με το Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες κοινωνικής πρόνοιας στους Δήμους και θεσμοθετείται η ανάπτυξη Οργανικής Μονάδας Αστικής Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ιατρικής υπηρεσιών από έλευς τους Δήμους για την διεύθυνση αυτών των αρμοδιοτήτων.

Στη σημερινή συγκυρία με τη δραματική αύξηση της ανεργίας, τη αυρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος, την αύξηση της φτώχειας και την αύξηση του αριθμού των μελών των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και των ΝΠΔΔ τους καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες ανάγκες και ζήτηση. Ήδη, από τα μέχρι τώρα στοιχεία αποδεικνύεται ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας απευθύνονται σε κοινωνικές υπηρεσίες για την κάλυψη βασικών αναγκών τους και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Τυχόν αδυναμία ανταπόκρισης των υπηρεσιών σε αυτές τις ανάγκες είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει συμπολίτες μας στην απόλυτη εξαθλιωση και την κοινωνία μας σε συνθήκες διάλυσης του συνδετικού ιστού

Επιπλέον, σήμερα με το μεγάλο κύμα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο τομέα που έχει εκδηλωθεί, ολόκληρες δομές κοινωνικής φροντίδας κινδυνεύουν να κλείσουν και άλλες λειτουργούν με παντελή έλλειψη επιστημονικού προσωπικού.

Την ίδια στιγμή και οι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται από το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010) να συμπλήσουν οργανικές μονάδες Κοινωνικής Πολιτικής για να ασκήσουν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες του τομέα της πρόνοιας χωρίς να διαθέτουν το αντίστοιχο στελεχιακό δυναμικό.

Ενδεικτικά αναφέρουμε αρμοδιότητες που μεταφέρονται ή έχουν ήδη μεταφερθεί και ασκούνται από τους Δήμους μέσω των κοινωνικών τους Υπηρεσιών(Ν.3852/20010 άρθρο 94) :

- Καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση(απαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυπική αναιμία και βαριά ανάπορους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενά παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα

με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (Φ.Ε.Κ. 149 Α'), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων (Ν.3852/2010 άρθρο 94 παράγραφος 3 αρμοδιότητα 16)

- Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας (Ν.3852/2010 άρθρο 94 παράγραφος 3 αρμοδιότητα 16)
- Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής (Ν.3852/2010 άρθρο 94 παράγραφος 3 αρμοδιότητα 19)
- Έκδοση αποφάσεων παροχής Κοινωνικής Προστασίας (Ν.3852/2010 άρθρο 94 παράγραφος 3 αρμοδιότητα 19)
- κλπ

Κατά συνέπεια πιστεύουμε ότι τούτη τη στιγμή είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη για πολιτικές ανίσχυσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των ΝΠΔΔ τους, που εκ του γόμου παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας και έχουν αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση των επειγούσων κοινωνικών αναγκών και την κοινωνική υποστήριξη των κοινωνικά αδύναμων ομάδων, δηπως είναι οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, οι ψυχικά ασθενείς, οι εξαρτημένοι, οι άστεγοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι χρόνια πάσχοντες κ.α..

Η πολιτική των περικοπών και της λιτότητας, η οποία εφαρμόζεται καθολικά, χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση του έργου των φορέων και των κοινωνικών αναγκών, παρά τα βραχυπρόθεσμα αφέλη που φαίνεται να έχει, στην πραγματικότητα αυξάνει σημαντικά το δημοσιονομικό κόστος.

Με δεδομένα ότι σήμερα οι Δημός Κοινωνικής Φροντίδας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και των ΝΠΔΔ τους αποτελούν τους βασικούς επίσημους φορεκς του Κράτους για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και άσκησης κοινωνικής πολιτικής ζητάμε :

να ισχύσει και για τις φργωνικές μονάδες και τα ΝΠΔΔ παροχής Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων της χώρας η εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσων, την αυτοδικαία απόλυτη και την εργασιακή αυτοδρομία όπως προβλέφθηκε στο Ν. 4024/2011 για τους φορεις Κοινωνικής Πρόνοιας (της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3106/2003).

Είμαστε πάντα στη διάθεση αμας για κάθε περιπτώσεως διασαφήνιση και συνεργασία.

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Χαλβατζά



Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Λουκάς