

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Αχαΐας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:**

- **Οικονομικών**
- **Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**

Θέμα: Διαμαρτυρία Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας

Σχετικά με την επιστολή και το Δελτίο Τύπου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας
και τις θέσεις που εκφράζουν.

Αρ. Πρωτ.

Πάτρα

Ο αναφερόντων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

SSO

28 NOE. 2011



E-mail:
url:

Πάτρα, 21.11.11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η χθεσινή, Κυριακάτικη, μαζική, Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, αφού συζήτησε διεξοδικά το δυσμενές τοπίο, που έχει διαμορφωθεί για τα φαρμακεία το τελευταίο εξάμηνα του 2011 καθώς και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, σε σχέση με το ποσοστό κέρδους (εισόδημα), των φαρμακοποιών, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να συμμετάσχει στην Ζμερη απεργία, που θα προκηρύξει εν λευκώ, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη απεργιακή κινητοποίηση προκηρύξει το Πανελλήνιο Όργανο, όσης χρονικής διάρκειας κι αν είναι αυτή.
2. Να προχωρήσει σε άμεση αναστολή πίστωσης προς όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ανεξαρτήτως αποφάσεων του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου ή άλλου Φαρμακευτικού Συλλόγου, εάν ο Υπουργός Υγείας υπογράψει Δελτίο Τιμών με διαφορετικό ποσοστό κέρδους από το υπάρχον ή αν ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθυστερήσει έστω και μία μέρα την πληρωμή των οφειλών του, με βάση την υπογραφείσα συλλογική σύμβαση.

Η Γενική Συνέλευση, προβληματίστηκε επίσης για τις μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών σε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ιδιαίτερα για την 6μηνη καθυστέρηση του Ο.Π.Α.Δ.. Συζητήθηκε επίσης, η εξωφρενική απαίτηση, πολλών μεγάλων πολυεθνικών του φαρμάκου, να εκβιάζουν φαρμακεία και φαρμακαποθήκες για πληρωμή τοις μετρητοίς ή πολλές φορές και προκαταβολή, προκειμένου να εκτελέσουν παραγγελίες φαρμάκων. Η Γενική Συνέλευση, εξέφρασε τη δυσφορία της για τα αργά αντανακλαστικά της Πολιτείας στο ζήτημα αυτό, που αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα, στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους και θέτει τη Δημόσια Υγεία σε κίνδυνο.

Την Τετάρτη 23.11.11. και ώρα 11:30 θα δοθεί στα γραφεία του συλλόγου μας, συνέντευξη Τύπου για να ενημερωθούν τα τοπικά Μ.Μ.Ε., για τα προβλήματα των Αχαιών φαρμακοποιών.

Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

Ανδρέας Σοφιανόπουλος

Ευθύμιος Καμίτσος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας
Φιλοποιήμενος 36-42 ΠΑΤΡΑ Τ.Κ.26221
τηλ-fax 2610-278063



E-mail:
url:

ΑΡΙΘ.ΠΠΡΩΤ:840

ΠΑΤΡΑ, 27/10/2011

ΠΡΟΣ: Ο.Π.Α.Δ. Υπ'όψιν: Προέδρου, κ. Σουλιώτη

ΚΟΙΝ: 1. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη.

2. Υπουργό Εργασίας κ. Κουτρουμάνη
3. Π.Φ.Σ.
4. Ο.Π.Α.Δ/ΥΠΠΑΔ Αχαΐας-Υπ'όψιν:κ. Αβραμοπούλου
5. Βουλευτές Ν. Αχαΐας
6. Φ.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ.
7. Φ.Σ.Πειραιώς
8. Φ.Σ.Λέσβου
9. Φ.Σ.Δωδεκανήσου
10. Φ.Σ. Αιγαίας
11. Μ.Μ.Ε.
12. Ολομέλεια Φ.Σ. Αχαΐας

ΘΕΜΑ: «Οφειλές Ο.Π.Α.Δ.»

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, σας είναι ήδη γνωστό, πως αναγνωρίζει τις προσπάθειές σας για την αναβάθμιση του Οργανισμού και την εξόφληση των χρεών του προς τους φαρμακοποιούς. Ακόμα και εντός του διαδικτύου, σας έχουμε υπερασπιστεί από άδικες και άστοχες επιθέσεις, ανώνυμης ως επί το πλείστον προέλευσης.

Τράγματι, ξεκινώντας από το Μάρτιο του 2011, καταφέρατε να ξεμπλοκάρετε το σύστημα πληρωμών για τα φαρμακεία μας, το οποίο βρισκόταν εγκλωβισμένο στον Απρίλιο του 2010. Έως και τον Ιούλιο του 2011, οι πληρωμές έβαιναν με ρυθμούς, που έδειχναν πως το κακό προηγούμενο του Ο.Π.Α.Δ., που τόσο έχει βασανίσει τους συναδέλφους, θα αποτελούσε οριστικά παρελθόν.

Δυστυχώς, από κει και μετά, έγινε ότι ακριβώς και τα προηγούμενα έξι χρόνια. Στο ίδιο ακριβώς χρονικό σημείο, μπλόκαρε και ο ρυθμός πληρωμής και

κινδυνεύουμε πάλι να φτάσουμε στον Μάρτιο του 2012, πληρωμένοι τον Απρίλιο του 2011.

Θα θέλαμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη σας κ. πρόεδρε ότι αυτό φέτος δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους φαρμακοποιούς της Αχαΐας και εκτιμούμε και της υπόλοιπης Ελλάδας. Έως και τώρα, οι φαρμακοποιοί, είχαν κάποια μικρά οικονομικά αποθέματα, ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν τον Οργανισμό σας αλλά και τη χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους, οι οποίοι δεν φταίνε απολύτως τίποτα. Τη φετινή όμως χρονιά, οι κ.κ. Βενιζέλος και Παπακωνσταντίνου, σαν σύγχρονοι Αρσέν Λουπέν, έχουν φροντίσει να μας καταληστέψουν με διάφορους προσχηματικούς τρόπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων, κινούνται στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, έχοντάς μας καταστήσει, έρμαια της όρεξης των πολυεθνικών φαρμάκου και των φαρμακαποθηκών.

«Δεν υπάρχει σάλιο» κ. Πρόεδρε, στους φαρμακοποιούς, όπως είπε και ο συμπολίτης Υπουργός μας. Λάβετέ το και αυτό πολύ σοβαρά υπ' όψη σας. Για μας ως τώρα, μοναδική αναστολή αποτελούσε, το οικονομικό πρόβλημα των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν φτάσει στο σημείο όχι μόνο να μη μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους αλλά να δανείζονται (!) κιόλας €20 από το φαρμακοποιό της γειτονιάς τους για «να τη βγάλουν» ως το τέλος του μήνα. Αυτή είναι, η οικονομική πραγματικότητα της χώρας κ. Πρόεδρε, την οποία οι φωστήρες που μας διοικούν, είναι προφανές πως δεν έχουν αντιληφθεί, αλλιώς θα είχαν τη στοιχειώδη ευαισθησία να έχουν ήδη παραιτηθεί.

Ιερό βέβαια, το καθήκον του φαρμακοποιού να εξυπηρετεί τον ασθενή-ασφαλισμένο. Στο πεδίο αυτό, χρόνια τώρα, ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ., έχουμε δείξει απεριόριστη υπομονή κι έχουμε κερδίσει τα ανάλογα εύσημα. Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος, εξίσου σημαντική. Το φαρμακείο, απ' το οποίο ζει η 4μελής οικογένεια κι απασχολεί έναν υπάλληλο, που πρέπει να πληρωθεί γιατί ζει κι αυτός μια 4μελή οικογένεια. Αυτό λοιπόν το φαρμακείο κ. Πρόεδρε, που είναι το μέσο ελληνικό φαρμακείο, για χάρη των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ., δεν σεβάστηκε τον ιδρώτα και τα ξενύχτια του πτυχίου του, ανέχτηκε επί μία 10ετία το «σε πληρώνω, όποτε έχω λεφτά», αποδέχτηκε να χάσει κάθε ίχνος επιστημονικής αξιοπρέπειας, μπροστά στον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπο με το οικονομικό πρόβλημα του ασφαλισμένου. Η Πολιτεία όμως, με την ανεύθυνη στάση της, έφτασε τα πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν πλέον όρια.

Σας είχαμε προειδοποιήσει εγγράφως, πως ως τις 20.10.11., περιμέναμε γραπτές δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών σας. Τηλεφωνικώς δε, έχετε πολλάκις ενημερωθεί, πως η κατάσταση για τα φαρμακεία της Αχαΐας, είναι στο απροχώρητο. Αναγκαστική διαχείριση φαρμακείων από

φαρμακοποθήκες, ακάλυπτες επιταγές, αδυναμία λήψης φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, ο «μπαμπούλας» του λουκέτου και της φυλακής να πλανάται πάνω απ' όλους μας και οι εταιρίες να ζητούν όλο και μικρότερη πίστωση.

Αυτό το πράγμα κ. Πρόεδρε, θα λάβει τέλος! Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και ώρα 19:30, η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, συνέρχεται για ν' αποφασίσει την οριστική πλέον διακοπή σχέσεων με τον Οργανισμό σας. Στην εν λόγω Γ.Σ., έχουν κληθεί και οι Πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Αιγαίας και Ηλείας ώστε να συντονίσουμε όλοι μαζί τη στάση μας. Κι αν πιστεύετε, πως με τα «τερτίπια» της γρήγορης έναρξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα ξεγελαστούμε, έχετε υπ' όψη σας, ότι θα φτάσουμε μέχρι και την αναστολή χορήγησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αν δεν μας εγγυηθείτε τα χρέη του Ο.Π.Α.Δ.

Σας απευθύνουμε έκκληση, έστω και την τελευταία στιγμή να συναισθανθείτε τη σοβαρότητα της κατάστασης και να λάβετε σύντομα, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διασφαλιστούν οι συνάδελφοί μας και να μη δημιουργηθεί κοινωνικό ρήγμα που δεν θα επουλώνεται εύκολα.

Με εκτίμηση
Για τον Φ.Σ. Αχαΐας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΜΙΤΣΟΣ

ΠΑΤΡΑ, 15.11.2011

ΠΡΟΣ: Π.Φ.Σ.

ΚΟΙΝ: 1. Φαρμακευτικούς Συλλόγους όλης της χώρας
2. Βουλευτές Ν.Αχαΐας
3. Τοπικά ΜΜΕ
4. Ολομέλεια Φ.Σ. Αχαΐας

ΘΕΜΑ: «Η κλεψύδρα, αδειάζει.»

Κε πρόεδρε,

Σας γράφω, όχι με την ελπίδα πως θα με πάρετε σοβαρά. Αυτό, μου έχει γίνει ξεκάθαρο από την στάση σας, απέναντι στο σύλλογό μου αλλά και εμένα προσωπικά το τελευταίο διάστημα. Επικοινωνώ μαζί σας, για να μην λέμε αργότερα πως κανένας δεν είχε προειδοποιήσει ή άλλες δικαιολογίες ομαδικής «τσουβαλοποιησης» και συνευθύνης.

Πριν μπω στην ουσία των όσων θέλω να σας πω, θα σας εκθέσω την άποψή μου για το σημερινό πολιτικό παρόν της χώρας, ώστε να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αυτή τη στιγμή, έχουμε πρωθυπουργό τον εκτελεστή της εισόδου μας στον σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης, με πλαστά στοιχεία, όπως υποστήριξε με σαφήνεια ο πρόεδρος της Γαλλίας κ. Σαρκοζί και ταυτόχρονα τον άνθρωπο που επί της διοίκησής του, έλαβε χώρα το πρώτο στάδιο αναδιανομής πλούτου την χώρα, το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, σήμερα εμφανίζεται μέσα από μια καλά ενορχηστρωμένη συγχορδία των ελληνικών και ξένων ΜΜΕ αλλά και των ευρωπαίων εταίρων μας ως ο «παράκλητος», ο μόνος που μπορεί να σώσει την χώρα. Το εξαιρετικά ανησυχητικό ζήτημα, είναι πως στηρίζεται από τα δυο μεγαλύτερα κόμματα της χώρας αλλά και από το διεπόμενο από φασιστικές ιδεοληψίες κόμμα του Λ.Α.Ο.Σ.

Γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, ποιού πολιτικού σχηματισμού ηγείτο ο νέος υπουργός μεταφορών κ. Βορίδης πριν αναβαπτιστεί κοινοβουλευτικός αστέρας από την συχνότητα του Δ.Ο.Λ. καθώς και την συγγενική του σχέση με τον Ζαν-Μαρί-Λεπέν. Από την εποχή του Τουρκοβασίλη και του Ζέρβα, έχουν να αναλάβουν διακυβέρνηση στην χώρα φασιστικά στοιχεία, εξαιρώ την δικτατορία γιατί εκεί είχαμε να κάνουμε με πράκτορες ξένων Μυστικών Υπηρεσιών. Υποκείμενα ψυχιατρικής έρευνας.

Παρ ότι, ποτέ δεν έχω ψηφίσει δεξιά και αυτό είναι γνωστό σε όλους, είχα μια ελπίδα, πως ο κ. Σαμαράς με την στάση του απέναντι στο μνημόνιο αλλά και στην κόρη του γνωστού πολιτικού ζόμπι, θα αντιστεκόταν μέχρι τέλους. Βλέπετε, με είχε παρασύρει ένα απόσπασμα συνέντευξής του, που όταν ρωτήθηκε πως περνούσε τα 11 χρόνια πολιτικού χειμώνα, απάντησε πως κάθε απόγευμα βημάτιζε μόνος στον κήπο του, μετρώντας εχθρούς και φίλους με τις ώρες. Ένας τέτοιος χαρακτήρας, γαλβανισμένος από την γνώση του πολιτικού ναδίρ, όταν ανεβαίνει πάλι με ισχυρότατη λαϊκή βούληση στην κορυφή της πυραμίδας, περιστοιχισμένος μάλιστα και από προσωπικότητες όπως ο κ. Λαζαρίδης, εκτιμούσα πως θα το «πήγαινε» ως το τέρμα. Δυστυχώς για μένα, αλλά και για την χώρα, διαψεύστηκα. Οι πιέσεις, φαίνεται πως ήταν τόσο ισχυρές, ώστε τα φαντάσματα του πολιτικού χειμώνα του παρελθόντος, υπερίσχυσαν της αξιοπρέπειας.

Μέσα σε όλο αυτό το ζοφερό σκηνικό, υπάρχουν δυο ακόμα δεδομένα. Υπουργός Υγείας, παραμένει το ίδιο πρόσωπο που έχει ξεπεράσει κάθε έννοια πολιτικού αμοραλισμού και μπροστά στο προσωπικό του ζητούμενο να ηγηθεί κόμματος δεν θα διστάσει πουθενά.. Το δεύτερο ανησυχητικό ζήτημα που υπάρχει, είναι πως τώρα πια όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως πολιτικής ένταξης έχουν καθαρά και ανοιχτά ώτα προς τον κ. Τσίπρα αλλά και την κ. Παπαρήγα. Μην έχετε καμία αμφιβολία, πως η παραίτηση του Αβραμόπουλου δεν είχε στόχο την απεξάρτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. από την κυβερνητική ευθύνη, αλλά το αληθινό ζήτημα ήταν να αποφύγουν να γίνει το Κ.Κ.Ε. αξιωματική αντιπολίτευση. Και το χαρακτηρίζω ανησυχητικό, διότι ως χτες ο κ. Τσίπρας, Θεωρούνταν από την πολιτική ελίτ ως αρχηγός γκρουπούσκουλων μπαχαλάκηδων ενώ η κα Παπαρήγα δεν μπορεί ποτέ, ποτέ, ποτέ να υπερβεί εκλογικά το 10% και με την Γιάλτα αλλά και με την συμφωνία που υπάρχει από το 1974, ώστε να νομιμοποιηθεί το Κ.Κ.Ε. Όποτε λοιπόν, η αριστερά έφτασε στο προσκήνιο της ουσιαστικής επίδρασης στην κοινή γνώμη, ακολούθησε την χώρα βαριά ανώμαλη περίοδος.

Θυμίζω, το 1921 με την βοήθεια του ΣΕΚΕ, ο Γούναρης ανατρέπει τον Βενιζέλο. Αποτέλεσμα, η Μικρασιατική καταστροφή και η εκτέλεση των έξι ενώ ακολούθησε η κοινοβουλευτική δικτατορία Βενιζέλου 1928-32 με την χρεοκοπία της χώρας. Το 1936, το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο οδήγησε στο σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα και από εκεί στην δικτατορία Μεταξά και τον εμφύλιο. Το 1956, η άνοδος της Ε.Δ.Α. στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οδήγησε στο σχέδιο «Περικλής» το 1962 και από κει στη επταετία και την τραγωδία της Κύπρου. Το 1989, η δυναμική του τότε ενιαίου Συνασπισμού, οδήγησε μέσω Ζολώτα στην αθώωση όσων «μαζί τα έφαγαν» και από κει στις γελοιότητες της τέντας του Ωνασείου, τα Ίμια τον Οτσαλάν το χρηματιστήριο, τις δήθεν εκλογές της Β' Αθήνας το 2000 και τελικά στον ΓΑΤΤ το 2009, αφού λεφτά υπάρχουν...

Κλείνω την πολιτική ανάλυση, για να μπω στα καθ' υμάς με ένα τελευταίο. Επειδή είναι κοινώς αποδεκτό, πως πίσω από κάθε ισχυρό άνδρα, βρίσκεται σχεδόν πάντα, μια ισχυρή γυναίκα προσέξτε σύμπτωση, που ο εν λευκώ υπογράψας το Μνημόνιο, κος Παπακωνσταντίνου και ο σημερινός πρωθυπουργός, ομοιάζουν έχοντας αλλοδαπές συζύγους και μάλιστα από Ολλανδία και Γερμανία, τους καλύτερους φίλους μας δηλαδή.

Τώρα στα δικά μας. Μετά από όλα αυτά, νομίζω πως είναι σαφές, πως όποιος επιλέγει την στρατηγική του «καλού παιδιού» με την κυβέρνηση αυτή, θα οδηγηθεί σε σταδιακή αποφίλωση των δικαιωμάτων του. Αυτή την τακτική, είχε επιλέξει ο Π.Φ.Σ., από χρόνια και ομολογουμένως ως πριν το Μνημόνιο, επιφανειακά τουλάχιστο είχε δικαιωθεί. Τώρα, τα πράγματα άλλαξαν άρδην!

Είναι προφανές, πως εκλογές μπορεί να μην γίνουν (προσωπικά είμαι σίγουρος) και ο «σωτήρας», να μας «κάτσει στον σβέρκο» για καμία διετία μέχρι να ολοκληρώσει το έργο του. Να μας οδηγήσει στην έξοδο του φαρμακείου μας. Το νέο τρίκ για το ωράριο, ηχεί τις σάλπιγγες της Ιεριχούς. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Και αφήστε τις παρωχημένες συνελεύσεις, Σύνεδρων του Π.Φ.Σ. Αυτές, έχουν προκύψει, από στρεβλές Μουσολινικές επιρροές Νόμων του 1928, που δημιουργούν ένα σώμα αληθινό κουκλοθέατρο της πραγματικότητας. Αν είναι ποτέ δυνατό, να διοικούμαστε από ένα σώμα, που οι 45 φαρμακοποιοί δίνουν δυο εκλέκτορες και οι 290 τέσσερις, για να μην αναφερθώ στο πόσους δίνουν οι 3.500 Αθηναίοι... Από την συνέλευση αυτή, απουσιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων και των μελών των Δ.Σ. Όσων δηλαδή, δίνουν την μάχη της καθημερινότητας και βρίσκονται στους πάγκους των φαρμακείων τους, ακούγοντας τα μύρια όσα από την βάση μας, χωρίς να μπορούν και να παρέμβουν. Οι καιροί, που ζούμε είναι επαναστατικοί. Σας καλώ, να ξεπεράσετε αγκυλώσεις ετών, να παραμερίσετε τα συνδικαλιστικά ζόμπι, να υπερβείτε τον εαυτό σας. Κινδυνεύουμε σοβαρά, εμείς, οι οικογένειές μας, οι υπάλληλοί μας, οι συνεταιρισμοί μας αλλά το σπουδαιότερο: χάνουμε οριστικά, κάθε ίχνος αξιοπρέπειας, ανεξαρτησίας, όχι μόνο οικονομικής αλλά και προσωπικής!!!

Θυμάστε, πως το χειμώνα που μας πέρασε, όσες φορές γύρω στα μεσάνυχτα επικοινωνούσαμε, επέμενα πως ο αγώνας πρέπει να φτάσει στα άκρα, ως την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου... Τώρα, αυτά είναι ανεπαρκή. Πρέπει, με νέους Θεσμούς και την διαρκή και έντονη παρουσία σας, να ξεσηκώσετε τους συναδέλφους πριν είναι αργά. Είμαι προσωπικά, απόλυτα πεισμένος, πως ο πρόεδρος του Αττικής, θα είναι σημαιοφόρος στον αγώνα σας και θα ακολουθήσουν και άλλοι, όλοι μας. Να είστε σίγουρος!

Οι αποψινές δηλώσεις Παπαδήμου στην Βουλή, είναι «ραβασάκι», που του παρέδωσε ιδιόχειρα ο κος Λοβέρδος. Κανένα άλλο επάγγελμα, δεν αναφέρθηκε

ονομαστικά. Είμαι έξαλλος, με την προκλητικότητα της εξουσίας. Είμαι αγανακτισμένος με πρώην προέδρους συλλόγων, που πρωτοστατούν σε παραβιάσεις ωραρίων και περιφρονήσεις αναστολών των συλλόγων τους. Αξίζουν άραγε αυτοί, να εκπροσωπούν τον κλάδο; Πρέπει ή όχι, να ληφθούν σκληρά μέτρα εναντίον τους; Όταν ξεκινά το «Βιετνάμ» γινόμαστε Βιετκόνγκ και σταματάμε να ανταλλάσσουμε απόψεις στα σαλόνια, σαν τις κυρίες της καλής κοινωνίας πίνοντας το απογευματινό μας τέιον.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Ε.Ο.Φ. για τις ελλείψεις, δείτε τι έπαθαν οι συνάδελφοι ιατροί μέσα σε ένα βράδυ. Κινηθείτε πριν είναι αργά. «οι καιροί, ου μενετοί» και «αι ειδοί του Μαρτίου» πλησιάζουν. Οι Βρούτοι, υπάρχουν σε όλες τις εποχές, δίπλα σε κάθε ηγέτη.

Πιστεύω, πως μπορείτε να υπερβείτε τον εαυτό σας. Ο χρόνος όμως, για το επάγγελμά μας και για την ανεξαρτησία της χώρας μας τελειώνει. Η κλεψύδρα αδειάζει... Κινηθείτε, πριν ο Όργουελ γίνει η πραγματικότητα της χώρας μας και ο Παπαδήμος ο Προκρούστης του επαγγέλματός μας.

Με εκτίμηση

Ανδρέας Σοφιανόπουλος

Πρόεδρος Φ.Σ. Αχαΐας (αλλά το κυριότερο, ένας απλός φαρμακοποιός).