

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΧΑΙΑΣ**

**ΑΝΑΦΟΡΑ**

Προς τους υπουργούς



- **Εσωτερικών**
- **Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων**

**Θέμα: «Διαμαρτυρία της ένωσης δασολόγων»**

Σχετικά με το δελτίο τύπου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ε.Δ.Δ.Υ) και τις θέσεις που εκφράζουν.

**Αρ. Πρωτ**

**Ο αναφέροντας Βουλευτής**

**Νίκος Ι. Νικολόπουλος**



**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
(Π.Ε.Δ.Δ.Υ)**

**Διδότου 26 - 106 80 ΑΘΗΝΑ**

**Τηλ.: 210 2124697 - Fax : 2105240790**

**WEB:peddy.gr, Email: peddy@otenet.gr.**

**Τηλ. Επικοινωνίας: 6937883012**

**Αθήνα 21/9/2011**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Εσωτερικών κ.Π.Κουκουλόπουλου, σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή, με την οποία καταφέρθηκε αναίτια και απροσχημάτιστα σε βάρος των εργαζόμενων συναδέλφων (δασολόγων) στο Δασαρχείο Δράμας, μιας από τις παραγωγικότερες Δασικές Υπηρεσίες, εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δ.Υ δηλώνουμε τα εξής:

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακολουθείται αυτή η μέθοδος για να απαξιωθεί ένας από τους πλέον νευραλγικούς τομείς του Δημοσίου, με αρμοδιότητες που ανάγονται στο σύνταγμα της χώρας και με ιδιαίτερη συνεισφορά στην Εθνική οικονομία αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Για την Ένωση μας, το παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό για να καταδειγτεί η ανάγκη "εξορθολογισμού" του Δημόσιου Τομέα, δεν είναι απλά ατυχές, ούτε οφείλεται στην ελλιπή πληροφόρησή του, αλλά πράξη συνειδητή και προσγεδιασμένη.

Η δήλωση αυτή είναι ενταγμένη στη γενικότερη προσπάθεια για κατασυκοφάντηση του δημόσιου τομέα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν καθοδηγούμενοι κοινωνικοί αυτοματισμοί και να αφαιρεθούν εργασιακά δικαιώματα κατακτημένα με αγώνες τα τελευταία εκατό χρόνια, να εξαθλιωθούν οικονομικά οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο (όσοι δεν απολυθούν), να ξεπουληθεί χωρίς αντιστάσεις η δημόσια περιουσία και να επιτραπεί η ανεξέλεγκτη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, να ξαναγυρίσει με λίγα λόγια η ελληνική κοινωνία σε συνθήκες μεσαίωνα και φεουδαρχίας. Και όλα αυτά στο δνομα, δήθεν, της σωτηρίας της πατρίδας.

Οφείλε να γνωρίζει ο αρμόδιος Υφυπουργός Εσωτερικών, τις ιδιαιτερότητες και τη δυναμική των δασικών Υπηρεσιών, τα ιδιαίτερα προβλήματα που υπάρχουν στην άσκηση της δασικής διοίκησης, τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος (μέρος του οποίου είναι και ο ίδιος) για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις Δασικές Υπηρεσίες και πάνω από όλα, να εργαστεί ο ίδιος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την αποκατάσταση τους και όχι να καταφεύγει σε αφορισμούς αντού του επιπέδου.

Στο πλαίσιο αυτό και αν ενδιαφέρεται πραγματικά για τη λειτουργία του δημοσίου, τον προτείνουμε να ενδιαφερθεί να προωθήσει τα Προεδρικά Διατάγματα για τον Οργανισμό των Δασικών Υπηρεσιών, τα οποία είναι προϊόν συστηματικής εργασίας της επιτροπής που συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, τα οποία βρίσκονται στη διάθεσή του στο Υπουργείο Εσωτερικών και να σταματήσει αυτές τις μεθοδεύσεις.

Τον προτείνουμε επίσης να ανατρέξει στο ιστορικό της αποδιοργάνωσης και της περιθωριοποίησης της δασικής Υπηρεσίας, για να διαπιστώσει και αυτός επιτέλους ποιες ευθύνες αναλογούν διαγρονικά στην πολιτική εξουσία, για την αποδιοργάνωση των Υπηρεσιών και προφανώς του ζητάμε, ιδιαίτερα σήμερα και υπό τις παρούσες συνθήκες,

να στηρίξει την προσπάθεια μας, για την αναδιοργάνωση και την κάθετη υπαγωγή των δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Εξάλλου το θέμα της προστασίας της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος, (που θεωρητικά αποτελούσε προγραμματικό στόχο και αυτής της Κυβέρνησης), έπρεπε να συνδέεται, όχι με λόγια όπως συνηθίζεται, αλλά με έργα, με την σύγχρονη δασική πολιτική, την οργάνωση του κρατικού μηχανισμού και τις υπόλοιπες φιλοπεριβαλλοντικές Κυβερνητικές εξαγγελίες που από ότι φαίνεται θα παραπεμφθούν στις καλένδες.

**Η πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΚΑ και του ΥΠ.ΕΣ θα πρέπει να απολογηθούν στην Ελληνική Κοινωνία, όχι μόνο για το ότι δεν έλαβαν κανένα μέτρο για την οργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών, αλλά αντίθετα συμβάλλοντας στην περαιτέρω αποδιοργάνωση τους, με αποτέλεσμα τα τεράστια προβλήματα στην προστασία των δασών (από τις πυρκαγιές ή άλλους κινδύνους), την μεγάλη υστέρηση στην ανάπτυξη της ορεινής οικονομίας και ουσιαστικά στην απώλεια πόρων από την ελλειμματική διαχείριση των δασών.**

Είτε μιλάμε για τους δασικούς χάρτες και την προστασία της δημόσιας περιουσίας, είτε για την οικονομική σημασία των δασών, είτε για το φυσικό περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την απερήμωση, ακόμη και για την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων (αγροτική ασφάλεια), είναι βέβαιο ότι οι ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί βαρύνουν την Κυβέρνηση.

Οι εργαζόμενοι στον Τομέα των δασών έχουμε υποχρέωση να εκφράσουμε με κάθε μέσο την αντίθεσή μας σε αυτή την σκόπιμη απαξίωση, που συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές εξαθλίωσης του μνημονίου και να καταδικάσουμε τις πολιτικές (που υπηρετούν από ότι φαίνεται υπηρετούν με πάθος κάποια κυβερνητικά στελέχη) και έχουν σαν κεντρικό στόχο τη διάλυση του Δημόσιου Τομέα, την κατάργηση της υποχρέωσης του Κράτους να παρέχει κοινωνικά αγαθά και την τελική εκχώρηση του συγκεκριμένου τομέα στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις των αγορών.

Είναι ζήτημα και αξιοπρέπειας αλλά και επιβίωσης για όλους μας να αντισταθούμε με όλα τα μέσα στη λαϊλατα της πολιτικής που εφαρμόζεται και έχει στόχο την αφαίρεση των δικαιωμάτων που κατέκτησαν οι εργαζόμενοι τον προηγούμενο αιώνα με αματηρούς αγώνες και επαναστάσεις.

### Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος
<b>Νίκος Μπόκαρης</b>	<b>Θάνος Ζήσης</b>