

**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Φραγκίσκος Παρασύρης
Βουλευτής Ηρακλείου – ΠΑΣΟΚ**

Ηράκλειο, 20-09-2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

**Του βουλευτή Ηρακλείου
Φραγκίσκου Γ. Παρασύρη**

Προς:

*Τον Υπουργό Οικονομικών,
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο*

ΚΑΤΑΘΕΤΩ

σαν Αναφορά - Επιστολή αναφορικά με το Κέντρο Ειδικών Παιδων «Ο Άγιος Σπυρίδων» το οποίο συμπεριλαμβάνεται ατυχώς στην λίστα αποδεκτών της εγκυκλίου περί πλεονάζοντος προσωπικού και εργασιακής εφεδρείας (Α.Π ΕΓΔΕΚΟ 1599/12-09-2011) και παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής.

Ο Αναφέρων Βουλευτής



Φραγκίσκος Γ. Παρασύρης
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Φραγκίσκος Παρασύρης
Βουλευτής Ηρακλείου – ΠΑΣΟΚ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς:
Τον Υπουργό Οικονομικών,
κ. Ευάγγελος Βενιζέλο

Αθήνα, 16-09-2011

Κύριε Υπουργέ,

Είναι σαφές και πρόδηλο ότι η χώρα μας οφείλει να τηρήσει κατά κόρον όλες τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι των εταίρων της και των πιστωτών της, ώστε να επανέλθει συντόμως με θετικό πρόσημο τόσο σε πρωτογενή πλεονάσματα, όσο και σε θέση αξιοπιστίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο αναφοράς.

Είναι εντούτοις φανερό η πορεία αυτή προς την «εξυγίανση» των δημοσιονομικών της χώρας, με δόκιμους όρους επιτάσσει την επιβολή ορθολογικών και αποτελεσματικών μέτρων. Ένα τέτοιο μέτρο προφανώς είναι η εργασιακή εφεδρεία που ενώ βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση και ωρίμανση ως θεσμός, έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η έκφραση πολλών δικαιολογημένων και ορθολογικών αντιρρήσεων εκ μέρους πολλών φορέων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κοινωνικό τομέα, καθότι όπως φαίνεται και από τα στοιχεία όντως αδικούνται από την εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας, καθώς μάλιστα παρακωλύεται η συνολική τους λειτουργικότητα,

Μία τέτοια περίπτωση είναι το Κέντρο Ειδικών Παίδων «Ο Άγιος Σπυρίδων» το οποίο συμπεριλαμβάνεται, ατυχώς στην λίστα αποδεκτών της εγκυκλίου περί πλεονάζοντος προσωπικού και εργασιακής εφεδρείας (Α.Π ΕΓΔΕΚΟ 1599/12-09-2011). Προς απόδειξη του επιχειρήματος της ατυχούς ένταξης του συγκεκριμένου κέντρου στην εργασιακή αρκούν ορισμένα μόνο παραστατικά στοιχεία.

Ειδικότερα δε αναφέρομαι στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο Κέντρο διαθέτει έναν προϋπολογισμό 280.000 ευρώ εκ των οποίων μόνο το 16 % προέρχεται από δημόσιους πόρους. Φέτος μάλιστα καλύπτεται μόνο το 10 % από δημόσιους πόρους. Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται με ίδιες δράσεις του Κέντρου όπως δωρεές, εισφορές, χορηγίες υλοποίηση προγραμμάτων, πώληση προϊόντων, ηλεκτρονική τυπογραφία, εκθέσεις, εξειδικευμένο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Δίκτυα φύλων κοκ,

Η ορθολογική εξοικονόμηση πόρων που θα είχε επομένως το δημόσιο από την ένταξη για παράδειγμα ενός κοινωνικού λειτουργού ή ενός ψυχολόγου του

κέντρου σε εργασιακή εφεδρεία θα ήταν πολύ ταπεινή, ειδικότερα σε σχέση με το δραματικό κοινωνικό αποτέλεσμα δυσλειτουργίας ολόκληρου του θεσμού.

Με άλλα λόγια η θυσία κάποιου υπαλλήλου που είναι άκρως απαραίτητος για την λειτουργία του Κέντρου, δεν έχει ουσιαστικό όφελος για το κράτος; ενώ από την άλλη πλευρά στιγματίζεται ως «κοινωνικά στυγνή», μια μη εξισορροπημένη δημοσιονομική λειτουργία του. Ακόμη λοιπόν και αν η χώρα μας τελεί υπό τον βραχνά ενός τεράστιου δημόσιου χρέους οφείλουμε να διατηρήσουμε ανέπαφες τουλάχιστον εκείνες τις κοινωνικές υποδομές που δεν παράγουν τεράστιες επιβαρύνσεις για το κράτος.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο απασχολεί μόλις 11 άτομα προσωπικού, μεταξύ των οποίων, δύο ψυχολόγους, δύο κοινωνικούς λειτουργούς, έναν ειδικευμένο εκπαιδευτή, δύο οδηγούς, δύο διοικητές και έναν διευθυντή, ενώ ο αριθμός των εκπαιδευόμενων ανέρχεται σε 58 άτομα με μεγάλη λίστα αναμονής ένταξης Α.μ.ε.α στα προγράμματα του Κέντρου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν ορισμένα έτη ο αριθμός του προσωπικού ανήρχετο στα 22 άτομα με έναν ελαφρώς μόνο αυξημένο αριθμό εκπαιδευόμενων και με λειτουργικές δαπάνες κατά 30 % αυξημένες σε σχέση με σήμερα.

Επειδή η κοινωνική προσφορά και η κοινωνική αυτενέργεια του «Άγιου Σπυρίδωνα» είναι ανεκτίμητη ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ελληνική κοινωνία και ειδικότερα κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, βρίσκονται υπό την τεράστια πίεση της οικονομικής κρίσης, το αναμενόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα από την ένταξη του Κέντρου στην εργασιακή εφεδρεία είναι μηδαμινό, άρα μη ορθολογικό από άποψη της σχέσης στόχου – αποτελέσματος. Ως εκ τούτου, γνωρίζοντας τόσο την κοινωνική σας ευαισθησία όσο και το ορθολογικό σας πνεύμα, θα ήτανε χρήσιμο να εξαιρέσετε το Κέντρο Ειδικών Παιδών «Άγιος Σπυρίδωνας» από την οριζόντια εφαρμογή του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας δίδοντας του έτσι την δυνατότητα ομαλής λειτουργίας.

Με εκτίμηση

Φραγκίσκος Γ. Παρασύρης
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου