

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ
Βουλευτής Α' Αθηνών - ΛΑ. Ο. Σ.

11ΑΒ

7818

09 ΣΕΠ. 2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Δηλώσεις του Γ.Γ. Θρησκευμάτων κ. Καλαντζή εις βάρος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυινοπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτισης**

Σας υποβάλλουμε συνημμένα το Δελτίο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυινοπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτισης, με την διαμαρτυρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κκ. Ανδρέα, αναφορικά με τις εις βάρος του προσβλητικές δηλώσεις εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, κ. Καλαντζή.

Αθήνα 05.09.2011

Οι αναφέροντες Βουλευτές

Αθανάσιος Κ. Πλεύρης, Βουλευτής Α' Αθηνών

Σπυρίδων-Αδωνis Γεωργιάδης, Βουλευτής Β' Αθηνών



**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ**

Αριθ. Πρωτ. 67

Έν Δελβινακίω τῆ 2α Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. **ΑΝΔΡΕΑΣ**,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

« Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ θορύβου ποὺ προκλήθηκε, ὡς μὴ ὄφειλε, ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς προσφωνήσεώς μου στὴν Βούρμπιανη τοῦ Γράμμου κατὰ τὸ μνημόσυνο τῶν ἡρώων τοῦ ἀντισυμμοριακοῦ ἀγώνος, τὴν Κυριακὴ 28 Αὐγούστου, ἔχω νὰ παρατηρήσω τὰ ἑξῆς :

1) Τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέδωσε ἀνακοίνωση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἀποτελοῦν προσωπικὲς μου ἀπόψεις τὰ ὅσα εἶπα στὸν Γράμμο «καὶ ὄχι ἀπόψεις ποὺ ἔχει υἱοθετήσει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Δὲν γνωρίζω ποιὲς ἐν προκειμένῳ εἶναι οἱ ἀπόψεις τῆς Συνόδου.

2) Ὁ Γενικὸς Γραμματέας Ὁρησκευμάτων Γ. Καλαντζῆς σὲ δηλώσεις του λέει ὅτι «ὀρισμένοι (ὑπονοώντας ἐμένα) ἐπιλέγουν νὰ κηρύξουν τὸ λόγο τοῦ μίσους καὶ τῆς σύγκρουσης», «τὴν ἴδια σπιγμὴ ποὺ ἡ Ἐπιτροπὴ Διαλόγου μὲ τὴν Ἐκκλησία προσφέρει λύσεις σὲ χρόνια προβλήματα». Καὶ ἐπιλέγει : «Θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ἀντιληφθοῦν (οἱ «ὀρισμένοι», δηλαδὴ ἐγὼ) ὅτι προτιμῶν τὸ κλαδὶ ποὺ κάθονται». Δηλώνω εὐθέως καὶ ἄνευ περιστροφῶν, ὅτι οὔτε τὸν κ. Καλαντζῆ γνωρίζω, οὔτε ἂν κάθωμαι σὲ κάποιο ... κλαδί ! Γνωρίζω, ὅμως, τὴν ἀγωνία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ πολυποίκιλα καὶ ἐξόχως πιεστικὰ προβλήματά του, καθὼς καὶ τὸ ἐπισκοπικὸ μου χρέος στὴν ἀκριτικὴ καὶ αἱματοβαμμένη Μητρόπολή μου.

Γι' αὐτὸ, ἄς γνωρίζουν καὶ στὴν Ἱερά Σύνοδο καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅπως καὶ τὰ διάφορα «ἀλαλάζοντα κύμβαλα» ποὺ βόηκαν εὐκαιρία νὰ προβοῦν σὲ δηλώσεις ἐναντίον μου γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν ἀφάνειά τους, ὅτι **αὐτὴ ἡ πολεμικὴ δὲν μὲ φοβίζει καθόλου**. Διότι ὡς διάδοχος τοῦ μεγάλου καὶ ἡρωϊκοῦ Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, **βάζω ὄχι τὸν θρόνο πάνω ἀπὸ τὶς ἀρχές μου, ἀλλὰ τὶς ἀρχές μου πάνω ἀπὸ χίλιους θρόνους**. Κι' ὅπως ἐτόνισα στὴν λιτανεὶα τοῦ Ἁγίου Κοσμά (23 Αὐγούστου), **μόνον ὁ θάνατος θὰ μοῦ κλείσῃ τὸ στόμα. Τελεία καὶ παῦλα** ».



(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).