



ΠΑΒ

7272

29 ΙΟΥΛ. 2011

Αγία Παρασκευή 25 Ιουλίου 2011

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους Αρμόδιους Υπουργούς, τους Βουλευτές, τα πολιτικά κόμματα, τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, τους Συνδικαλιστικούς φορείς ΠΟΣΠΕΡΤ, ΓΣΕΕ, ΕΚΑ και ΕΣΗΕΑ και τα ΜΜΕ

Τον τελευταίο καιρό το σύνολο σχεδόν του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου βρίθει δημοσιευμάτων, όπου μαζί με την «ανάθεση» της ΕΡΤ στον αρμόδιο για τα Μ.Μ.Ε. υπουργό (που ένα μήνα μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό δεν έχει ακόμη ορισθεί) αναφέρουν και τα περί συρρίκνωσης της ΕΡΤ και μάλιστα μέχρι κατάργησης του προγράμματος της ΕΤ1 ή ακόμη και της ΕΤ3.

Μέσα σε ένα κλίμα πανικού και με άμεση αιτίαση στηριγμένη στην οικονομική κρίση, εύκολα αποδίδεται το θέμα στην ανάγκη εξοικονόμησης χρήματος. Άλλωστε αυτό δεν γίνεται με όλες τις προβληματικές ΔΕΚΟ:

Εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε μια «λεπτομέρεια»: Όσο έντεχνα κι αν ομαδοποιούν κάποιοι την ΕΡΤ με τις προβληματικές ΔΕΚΟ,

Η ΕΡΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ!

Με ανταποδοτικό τέλος, που είναι από τα χαμηλότερα της Ευρώπης, **η ΕΡΤ εξακολουθεί να είναι πλεονασματική!!** Όχι μόνον δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τον ενισχύει μέσα απ' την φορολόγηση της εταιρείας,(5,5εκ ευρώ η επιπλέον είσπραξη φόρων από το πλεόνασμα των 30εκ.ευρώ για το 2010) αλλά και μέσα απ' την συνολική καταβολή κάθε λογής εισφορών. Ταυτόχρονα η ΕΡΤ παρέχει πολλές **δωρεάν** «διευκολύνσεις» στο κράτος και στα ιδιωτικά κανάλια (εξωτερικά συνεργεία για κυβέρνηση-αντιπολίτευση, κάλυψη πολιτικών γεγονότων και κομματικών συγκεντρώσεων, δωρεάν pool των καλύψεων για τα ιδιωτικά κανάλια, φιλοξενία αναμεταδοτών ιδιωτών σε ορεινές εγκαταστάσεις κ.λπ.). Η ΕΡΤ είναι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας που έχει την δυνατότητα να τροφοδοτεί σταθερά την οπτικοακουστική αγορά .

Ποιοι είναι λοιπόν οι λόγοι για να ζητούν κάποιοι αυτή την ακραία συρρίκνωση για την ΕΡΤ; Οι εργαζόμενοι καλούνται να αποδείξουν το προφανές. Ότι η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση πρέπει και πάλι να κάνει πίσω για να περάσει η ... «αγορά». Η «ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση». Οι καναλάρχες. Άλλωστε πάντα αυτό δεν έκανε; Άλλο ένα βήμα πίσω λοιπόν, σαν θυσία για μια αγορά που ποτέ δεν «έβγαινε» οικονομικά, παρά μόνον με «δημιουργική λογιστική». Πάντα μείον, πάντα με παθητικό, αλλά πάντα και με κάτι παραπάνω! Γιατί τα ΜΜΕ ήταν απλά το μέσον. Πέρα από την πληροφόρηση και την ψυχαγωγία υπήρχαν οι πολιτικές πιέσεις, υπήρχαν τα δημόσια έργα, οι επιδοτήσεις, η κρατική διαφήμιση, οι φοροαπαλλαγές. Υπήρχε το παιχνίδι της δύναμης.... Τα ΜΜΕ λειτουργούσαν απλά σαν μοχλός πίεσης. Η ενημέρωση κατέληξε παράπλευρη λειτουργία, πάρεργο. Η ουσία ήταν αλλού!

Καλούνται λοιπόν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ να αποδείξουν το προφανές, αλλά μια μερίδα του τύπου βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Βλέπει μόνον σκάνδαλα. Σίγουρα το παρελθόν είναι πηγή αρνητικών παραδειγμάτων για την λειτουργία και οργάνωση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Σκάνδαλα έγιναν βέβαια στην ΕΡΤ, όχι όμως από τους εργαζόμενους, αλλά από τα «στελέχη» της ΕΡΤ. «Στελέχη» που πάντα ήταν «άνθρωποι της αγοράς» καθώς στην εκάστοτε κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα επιθυμούσαν να έχουν άτομα-στελέχη του χεριού τους για να μην δυσκολεύονται να περάσουν αυτά που θέλουν ή τους είχε ζητηθεί να επιβάλλουν.

Μέσα όμως από αυτό το παρελθόν θα πρέπει να αντληθούν και οι θετικές όσο και σημαντικές επιτυχίες για την διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος που καλείται να διαδραματίσει η EPT στην ψηφιακή εποχή.

Είναι λυπηρό μέσα σε ένα περιβάλλον κατάρρευσης του κοινωνικού όσο και οικονομικού ιστού να στοχοποιείται η EPT και οι εργαζόμενοί της. Είναι επίσης λυπηρό που μέσα σ' αυτές τις τριτοκοσμικές συνθήκες, η απόλυτη δύναμη που αποκτούν οι καναλάρχες, να ξεσπάει στις πλάτες των υφισταμένων τους. Απολύτες, διώξεις, εκφοβισμός (black list) περιμένουν τεχνικούς και δημοσιογράφους που τους υπηρέτησαν πιστά για πολλά χρόνια. Εδώ η πολιτεία έχει μεγάλη ευθύνη. Σίγουρα υπάρχουν και σοβαροί επιχειρηματίες στα MME. Η διαιώνιση όμως, αυτού του επιπέδου λειτουργίας, τους εξαναγκάζει όλους να προσαρμόζονται ανάλογα. Γιατί όταν ο ευτελέστερος από αυτούς καθορίσει το ύψος του πήχη, όλοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν (ανταγωνισμός γαρ).

Αυτή η συνεχιζόμενη κατάσταση έχει σοβαρές επιππώσεις και είναι απειλή στην Δημοκρατία και στο δικαίωμα της κοινωνίας των πολιτών να λαμβάνει πληροφόρηση μέσω της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης,

Η πολιτεία πρέπει να τολμήσει και να βάλει τους κανόνες. Είναι αδιανόητο να τρομοκρατούνται οι πολιτικοί μας στην πιθανότητα να πέσουν στη δυσμένεια του καναλάρχη. Είναι αδιανόητο να υποκύπτουν στις ορέξεις του. Είναι αδιανόητο να εκποιούν κράτος (στην προκειμένη περίπτωση κομμάτια της EPT) για να τον ικανοποιήσουν. Είναι αδιανόητο να μην μπορούν να σταθούν στο ύψος τους και να κάνουν σωστά τη δουλειά που κάποτε (προεκλογικά) εκόπποντο να αναλάβουν. Σε μια εποχή που ακόμα και η παράγκα του ποδοσφαίρου πάει για γκρέμισμα, είναι κρίμα η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση να αποτελεί αντικείμενο χυδαίων σκοπιμοτήτων ακόμα και πείραμα για τον παραδειγματισμό των υπολοίπων.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η απόφαση για τη διατήρηση των Δημόσιων Ραδιοτηλεοράσεων σε όλη την Ευρώπη πάρθηκε σε συνάντηση κορυφής, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες (στη σκιά του πρώτου τότε φιάσκου Μπερλουσκόνι) αναγνώρισαν έμπρακτα την αξία της ενημέρωσης προκειμένου να κτίσουμε τις κοινωνίες μας με δικαιοσύνη, εντιμότητα και αξιοκρατία. Χρειάζεται να θωρακιστεί η δημοκρατία μας απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας που την αποσταθεροποιεί.

Εστω και στιγμιαία αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητα (και επικινδυνότητα) των MME στη διαμόρφωση (και χειραγώγηση) της κοινής γνώμης και πόσο λάθος θα ήταν να τα αφήσουμε έρμαιο στην κουλούρα των «μπούνγκα-μπούνγκα» ή στο λυσσαλέο παιχνίδι για την διεκδίκηση πολιτικής-οικονομικής δύναμης.

Οι εργαζόμενοι στην EPT καλούν την κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων,

**να προστατέψει τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και
να δημιουργήσει ένα υγιές περιβάλλον για τα ιδιωτικά MME.**

Ο κόσμος των MME είναι πρόθυμος να στηρίξει κάθε κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα αντισταθεί σθεναρά σε κάθε προσπάθεια περαιτέρω υποβάθμισης του χώρου.

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μηλιά Κοτσιώνη

Κωνσταντίνος Μαντάς