

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Οικονομικών
Τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο Βουλευτής Β' Πειραιά **Νιώτης Γρηγόριος** του Δημητρίου, κατέθεσε αναφορά στην οποία περιέχεται το επισυναπτόμενο ψήφισμα του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού «ΠΑ.ΣΟ.ΝΟ.Π.», με την μορφή εκδοθέντος Δελτίου Τύπου εκδοθέντος την 8/7/2011 με θέματα του κλάδου τους.

Συγκεκριμένα αναφέρουν και ζητούν:

- 1/ Επαφές με το Υπουργείο Εργασίας για τα βαρέα και ανθυγιεινά
- 2/ Επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών για θέματα σχετικά με το μισθολόγιο
- 3/ Επαφές με το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης για την διασφάλιση των θέσεων του Νοσηλευτικού Προσωπικού στα υπό συγχώνευση Νοσοκομεία.
Παρακαλούμε για την εξέταση των θεμάτων τους από κοινού με την εξουσιοδοτημένη Εκτελεστική Επιτροπή τους και την απάντηση σας.

ΠΑΣ	7039
21 ΙΟΥΛ. 2011	

Νίκαια 14 Ιουλίου 2011

Ο Καταθέτων Βουλευτής

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Αναφορά



**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.)**

Ιουλιανού 42-46 τ.κ. 10434

Τηλ.: 2108234914,

fax: 2108234916, κιν.: 6936557550

email: pasonop@gmail.com

www.pasonop.gr

Αθήνα, 08/07/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΣΟΝΟΠ
7/7/2011**

Η ολοκλήρωση της ψήφισης του μεσοπρόθεσμου σχεδίου από τη Βουλή των Ελλήνων είναι ένα γεγονός. Οι απώλειες για κάθε μισθωτό, κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση, θα φτάσουν τα 3.804 ευρώ μέχρι το 2015. Υπολογίζεται ότι οι μειώσεις στο μέσο ετήσιο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων το 2011 θα αγγίξουν τα 1.142 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε έναν μέσο μισθό, το 2012 οι απώλειες σε ετήσια βάση θα φτάσουν τα 2.205 ευρώ, το 2013 τα 2.911 ευρώ, το 2014 τα 3.540 ευρώ, ενώ το τελευταίο έτος του Μεσοπρόθεσμου το 2015 οι απώλειες θα έχουν φτάσει τα 3.804 ευρώ.

Η Κυβέρνηση θέλοντας για μια ακόμη φορά να χρυσώσει το χάπι και στα πλαίσια της δήθεν αποκατάστασης της αδικίας σχετικά με την πανσπερμία μισθολογίων και ανισοτήτων στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων, προχωρά σε οριζόντιες περικοπές μισθών βαφτίζοντας τες ως ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Άποψη της ΠΑΣΟΝΟΠ είναι, ότι οι περικοπές μισθών από τα λεγόμενα ρετιρέ δε θα οδηγήσει σε αύξηση των δικών μας μισθών, αλλά σε πασιφανές, ότι οι μισθολογικές περικοπές και ο περιορισμός του μισθολογικού κόστους ακόμη και με απολύσεις από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα θα κατευθυνθούν στα ελλείμματα και στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Ειδικά για τους νοσηλευτές, το πεδίο πολιτικής από το Υπουργείο Υγείας παραμένει θολό.

Θολό, γιατί ο Υπουργός Υγείας όταν δε βρίσκεται στα κανάλια, παράγει καταστροφική πολιτική για το ΕΣΥ. Δηλώσεις δικές του, ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής των επιταγών της "τρόικα", είναι ότι ακόμη και για τους νοσηλευτές οι προσλήψεις πρέπει να ακολουθήσουν τον κανόνα 1 προς 10, δηλαδή, για κάθε 10 αποχωρούντες συναδέλφους, 1 μόνο πρόσληψη. Και αυτό, σε ένα σύστημα υγείας που από το 2005 ως το 2009 έχασε 7.000 περίπου νοσηλευτές παρόλες τις εξαγγελλόμενες αλλά διαρκώς αναβαλλόμενες προσλήψεις...

Θολό, γιατί στο επιχειρούμενο πρόγραμμα συγχωνεύσεων δε λέει όλη την αλήθεια, αλλά μέσα από επιτροπές "τύπου Λιαρόπουλου", και με στοιχεία που ελέγχονται ως προς την αντικειμενικότητα τους, πειραματίζεται ως άλλος μαθητευόμενος μάγος.

"Κατά Λιαρόπουλο" λοιπόν, το ΕΣΥ έχει κοντά στις 10000 κλίνες περισσότερες από ότι χρειάζεται σύμφωνα με τις αναλογίες νοσοκομειακών κλινών σε σχέση με τον πληθυσμό. Εδώ έντεχνα κρύβεται η αλήθεια, αφού εμφανίζεται η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη, που αποκρύβεται είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα χρειάζεται 10000 κλίνες στα νοσοκομεία της παραπάνω γιατί δεν έχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ).

Οι πληρότητες των νοσοκομείων που εμφανίζει η έρευνα, είναι αμφισβητήσιμες.

Επιπλέον, οι ερευνητές δε μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί π.χ. η Φινλανδία, μια χώρα πληθυσμιακά μικρότερη από την Ελλάδα έχει 100.000 περίπου νοσηλευτές στο σύστημα της, ενώ η Ελλάδα κοντά στους 32.000...

Μολονότι η έρευνα είχε σα στόχο να καταγράψει τα δεδομένα και να προτείνει τη νέα χάρτα υγείας, τελικά έμεινε μόνο στο περιγραφικό της έργο. Με απλή συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων και επί της ουσίας με προχειροδουλειά τριών μηνών, ανασυγκρότηση του ΕΣΥ δε γίνεται.

Χωρίς επιδημιολογικά δεδομένα ο σχεδιασμός για συγχωνεύσεις και ανάπτυξη νέων δομών υγείας, εξυπηρετεί μόνο το σχεδιασμό της περικοπής χρημάτων, την αποφίλωση του ΕΣΥ, τις απολύσεις προσωπικού και τίποτε άλλο.

Αντί λοιπόν, ο Υπουργός να ψάξει και να βρει αυτό που και οι πέτρες γνωρίζουν στα νοσοκομεία, ότι δηλαδή το μαύρο χρήμα από το φακελάκι, από τις προμήθειες και από το φάρμακο, θα έφτανε για να εξορθολογήσει τα οικονομικά των νοσοκομείων και θα περίσσευαν πόροι για τη δημιουργία της ΠΦΥ, προχωρά σε συγχωνεύσεις νοσοκομείων που κύριο μέλημα τους είναι η περικοπή θέσεων εργασίας που νομοτελειακά θα αγγίξει και τους Νοσηλευτές.

Άλλωστε εφόσον η Κομισιόν εμφανίζεται αμετακίνητη και στην ανάγκη να μειωθούν κατά 150.000 (από 727.440 το 2010 σε 577.042 το 2015) οι θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, ο Λοβέρδος γιατί να μη συνδράμει;

Η ΠΑΣΟΝΟΠ προτείνει το αυτονότο: Άμεση αποκέντρωση του ΕΣΥ, και ενσωμάτωση των μονάδων Υγείας σε ένα αυτόνομο περιφερειακό σύστημα, με ουσιαστική λειτουργία των Υ. Π.Ε. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα πρέπει να πρωτοστατήσουν στην ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, στη δημιουργία ΠΦΥ όπου δεν υπάρχει, στην ομαλή λειτουργία των δομών Δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας, στην Πρόνοια, μέσω της συλλογής και επεξεργασίας επιδημιολογικών δεδομένων. Κατάργηση των Διοικητικών Συμβουλίων σε επίπεδο νοσοκομείου, καθώς δεν προσφέρουν τίποτε παρά μόνο προσδέτουν κόστος και γραφειοκρατία. Στελέχωση των νοσοκομείων με αποδεδειγμένα ικανά, έμπειρα και καταρπισμένα διοικητικά στελέχη, και όχι με αλχημείες τύπου open government...

Δημιουργία Νοσηλευτικού Κλάδου στο ΕΣΥ, με σύγχρονες και ασφαλείς αναλογίες νοσηλευτών προς ασθενείς, ώστε το έργο που παράγεται να μπορεί να διασφαλιστεί ποιοτικά, και ταυτόχρονα η αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια να εγγυάται την αξιοκρατία.

Ακολούθως η πολυαναμενόμενη ένταξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, βασανιστικά αργεί μέσα σε ένα θολό τοπίο του τρόπου και του χρόνου ένταξης των Νοσηλευτών στο ευεργετικό αυτό καθεστώς.

Την ώρα αυτή, που η χώρα καταρρέει αξιακά, οικονομικά και θεσμικά, οι Νοσηλευτές καλούνται και πάλι να πρωτοστατήσουν αγωνιστικά στο ξεκλήρισμα της επαγγελματικής τους οντότητας.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, ο τόπος χρειάζεται ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα παρέχει στον ελληνικό λαό, στους μετανάστες, στους ανασφάλιστους, στους άπορους, στα φτωχά οικονομικά στρώματα υπηρεσίες υγείας σύγχρονες και ποιοτικές.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα πρέπει να μείνει στα χαρτιά γιατί εξαθλιώνει την κοινωνία, διαρρηγνύει τον κοινωνικό ιστό, καταβαραθρώνει το κοινωνικό κεφάλαιο της πατρίδας μας οδηγώντας τους νέους στην ξενιτιά, και στέλνει πάλι το λογαριασμό στα γκαρσόνια και όχι σε αυτούς που γλέντησαν στο μεγάλο ελληνικό πάρτι της αρπαχτής και της ρεμούλας.

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε στο πρόσφατο παρελθόν, καλούμαστε να αντισταθούμε στα εκβιαστικά διλλήματα, ότι για να σωθεί δήθεν η Πατρίδα, πρέπει πάλι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να πληρώσουν το όργιο της καταλήστευσης των κόπων και των μόχθων ολόκληρων γενεών.

Σήμερα όσο ποτέ, πρέπει να κατεβούμε στους δρόμους του αγώνα, στις πλατείες και στις οργανωμένες και ανοργάνωτες κινητοποιήσεις, πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτοί που τα έφαγαν δεν είμαστε εμείς, αλλά αυτοί που για χρόνια ταΐζαμε, αφήνοντάς τους να κυβερνούν εν λευκώ αυτή τη χώρα.

Σήμερα όσο ποτέ πρέπει να παλέψουμε διπλά, και για τη νέα γενιά που έρχεται, και αύριο δικαιολογημένα θα μας ζητήσει ευθύνες.

**Γιατί αν για κάτι φταίμε είναι όχι γιατί τα φάγαμε, αλλά γιατί σιωπήσαμε.
Ήρθε λοιπόν η ώρα να φωνάξουμε. Και πρέπει τώρα να φωνάξουμε. Και ας είναι καλοκαίρι.....**

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΑΣΟΝΟΠ αποφάσισε τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα εξαγγελθούν από την ΑΔΕΔΥ το προσεχές διάστημα, και εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή για επαφές τόσο με το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με το ζήτημα των ΒΑΕ, με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το ζήτημα του μισθολογίου και με το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη διασφάλιση των θέσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στα υπό συγχώνευση νοσοκομεία.

Ταυτόχρονα, εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή να προβεί σε όποιας μορφής αγωνιστική κινητοποίηση κρίνει αναγκαία, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα του Κλάδου.

Γραφείο Τύπου ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.