



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Βουλευτής Ν. ΠΕΛΛΑΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 16625
Ημερομ. Κατάθεσης: 20.5.11

Αθήνα, 20 Μαΐου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τους κ.κ. 1. Υπουργό Οικονομικών
2. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: «Υπόμνημα διαμαρτυρίας των Αδελφών Σωματείων Συνταξιούχων
ΟΑΕΕ Νομού Πέλλας : Έδεσσας, Γιαννιτσών, Σκύδρας και Αριδαίας»

Σας αποστέλλω συνημμένα το υπόμνημα διαμαρτυρίας των Αδελφών Σωματείων Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Νομού Πέλλας : Έδεσσας, Γιαννιτσών, Σκύδρας και Αριδαίας σχετικά με τα αιτήματα και τις θέσεις τους.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε σχετικά με την εξέλιξη των αναφερομένων στο υπόμνημα αιτημάτων τους.

Καποδιστρίου 10, 58 100 Γιαννιτσά, Τηλ: 23820.24220, 23820.83228, FAX: 23820.82761

Email: karasmanis@parliament.gr

Υποσημαγού Γιάκα 4, 58 200 Έδεσσα. Τηλ: 23810.26080, FAX: 23820.82761

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 (2^{ος} όροφος) 58 300 Αριδαία, Τηλ: 23840.21147, FAX: 23820.82761

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: Τηλ: 210.370.7242, FAX: 210.370.7428

**ΑΔΕΛΦΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕ – Ν.ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σε ποιον να πούμε τον πόνο μας και ποιος θα μας ακούσει. Το κράτος των Αθηνών αφού προηγουμένως εξαπέλυσε μία οικονομική τρομοκρατία σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας προσπάθησε και προσπαθεί να μας αφανίσει οικονομικά και να επιβάλλει τους δικούς του όρους ζωής και διαβίωσης.

Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε, ο κόσμος πανικοβλήθηκε, μας έπιασε υστερία, ότι θα νιώσουμε ημέρες της Γερμανικής οικονομικής κατοχής και θα αντιμετωπίσουμε φτώχεια, πείνα, δυστυχία και εξαθλίωση. Και δεν είχαμε άδικο.

Βλέποντας να μειώνονται οι συντάξεις, οι μισθοί κατά 30%, τα είδη πρώτης ανάγκης να τραβάνε την ανηφόρα, μας έπιασε κρύος ιδρώτας. Ολόκληρη η ελληνική κοινωνία έχουμε φθάσει στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης.

Η ελληνική πολιτεία έχει υποχρέωση να ακούσει και να δει την τραγική οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε. Όλοι καθημερινά ακούμε το ατέλειωτο μοιρολόι των συνανθρώπων μας που περιμένουν το τέλος της ζωής τους, των συνανθρώπων μας που τους έφεραν στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης οι κυβερνήσεις των τελευταίων 20 χρόνων.

Ολόκληρη η ελληνική κοινωνία ταλανίζεται από τα οικονομικά μέτρα που περνάει και εφαρμόζει η κυβέρνηση και έφεραν τους συνταξιούχους στην εξαθλίωση, στην δυστυχία και την πείνα. Όλους μας μάς έχει πιάσει ο φόβος και η αβεβαιότητα για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας και των εγγονών μας.

Κύριοι, εσείς που κυβερνήσατε και κυβερνάτε αυτόν τον τόπο, ζείτε στην Ελλάδα, στην ίδια κοινωνία που ζούμε όλοι μας. Εδώ μεγαλώσατε, εδώ σπουδάσατε, εδώ γαλουχηθήκατε και εδώ ζείτε. Δεν ήρθατε από άλλο πλανήτη. Ο ελληνικός λαός σας ψήφισε για να κυβερνήσετε την Ελλάδα και να μας προσφέρεται μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αλλά δυστυχώς θα τρίζουν τα κόκαλα των πατεράδων σας για το θλιβερό κατόντημα στο οποίο οδηγείτε με μαθηματική ακρίβεια την χώρα.

Δεν βλέπετε, δεν αντιλαμβάνεστε την τραγική οικονομική κατάσταση που έχει απλωθεί παντού; Έχετε το θάρρος και την τόλμη να δείτε κατάματα τους πολίτες και να συζητήσετε μαζί τους; Οι άνθρωποι των 300 – 500 € ένοιωσαν να φεύγει κάτω από τα πόδια τους όλο το

οικονομικό οικοδόμημα που κατακτίσανε ύστερα από αγώνες, θυσίες, φυλακίσεις οι πατεράδες και οι παππούδες μας για να μας προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μιας ποιότητας η οποία ανταποκρινότανε κατά κάποιο τρόπο στις απαιτήσεις εκείνης της εποχής. Πετύχανε το δωρο εργασίας, το 5ήμερο, τα δώρα κλπ. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλη ταπείνωση και άλλο οικονομικό εξευτελισμό.

Διεκδικούσαμε κατώτερη σύνταξη 1120 € τον μήνα, δεν ζητιανεύουμε και βλέπουμε σήμερα όλα αυτά να εξανεμίζονται. Οι εργοδότες και η πλουτοκρατία με πρωτόγνωρο ρυθμό κλιμακώνουν τον πόλεμο ενάντια στα δικαιώματά μας, στη ζωή μας, σε βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων με καθημερινά νομοσχέδια.

Όλη αυτή η προχειρότητα είχε σαν αποτέλεσμα να μας οδηγήσουν στο ΔΝΤ με απρόβλεπτες συνέπειες τουλάχιστον για μια 20ετία. Γιατί δεν είναι δυνατόν το κράτος κάθε χρόνο να πληρώνει 50.000.000 χρέος ενώ τα έσοδά του είναι 55 – 60 δις. Διοργανώσατε τους ολυμπιακούς αγώνες που στοίχισαν 40 δις και σήμερα όλες οι εγκαταστάσεις μοιάζουν σαν φαντάσματα του παρελθόντος. Κράτη με μεγάλη οικονομική δύναμη απέφευγαν να διοργανώνουν τους πιο πάνω αγώνες γιατί το κόστος είναι τρομακτικό.

Τι θα πει ο συνταξιούχος των 300 – 500 € στα εγγόνια του όταν του ζητάνε χρήματα και δεν έχει να τα δώσει; Το σπάταλο κράτος θα πρέπει πρώτα να μειώσει τα έξοδά του. Μαζέψτε και θέστε σε ακινησία τα 53.000 κρατικά αυτοκίνητα, καταργήστε τις 750 επιτροπές του κρατικού μηχανισμού. μειώστε τα έξοδα των βουλευτών σε 5000 τον μήνα, χωρίς άλλες αποζημιώσεις στις επιτροπές, καταργήστε την οικονομική ενίσχυση των κομμάτων, μειώστε τους βουλευτές σε 200 από 300, μειώστε τον αριθμό των υπουργών, υφυπουργών σε 20.

Δε βλέπετε ότι η κοινωνία συνεχώς και καθημερινά βυθίζεται στην ύφεση και στην ανεργία, η οποία έφθασε στο 15%, καταστήματα κλείνουν και η αγορά ερημώνει, η βιομηχανία μειώνεται δραματικά και ο πληθωρισμός τραβάει την ανηφόρα.

Σκύψτε το κεφάλι πάνω στα ζωτικά προβλήματα της κοινωνίας και κοιτάξτε τους πολίτες στα μάτια. Θα καταλάβετε πολλά. ΔΕΝ ΖΗΤΙΑΝΕΥΟΥΜΕ. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ.

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη – Γιατρούς – Φάρμακα. Μην σκέφτεστε να κλείσετε μεγάλα Νοσοκομεία γιατί θα δημιουργηθεί αναταραχή. Περισσότερους γιατρούς στο ΙΚΑ και πιο σύντομα ραντεβού. Σκύψτε πάνω στα προβλήματα συντάξεων των ανθρώπων που παίρνουν 300 – 500 € και κάντε αναδιάρθρωση και αύξηση των συντάξεων σε επιτρεπτά όρια.

Μην σκέπτεστε να εφαρμόσετε για τις συντάξεις και τα επιδόματα τα αντικειμενικά κριτήρια διαβίωσης με πάγιο ποσό διαβίωσης 5000, αυτοκίνητο περίπου 3000 και κατοικία 2500. Με παρεμβάσεις της

κυβέρνησης να μειωθούν οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης και να δώσετε αξία στην αγοραστική κίνηση. Οι σοφοί της κυβέρνησης να βρουν τρόπους να ανεβάσουν το βιοτικό επίπεδο του έλληνα συνταξιούχου, εργαζομένου και μισθωτού. Γιατί αλλοίμονο εάν η αντοχή της ελληνικής κοινωνίας ξεπεράσει τα όριά της. Τότε ο γίγαντας που κοιμάται, το συνδικαλιστικό κίνημα θα ξυπνήσει, θα γιγαντωθεί και αλίμονο, θα ακούσετε τότε την φωνή του Θεού και την οργή της κοινωνίας με απρόβλεπτες συνέπειες και τότε «Ο ΣΩΖΩΝ ΕΑΥΤΟ ΣΩΘΗΤΩ».

Τα Δ/κα Συμβούλια των αδελφών Σωματείων του Ν.Πέλλας Έδεσσας, Γιαννιτσών, Σκύδρας, Αριδαίας

ΤΑ Δ/ΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

<p>ΕΔΕΣΣΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</p>   	<p>ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</p>   
<p>ΣΚΥΔΡΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</p>  	<p>ΑΡΙΔΑΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</p>  