

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 15853.....
Ημερομηνία καταθέσεως 5.5.11.....

Ηλίας Μόσιαλος - Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Επικρατείας

Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιτροπή Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 05/05/2011

Προς

*Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κο. Ανδρέα Λοβέρδο*

Θέμα: «Αποκλίσεις τιμών ορθοπεδικών υλικών ανάμεσα στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και στις τιμές χονδρικής της αγοράς»

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημερησία» της 21^η Απριλίου 2011, με τίτλο «Τα «πιράνχας» του ΕΣΥ είναι ακόμα εδώ!» επισημαίνεται, ότι μετά από έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η εφημερίδα για τα ορθοπεδικά υλικά που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα προκύπτουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής προμηθειών Υγείας και σε αυτές (χονδρικές) της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι «... (τα νοσοκομεία και το ΙΚΑ) αγοράζουν στις ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου ... που εξακολουθούν να είναι δύο, τρεις ή ακόμη δέκα έως είκοσι φορές μεγαλύτερες της αγοράς.» και συνεχίζει «οι σημαντικότατες αποκλίσεις των τιμών εντυπωσιάζουν, θέτοντας εύλογα αναπάντητα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Είναι ακριβή τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εφημερίδα Ημερησία;
2. Εάν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εφημερίδα Ημερησία είναι ακριβή, πώς δικαιολογούνται οι σημαντικότατες αποκλίσεις των τιμών του Παρατηρητηρίου από τις τιμές χονδρικής της αγοράς που αναφέρονται στο δημοσίευμα;

Ο Ερωτώντες Βουλευτές

Ηλίας Μόσιαλος, Βουλευτής Επικρατείας

Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ



Τα «πιράνχας» του ΕΣΥ είναι ακόμα εδώ!

21/4/2011 4:05:04 μμ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ*

Το υφιστάμενο απαρχαιωμένο υπερσυγκεντρωτικό σύστημα προμηθειών υγείας, ένα από τα πιο αναχρονιστικά που υπάρχουν διεθνώς, μόλις κι άρχισε να αναθεωρείται προς τη σωστή κατεύθυνση, από τις αρχές του Μαρτίου του 2011.

«Οι συζητήσεις για μείωση της σπατάλης στο χώρο των προμηθειών υγείας συνεχίζονται ατέρμονες. Τα βήματα που γίνονται, όμως, δεν ακολουθούν τις ταχύτητες που επιβάλλουν οι συνθήκες της εμπόλεμης κατάστασης που βιώνει η Ελλάδα.

Ενας υπουργός, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, από τους πιο αποτελεσματικούς, πασχίζει από μόνος του να αλλάξει ταχύτητες και ρόλους....

Το υφιστάμενο απαρχαιωμένο υπερσυγκεντρωτικό σύστημα προμηθειών υγείας, ένα από τα πιο αναχρονιστικά που υπάρχουν διεθνώς, μόλις κι άρχισε να αναθεωρείται προς τη σωστή κατεύθυνση, από τις αρχές του Μαρτίου του 2011. Ο δρόμος, όμως, φαίνεται μακρύς, καθώς οι υφιστάμενοι μηχανισμοί του υπουργείου Υγείας αντιστέκονται σθεναρά σε κάθε αλλαγή.

Το εξάμβλωμα του πρώην υπουργού της ΝΔ Δημ. Αβραμόπουλου, η πανάκριβη σε λειτουργία και με ελάχιστο έργο Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), μέσω της οποίας θεσμοθετήθηκε το υφιστάμενο άκρως αναποτελεσματικό συγκεντρωτικό σύστημα προμηθειών υγείας, φαίνεται ότι θα ζήσει έως το 2012.

Από την άλλη, ένα «αποκεντρωμένα συγκεντρωτικό» σύστημα, το καλύτερο που υπάρχει, κατά τα πρότυπα των πρώην Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠεΣΥ) της περιόδου του 2001 (νόμος 2889/2-3-2001), προοδευτικά τίθεται σε εφαρμογή.

Απομένουν, όμως, αρκετά, που κινούνται αργά διαιωνίζοντας τη σπατάλη. Ενδεικτικά επισημάνεται:

- Η ηλεκτρονική διαβούλευση των προδιαγραφών κατά τα ήδη υφιστάμενα πρότυπα της Γενική Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ), έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί το 2001, ικανή να οδηγήσει στη σύνταξη σύγχρονων προδιαγραφών των προς προμήθεια προϊόντων, είναι προς το παρόν εκτός ατζέντας.
- Ένα σύγχρονο σύστημα ενστάσεων είναι, επίσης, εκτός συζήτησης.
- Κάποιες νέες μορφές διαγνωστικών διαδικασιών (π.χ. συμφωνία πλαισίου) ενσωματώνονται στην πρακτική του υπουργείου με ρυθμούς χελώνας.
- Ο συνδυασμός μιας πολιτικής, συμβατής με το κοινοτικό δίκαιο, που θα προσφέρει ταυτόχρονα το καλύτερο προϊόν προστατεύοντας από την άλλη την εγχώρια βιομηχανία, παραμένει κάτι ασύλληπτο (όχι μόνο στο υπουργείο Υγείας).
- Τέλος, ως προς το πολυδιαφημιζόμενο Παρατηρητήριο των Τιμών, αυτό απέχει πολύ από τα να γίνει εργαλείο που θα συμμαζέψει τη σπατάλη. Το παραπάνω συνάγεται και από τον πίνακα (δεξιά), που αφορά στο ορθοπεδικό υλικό:

Στην προτελευταία του στήλη ο πίνακας παρουσιάζει τις ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου για μέρος ορθοπεδικού υλικού, ενώ στην τελευταία τις τιμές (χονδρικής) της αγοράς, που ήδη ισχύουν για το εν λόγω υλικό. Οι σημαντικότατες αποκλίσεις των τιμών εντυπωσιάζουν, θέτοντας εύλογα αναπόντητα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, όπως και τους χειριστές του! Αναλυτικότερα, σε απευθείας, λόγου χάρη, αναθέσεις -μία συνηθέστατη πρακτική, λόγω υπολειτουργίας της ΕΠΥ- με ποιες τιμές αγοράζουν τα νοσοκομεία, όπως και το IKA;

Μπούσουλας των αποφάσεών τους είναι φυσικά το εν λόγω Παρατηρητήριο. Οπότε, εφόσον αγοράζουν στις ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου, αυτές εξακολουθούν να είναι δύο, τρεις ή ακόμη δέκα έως είκοσι (!) φορές μεγαλύτερες της αγοράς. Ποιος έκανε τη σχετική έρευνα αγοράς καταλήγοντας σε αυτές τις πανάκριβες ανώτατες τιμές που δίνονται στο Παρατηρητήριο και που ισχύουν χρόνια; Προς τι οι τόσες καθυστερήσεις με σκοπό την ενσωμάτωση άλλων φθηνότερων τιμών στο Παρατηρητήριο και πότε τέλος πάντων θα σταματήσει αυτό το non stop party μέσω των πανάκριβων τιμών προμηθειών, σε IKA και νοσοκομεία;»

* Αν. καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
www.mardas.gr