

14702  
11.4.11

## ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Οικονομικών
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
3. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: "Στον «αέρα» βρίσκονται κυριολεκτικά οι πάνω από 1.000 εργαζόμενοι της T-BANK (τέως ΑΣΠΙΣ BANK), αφού η Κυβέρνηση παλινδρομεί σχετικά με το μέλλον της Τράπεζας".

Το θέμα έχει βαθύτερες προεκτάσεις, μιας και επί της ουσίας η T-BANK είναι θυγατρική του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ). Με άλλα λόγια στην T-BANK, ουσιαστικός βασικός μέτοχος είναι το Δημόσιο, το οποίο τώρα εμφανίζεται να «νίπτει τας χείρας του» σχετικά με τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων της Τράπεζας, λες και εκείνοι ευθύνονται για τις καταστρεπτικές επιχειρηματικές επιλογές του πρώην ιδιοκτήτη της Τράπεζας ή για το γεγονός της κρίσης στην οικονομία – συνέπεια των συνεχών κυβερνητικών αστοχιών και λαθών που οδήγησαν τη χώρα στο Μνημόνιο κηδεμονίας από την Τρόικα και τα ξένα συμφέροντα.

Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της T-BANK πραγματικά αγωνίζονται να διασώσουν την τράπεζα. Άλλα αυτό μόνο δεν φθάνει. Οι ζημίες 71,3 εκ. και η ανεπάρκεια κεφαλαίων μόλις στα 76,7 εκ. με τους δεύτερες κεφαλαιακής επάρκειας στο 4,5% επιτάσσουν άμεσες ενέργειες από την Κυβέρνηση, μέσω του ΤΤ.

Αφέθηκε δε να διαρρεύσει, πως ακόμη και την απαράδεκτη «λύση» του κλεισμάτος της T-BANK εξέτασαν οι εμπλεκόμενοι, αλλά δήθεν αυτή απορρίφθηκε ως «μη λειτουργική», ενώ θα προκαλούσε και πλείστες παρενέργειες σε μια ευαίσθητη περίοδο για την οικονομία και τις τράπεζες. Δηλαδή εξέτασαν οι υπεύθυνοι το κλείσιμο μιας επιχείρησης και το απέρριψαν κυρίως και πρωτίστως όχι γιατί κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο 1.000 και πλέον οικογένειες, αλλά γιατί το κλείσιμο της επιχείρησης θα είχε παρενέργειες στο Τραπεζικό σύστημα! Έτσι φαίνεται πως αξιολογεί πλέον τις κοινωνικές ανάγκες η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ...

Βεβαίως αξίζει να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι της T-BANK δεν ανήκουν σε κανένα κομματικό «σωλήνα», ούτε σε κάποιο συγκεκριμένο «φυτώριο» πράσινης ψευτο-αγωνιστικής «επαναστατικότητας». Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι προσλήφθηκαν με βάση τα κριτήρια και τις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς, ενώ πάλεψαν και παλεύουν κάθε μέρα για να διατηρήσουν την Τράπεζα σε λειτουργία, διορθώνοντας εν πολλοίς και τα σκόπιμα ή μη λάθη και παραλήψεις του Ελληνικού Κράτους που με την απαράδεκτη χαλαρότητα και έλλειψη ελέγχου διαχρονικά «χάιδεναν» τους διάφορους επιτήδειους τυχοδιώκτες και κερδοσκόπους.

Βγήκε λοιπόν τη Δευτέρα 4/4/2011 η Διοίκηση της T-BANK και ανακοίνωσε στους εργαζόμενους πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που όμως αν δεν «πιάσει» το στόχο θα μετατραπεί σε υποχρεωτική, δηλαδή απολύσεις!

Η ακριβής ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρει πως οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν στο προσωπικό τις προσεχείς ημέρες, ενώ στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος μείωσης του προσωπικού, η διοίκηση θα θέσει σε ισχύ εναλλακτικές λύσεις όπως π.χ. καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, μεταφορές και μεταθέσεις προσωπικού κ.α.

**Ουσιαστικά η Κυβέρνηση όμως πρέπει να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Γρήγορα και αποφασιστικά πρέπει να κινηθεί προς τη μόνη εφικτή λύση που θα εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα της T-BANK και των ΤΤ, αλλά και των εργαζομένων. Η λύση αυτή είναι η πλήρης απορρόφηση της T-BANK από το ΤΤ, γεγονός που σημαίνει διάσωση για την Τράπεζα, αλλά και νέες ευκαιρίες για το ΤΤ μιας που η T-BANK διαθέτει αξιόλογο και καταρτισμένο προσωπικό και σημαντική εμπειρία στα επιχειρηματικά δάνεια και άλλα προϊόντα, τομέα στο οποίο το ΤΤ έχει ανάγκη βελτίωσης και ανάπτυξης.**

Αυτή είναι η μόνη υπαρκτή και βιώσιμη λύση μιας που ήδη το ΤΤ ως βασικός μέτοχος της T-BANK επιδίωξε να πωλήσει την τράπεζα, αλλά επί της ουσίας δεν προέκυψε ενδιαφέρον. Κατόπιν ζήτησε να την εντάξει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αλλά υπήρξαν αντιδράσεις.

Στην Μ. Βρετανία, στην περίπτωση της προβληματικής RBS, η οποία είναι Τράπεζα κατά πολύ μεγαλύτερη από την T-BANK, η Βρετανική Κυβέρνηση χωρίς κανένα δισταγμό κινήθηκε άμεσα και την διέσωσε κρατικοποιώντας την. Στην ελεύθερη οικονομία δεν υπάρχουν δόγματα, αλλά συμφέροντα και ελευθερία κίνησης. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που συμφέρει η ιδιωτικοποίηση και υπάρχουν περιπτώσεις που συμφέρει το αντίθετο. Η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου στην προσπάθεια της να γίνει αρεστή στην Τρόικα, συμπεριφέρεται συνεχώς Δογματικά. Θα έπρεπε όμως να βλέπει και τις ενέργειες Κυβερνήσεων όπως η Βρετανική (επί Γκ., Μπράουν, αλλά και διαχρονικά) που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως εχθρικές στην ελεύθερη οικονομία!

Στο θέμα των εργαζομένων της T-BANK η Κυβέρνηση καλείται να δείξει τις πραγματικές προθέσεις της. Αν θα φερθεί δηλαδή με υπευθυνότητα και σχέδιο, δίνοντας καθαρή και δίκαιη λύση στο πρόβλημα της Τράπεζας και των εργαζομένων ή από την άλλη αν θα διαλέξει το δρόμο της υπανάπτυξης, του «λουκέτου» και της ανεργίας για πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Με απολύτεις θα οδηγηθεί άραγε η οικονομία της χώρας προς την ανάπτυξη και την έξοδο από το φαύλο κύκλο ύφεσης στον οποίο έχει εγκλωβιστεί;

Τέλος, αν η Κυβέρνηση δεν πράξει με ορθότητα και λογική, θα μιλάμε για μια πολύ δυσμενή εξέλιξη, καθώς οι 1.000 και πλέον εργαζόμενοι στη T-BANK είναι αορίστον χρόνου και εργάζονται σε μια Τράπεζα η οποία ελέγχεται από το Δημόσιο...

### **Συνεπώς ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:**

- Ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης σχετικά με τη διάσωση της T-BANK και των 1.000 και πλέον εργαζομένων σε αυτή;**

2. Υπάρχει η πρόθεση να απολυθούν εργαζόμενοι των 1.000 & 2.000 ευρώ σε περίπτωση που δεν προχωρήσει το πρόγραμμα «εθελούσιας αποχώρησης»;
3. Θα κινηθεί άμεσα η Κυβέρνηση στην κατεύθυνση της απορρόφησης της T-BANK από το ΤΤ, πράξη λογική αφού και το τελευταίο θα κερδίσει από την εμπειρία των εργαζομένων της T-BANK στην επιχειρηματική τραπεζική;
4. Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου κλείσει την T-BANK, θα αφήσει άνεργους τους εργαζόμενους σε αυτή ή θα δοθεί κάποια άλλη λύση και αν ναι ποια είναι αυτή;

### **Οι ερωτώντες Βουλευτές**

**Νίκος Νικολόπουλος**

**Αναστάσιος Καριπίδης**

**Θεόδωρος Καράογλου**