



**ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ**

Ερώτηση

3/3/2011

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «Πλημμελής λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης»

Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων λόγω επικαιρότητας επικεντρώνεται μεν αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κερατέας, είναι όμως οξύ σε όλη τη χώρα.

Το πρόβλημα επιτείνεται, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας απαραίτητων οργάνων για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως οι Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων και οι πρώην Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων.

Όπως καταγγέλλει περιβαλλοντικός σύλλογος της περιοχής, ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης λειτουργεί πλημμελώς με αποτέλεσμα η ταφή των απορριμμάτων να μη γίνεται με τον προβλεπόμενο τρόπο, και έτσι να δημιουργούνται εστίες εκτεθειμένων απορριμμάτων, όπου άρχισαν ήδη να συγκεντρώνονται αδέσποτα σκυλιά και γλάροι.

Ο σύνδεσμος ΟΤΑ μείζονος Θεσσαλονίκης που είναι επιφορτισμένος με την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων έχει επιδείξει μέχρι σήμερα μεγάλη πολιτική ανεπάρκεια και έλλειψη αποφασιστικότητας στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων. Έτσι, ακόμα και οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) δεν έχουν κατασκευαστεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται από την καθυστέρηση κατασκευής του ΣΜΑ Ευκαρπίας για τον οποίο δεν εξασφαλίστηκε η οικοδομική άδεια, ενώ έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και η χρηματοδότηση για τη δημοπράτησή του.

Επειδή όλα αυτά οδηγούν στην ελλιπή λειτουργία του ΧΥΤΑ και καθιστούν αναπόφευκτο το ενδεχόμενο κορεσμού και μετατροπής του σε χωματερή πολυτελείας,

Επειδή οι δήμοι επιβαρύνονται με το τεράστιο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων οδηγούμενοι σε οικονομικό αδιέξοδο,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια μέτρα θα ληφθούν, ώστε

1. να υπάρξει επανασχεδιασμός της διαχείρισης των απορριμμάτων στο πλαίσιο των νέων περιφερειών;
2. να οριστικοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων, προκειμένου να είναι σε θέση να επανασχεδιάσουν και να υλοποιήσουν με κοινωνική συναίνεση τη διαχείριση των απορριμμάτων;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου