



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Β' Αθηνών - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 11877

Ημερομηνία καταθέσεως 22.2.11

### Ερώτηση

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Προβλήματα στην λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Είναι γνωστό σε όλους ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αποτελεί, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 1514/85 Νόμος για την Έρευνα και Π.Δ. 248/1989- Οργανισμός της ΓΓΕΤ), το φορέα χάραξης και εφαρμογής της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής στη χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δίνει στη ΓΓΕΤ τη δυνατότητα σχεδιασμού, εφαρμογής και αποτίμησης της Ε&Τ πολιτικής, με αποτέλεσμα τη χάραξη στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Το τελευταίο όμως διάστημα υπάρχει βαθιά ανησυχία των υπαλλήλων της ΓΓΕΤ που διαπιστώνουν καθημερινά ότι η κατάσταση στη ΓΓΕΤ είναι πλέον έκρυθμη, λόγω οξύτατων διοικητικών, λειτουργικών και εργασιακών προβλημάτων που επιγραμματικά θα μπορούσαν να συνοψιστούν στην απουσία Γενικού Γραμματέα που οδήγησε στην ανυπαρξία διοικητικού συντονισμού. Όπως γνωρίζετε πάνω από ένα μήνα η ΓΓΕΤ λειτουργεί χωρίς Γενικό Γραμματέα και αντεπεξέρχεται στις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας χάρη στον πατριωτισμό των στελεχών της και στη βάση προφορικών και, μάλιστα, μερικές φορές αντιφατικών οδηγιών από άτομα του υπουργείου ή συμβούλους, με αποτέλεσμα διοικητικές πράξεις ή ενέργειες των υπαλλήλων της ΓΓΕΤ να φαίνονται ότι εκπορεύονται από τους ίδιους, χωρίς όμως να

έχουν τη δυνατότητα -οποτεδήποτε απαιτηθεί- να υποστηρίξουν την επιλογή αυτών των ενεργειών.

Επίσης, έντονη είναι η σύγχυση ρόλων και αρμοδιοτήτων που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των δύο υπηρεσιών (ΓΓΕΤ και ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) στη διαχείριση των Δράσεων ΕΣΠΑ (σύμφωνα και με τις ΚΥΑ εκχώρησης αρμοδιοτήτων που έχετε υπογράψει), έχει ως αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση ενταγμένων έργων και πράξεων.

Σας είναι επίσης γνωστό, ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Η πολύμηνη καθυστέρηση στην λήψη οριστικών αποφάσεων σχετικά με το θέμα αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω καθυστερήσεις.

Πρόβλημα επίσης δημιουργείται από το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει κρίσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων των οποίων η θητεία έχει λήξει από τον Μάρτιο του 2010. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ενώ συνεδριάζει για τις επιλογές των Προϊσταμένων Διευθύνσεων από το Νοέμβριο του 2010, για ανεξήγητους λόγους, ακόμα δεν έχει καταλήξει σε εισήγηση με αποτέλεσμα να αναβάλλονται δραστηριότητες και προγραμματισμοί και να καθυστερεί η εξέλιξη των υπαλλήλων. Οποσδήποτε οι εξελίξεις αυτές περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της ΓΓΕΤ που πρέπει να πρωτοπορεί λόγω αντικειμένου, αλλά και της υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

Όλη αυτή κατάσταση καλλιεργεί κλίμα βαθιάς απαισιοδοξίας και ανασφάλειας στους εργαζόμενους στη ΓΓΕΤ,

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Θα διατηρήσετε τη ΓΓΕΤ ως Γενική Γραμματεία,, δηλαδή θα παραμείνει η ΓΓΕΤ ως ο κύριος φορέας χάραξης και εφαρμογής της πολιτικής για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, ή θα τη μετατρέψετε σε Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου;
2. Πότε πρόκειται να επιλέξετε Γενικό Γραμματέα, ώστε να πάψει να υφίσταται αυτή η εικόνα της πλήρους αναποτελεσματικότητας, αλλά και της απαξίωσης της ΓΓΕΤ, με αποτέλεσμα -μεταξύ άλλων- τη δυσφήμισή της προς την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή ερευνητική κοινότητα και τους άλλους...

3. Τι πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ;
4. Τι πρόκειται να κάνετε με τους 65 αποσπασμένους υπαλλήλους ΙΔΑΧ από ερευνητικά κέντρα;

Αθήνα

Ο Ερωτών Βουλευτής