



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δημοκρατική Συμμαχία

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 20849

Ημερομηνία 9/2/2011

**Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Γ. Ραγκούση**

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 9/2/2011

Θέμα: Κατάργηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Ο θεσμός στήριξης των ηλικιωμένων κατ' οίκον ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1973 με νομοθετικό διάταγμα «περί προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων», που προέβλεπε την παροχή υπηρεσιών στο σπίτι για ηλικιωμένους που είχαν ανάγκη από φροντίδα. Το 1988, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας εφάρμοσε πιλοτικά το «Βοήθεια στο Σπίτι» στις περιοχές Εξάρχεια, Κυψέλη, Πατήσια, Κολωνό, Βοτανικό και Ακαδημία Πλάτωνος.

Το 1997, εφαρμόστηκε σε πιλοτική μορφή στον Δήμο Περιστερίου κι έναν χρόνο αργότερα αποφασίστηκε η επέκτασή του σε 102 δήμους με οργανωμένα ΚΑΠΗ. Το 2000 μέσα από το Β' ΚΠΣ δημιουργήθηκαν 183 Προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας, ενώ το Γ' ΚΠΣ βοήθησε στην επέκταση του προγράμματος και στους υπόλοιπους ΟΤΑ. Σήμερα, το «Βοήθεια στο Σπίτι» αναδεικνύεται η πιο δημοφιλής υπηρεσία που παρέχεται από τους ΟΤΑ.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη, ιατρική φροντίδα, νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, αλλά και συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν και όπως υποστηρίζουν και εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη δομή, το Βοήθεια στο Σπίτι οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε μαρασμό, απαξίωση και τεχνητό κλείσιμο. Μάλιστα, η υλοποίησή του, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του, αλλάζει για τρίτη φορά τα τελευταία 9 χρόνια.

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ 1.605/οικ.3.85 (ΦΕΚ 17/Β/14.1.2011) που καθορίζει το Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Προγραμμάτων, οι Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα» εντάσσονται στην πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ως περίοδος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της πράξης είναι η 01.01.2011-31.12.2011.

Ως ωφελούμενοι των προγραμμάτων, οι οποίοι διατηρούν συγγενική σχέση με τους εξυπηρετούμενους, ορίζονται: Άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης όπως η κατάρτιση, η εξατομικευμένη προσέγγιση /συμβουλευτική, κλπ, με προοπτική να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Εργαζόμενα άτομα τα οποία, αναγνωρισμένα είναι επαπειλούμενα με ανεργία, εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους ή να διευκολυνθούν στην κινητικότητα της εργασίας τους ή ενεργώς αναζητούντα εργασία άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να εξεύρουν εργασία, πιστοποιημένα από τον ΟΑΕΔ.

Κατά συνέπεια, ωφελούμενοι των προγραμμάτων δεν είναι πλέον οι ηλικιωμένοι αλλά οι συγγενείς τους με συνέπεια να αποκλείονται από τους εξυπηρετούμενους των Δομών τα μοναχικά ηλικιωμένα άτομα, τα οποία αποτελούσαν την κατεξοχήν ομάδα –στόχο των Προγραμμάτων. Ακόμα και αν δεν αποκλείονται τα άτομα αυτής της κατηγορίας δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση η παροχή υπηρεσιών στα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού. Επιπλέον, δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση των Δομών για το μεταβατικό στάδιο από 1/1/2011 μέχρι και την ένταξη τους στο ΕΠ του Υπουργείου Εργασίας. Με την τρίτη αυτή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» στα περίπου 11 χρόνια λειτουργίας πραγματοποιείται μία σημαντική αλλοίωση των θεμελιωδών αρχών του που φθάνει στα όρια της κατάργησής τους για αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Ειδικότερα με τον τρόπο αυτό, η δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» από ολοκληρωμένη υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας υποβαθμίζεται σε μέτρο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανέργων και επαπειλούμενων από ανεργία.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο παρέχεται σε 110.000 χιλιάδες ηλικιωμένους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Το νέο Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης Βοήθεια στο Σπίτι αναφέρεται στο μέρος της Δράσης που είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή στο σύνολο της;
2. Προτίθεται το Υπουργείο να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα, αν οι δομές, δράσεις και τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα» θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και να εξυπηρετούν όλους τους ηλικιωμένους καθώς και μη ηλικιωμένους (ΑμΕΑ) που χρήζουν υποστηρικτικών κατ' οίκον υπηρεσιών;
3. Προτίθεται το Υπουργείο όπως μεριμνήσει για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Δομών, ώστε το μέρος της λειτουργίας τους που δεν είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ να καλυφθεί από εθνικούς πόρους;

**Ο ερωτών Βουλευτής
Λευτέρης Αυγενάκης**

**Βουλευτής ν. Ηρακλείου
Δημοκρατική Συμμαχία**