

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αριθ. Ερωτησης..... ΔΟΣΗΣ
2.2.11

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

- 1. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**
- 2. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**

ΘΕΜΑ: «Ελλειμμα υγειονομικής περίθαλψης στη Λυτική Θεσσαλονίκη».

Η περιοχή των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη πληθυσμιακή αύξηση. Λόγω της πολεοδομικής της επέκτασης, της ανοικοδόμησης σύγχρονων συγκροτημάτων κατοικιών και της εγγύτητας της με σημαντικούς χώρους παραγωγικής δραστηριότητας (π.χ. Β.Π.Π.Ε. Θεσσαλονίκης), προσελκύει νέες οικογένειες οι οποίες επιλέγουν να εγκατασταθούν και να ζήσουν σ' αυτή.

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης των κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκαν σημαντικές υποδομές Υγείας, με πόρους της Ελληνικής Πολιτείας ή τη συνεισφορά μεγάλων ευεργετών, όπως στην περίπτωση του Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου". Στην εν λόγω περιοχή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ασκείται κυρίως από τις "Υγειονομικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Λ." σε Εύοσμο και Λιμπελόκηπους και τελευταία από το "Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσμου" που εγκανιάσθηκε το Μάρτιο του 2009.

Δυστυχώς όμως όλες οι προαναφερόμενες μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, σήμερα δυσλειτουργούν λόγω υποστελέχωσης, με τις ουρές αναμονής στα επείγοντα περιστατικά και τις λίστες αναμονής για τακτικές εξετάσεις, να δημιουργούν "ασφυξία", απογοήτευση και ανασφάλεια, τόσο στους ασθενείς όσο και στο υπάρχον προσωπικό.

Ειδικότερα, στο Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" εκτός των πολυάριθμων κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης, προσέρχονται και περιστατικά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι εφημερίες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών να είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Η εν λόγω κατάσταση επιβαρύνεται λόγω της ελλειμματικής και αναποτελεσματικής λειτουργίας των προαναφερόμενων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιοχής, με αποτέλεσμα απλά περιστατικά ή εξετάσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν από αυτές, να παραπέμπονται στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο.

Το "Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσμου", παρά τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό του, υπολειτουργεί λόγω έλλειψης πολλών ειδικοτήτων ιατρών, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού. Η προοδευτική του υποβάθμιση, περιορίζει τη λειτουργία του κυρίως σε πρωινή βάρδια, διεκπεραιώνοντας κατά βάση απλές διαδικασίες συνταγογραφήσεων.

Για τα συγκεκριμένα προβλήματα λειτουργίας του "Κέντρου Υγείας Λστικού Τύπου Ευόσμου", είχα καταθέσει στο παρελθόν την υπ' αριθ.: 9774/06-05-2010 σχετική ερώτηση στη Βουλή, προς την τότε Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία ουδέποτε απαντήθηκε. Άραγε γιατί;

Παρόμοια κατάσταση παρατηρείται και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του "Ι.Κ.Α. Ευόσμου", όπου το ικτινολογικό τμήμα έχει κλείσει λόγω απουσίας ακτινολόγου, ενώ εδώ και έξι μήνες παραμένει χωρίς πνευμονολόγο, παιδίατρο και ψυχίατρο στην απογευματινή βάρδια. Παράλληλα η λίστα αναμονής τακτικών προγραμματισμένων εξετάσεων σ' αυτό, υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Για όλα τα παραπάνω,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ :

1. Γιροτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν στην ορθολογική διαχείριση και λειτουργία των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη δυτική Θεσσαλονίκη, για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των ασθενών της περιοχής;
2. Πότε και με ποιόν τρόπο προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να καλύψουν τις ανάγκες σε ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού, στο "Κέντρο Υγείας Λστικού Τύπου Ευόσμου", στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. Ευόσμου και Αμπελοκήπων και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου";
3. Γιατί οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το "χαράτσι" των πέντε (5) ευρώ για υπηρεσίες δημόσιας υγείας και πολύ περισσότερο σε μονάδες περίθαλψης στις οποίες ικρίστανται ταλαιπωρία, πλημμελή εξυπηρέτηση και απουσία βασικών εχεγγύων υγειονομικής ασφάλειας;

Αθήνα, Φεβρουαρίου 2011

Ο Ερωτών Βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης