

ΕΡΩΤΗΣΗ

25.01.2011

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Για την παράνομη σύλληψη του Δημοσθένη Παπαδάτου-Αναγνωστόπουλου

Γύρω στις 4 το μεσημέρι της Πέμπτης 13/01/2011, στην οδό Φορμίωνος, στο Βύρωνα, ο Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος δέχτηκε επίθεση και βίαιο ξυλοδαρμό, από μέλη της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Στις φωνές του για βοήθεια, διότι δεν γνώριζε τι του συμβαίνει, τον ακινητοποιούν, του περνάνε χειροπέδες, συνεχίζουν να τον χτυπούν και να τον βρίζουν. Το περιστατικό αυτό περιγράφεται αναλυτικά και με δηλώσεις –σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας- αυτοπτών μαρτύρων. Κατόπιν οι άνδρες και γυναίκες της Αντιτρομοκρατικής που συμμετέχουν στο περιστατικό, και καθ' όλη τη διάρκεια έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, τον βάζουν σε ένα αμάξι και φεύγουν προς άγνωστη για αυτόν κατεύθυνση.

Στη διαδρομή, συνεχίζουν να τον βρίζουν και να τον απειλούν ενώ ο ίδιος τους έχει δηλώσει επανειλημμένα τα στοιχεία του και την πολιτική του ταυτότητα, ότι δηλαδή είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού

Τον οδηγούν στην ΓΑΔΑ συνεχίζοντας την ίδια συμπεριφορά ενώ είναι σιδηροδέσμιος, τον πηγαίνουν σε σκοτεινό δωμάτιο, τον ξεγυμνώνουν και καθώς μετά από περίπου 20 λεπτά του επιστρέφουν τα ρούχα του, του δηλώνουν πως έχουν κάνει λάθος, γιατί έμοιαζε πολύ με κάποιον που έψαχναν. Παρόλα αυτά, του παίρνουν αποτυπώματα και τον οδηγούν στην υπηρεσία προστασίας του πολιτεύματος. Από κει τον οδηγούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση όπου του ζητάνε κατάθεση για την ταυτότητα που είχε βρει στο δρόμο και είχε επάνω του, και την οποία βρήκε τυχαία στο δρόμο και πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα Βύρωνα για να την παραδώσει, πριν τον συλλάβουν. Παρότι ζητάει δικηγόρο δεν του επιτρέπεται καμιά επικοινωνία, αντιθέτως του λένε πως δεν πρέπει να διαμαρτύρεται κάποιος που είναι αντίθετος με το σύστημα, όταν κάποια στιγμή νιώθει πάνω του αυτό το σύστημα

Επιπλέον τούτων, και αφού αφέθηκε ελεύθερος, αφέθηκαν να «διαρρεύσουν» υπόνοιες για την ταυτότητα που είχε βρει και είχε πάνω του και η οποία υποτίθεται πως δημιουργεί ερωτήματα για το πώς ένα στέλεχος του ΣΥΝ βρέθηκε με δυο ταυτότητες.

Επειδή

- οι άθλιοι αυτοί υπαινιγμοί περί ταυτότητας ώστε να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα, είναι απλώς αστείοι καθώς όποιος κλέβει ταυτότητες δεν έχει πάνω του και την δική του ταυτότητα

Επειδή επίσης,

- οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί σύλληψης λόγω ομοιότητας, κινείται εκτός της σφαίρας της λογικής νομιμότητας
- πρόκειται για πρωτοφανείς πράξεις παραβίασαν το Σύνταγμα και τους όρους συνταγματικής προστασίας των πολιτών

- όλα όσα υπέστη ο Δημοσθένης Παπαδάτος- Αναγνωστόπουλος δεν συνάδουν με δημοκρατία και είναι καθαρά βασανιστήρια και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
- είναι πολύ ανησυχητική η δράση της αντιτρομοκρατικής αλλά και άλλων σωμάτων που συνεχώς καταπατούν δικαιώματα και ελευθερίες
- είναι φανερό από το συγκεκριμένο συμβάν της απαγωγής του Δημοσθένη Παπαδάτου – Αναγνωστόπουλου, ότι κανείς πολίτης δεν είναι ασφαλής, και ότι δεν τηρείται κανένας κανόνας στο όνομα της πάταξης της τρομοκρατίας
- είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, μέσω της ανακοίνωσής της, δεδομένου και των παραπάνω, η Ελληνική Αστυνομία να ισχυρίζεται ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- 1. Σκοπεύει να σταματήσει τον αυταρχικό κατήφορο και την κατάχρηση εξουσίας;**
- 2. Έχει διατάξει έρευνα για την συγκεκριμένη υπόθεση και τι πρωτοβουλίες θα πάρει ώστε να εξακριβωθεί τι συνέβη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι;**
- 3. Θα διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθεί αν βασανίζονται άνθρωποι που συλλαμβάνονται για οποιοδήποτε αδίκημα;**

Οι ερωτώντες βουλευτές

Διώτη Ηρώ

Κουράκης Αναστάσιος