

Π.Α.Β

2782

21 ΙΑΝ. 2011

κ. Κώστα Σκανδαλίδη

Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθήνα.

Διαδικασίες
Βούλης ή Ηρακλείου

Θέμα: Το Μέλλον του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι ΑΓ. Ε.).

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μετά από υπηρεσία 10/ετιών στον ευρύτερο χώρο του Υπουργείου ΓΑ και Τ, επιτρέψτε μου τα παρακάτω σχόλια σχετικά με την εφαρμοζόμενη Αγροτική Πολιτική:

Είναι αναμφίβολο ότι η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς κρίσεις (οικονομική, αξιών, κοινωνική και άλλες), που διαπερνούν την ευρύτερη κοινωνία και γίνονται εθνική απειλή. Το μόνο ενθαρρυντικό σ' αυτήν την οδυνηρή κατάσταση είναι ότι, έστω και στο και πέντε για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία μας, η Κυβέρνηση παίρνει έμπρακτες πρωτοβουλίες και θεσμικά μέτρα για έξοδο της Χώρας από αυτές τις κρίσεις. Όμως, μια πιθανή ανάκαμψη και κυρίως η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Πολιτεία θα χρειαστούν μια συλλογική και μακροχρόνια προσπάθεια. Το «μαζί μπορούμε» του Πρωθυπουργού δεν είναι απλώς σχήμα λόγου. Ευρύτερα κι' υγειά κοινωνικά στρώματα, που μέχρι σήμερα περιορίζονταν μόνο σε σχολιασμούς και παρατηρήσεις, θα πρέπει να αναλάβουν σοβαρές και συλλογικές δράσεις. Απαιτείται η στράτευση όλων μας, με πρωτοπόρους φυσικά την πολιτική μας ηγεσία και ότι άριστο, νέο, σύγχρονο και ηθικό διαθέτει ο Ελληνισμός.

Η έξοδος της Χώρας μας απ' αυτή τη βαθειά κοινωνικό-οικονομική κρίση και η μετατροπή της σε ευκαιρία ριζικής αναμόρφωσης και οικοδόμησης μιας Πολιτείας αξιοκρατίας, ισονομίας και ίσων ευκαιριών για όλους και κυρίως για τους Νέους είναι υποχρέωση όλων μας. Σ' αυτό φαίνεται να συμφωνεί η πλειοψηφία των Ελλήνων, υπό βασικές όμως προϋποθέσεις. Απαιτούνται σαφή, σοβαρά, δίκαια, άμεσα κι' αποτελεσματικά μέτρα, πρώτα από εσάς τους πολιτικούς κ. Υφυπουργέ, που θα πείθουν και θα εναισθητοποιούν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Ειδικότερα στον χώρο ευθύνης του Υπουργείου σας, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια συνεχής «υποβάθμιση» του αγροτικού χώρου, που οφείλεται στη γενικότερη κρίση του αγροτικού χώρου στον αναπτυγμένο κόσμο αλλά και στην απουσία διαρθρωτικών αλλαγών, με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της συμβολής του στο ΑΕΠ της χώρας. Βέβαια, η συμβολή σ' αυτό των προηγούμενων συντηρητικών Κυβερνήσεων ήταν καθοριστική καί δυστυχώς δυσανάλογη με τη χρονική διάρκεια τους. Όμως και οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν είναι άμοιρες ευθυνών, αφού συνέβαλαν σ' αυτό με έντονα, κατά περιόδους, φαινόμενα αναξιοκρατίας και διαφθοράς, ίδρυση και λειτουργία Υπηρεσιών, Οργανισμών (ΝΠΔ και ΙΔ) και άλλων φορέων ρουσφετολογικά, απρογραμμάτιστα και παντελή άγνοια της διεθνούς και ελληνικής πραγματικότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία του ΕΘ.Ι ΑΓ. Ε., που από την ίδρυσή του το 1989 (με τον Ν. 1845/89) το ακολουθεί μια συνεχής φθίνουσα πορεία, που τη

σηματοδοτούν οι εκάστοτε διοριζόμενες Διοικήσεις του. Ως αιρετό μέλος του πρώτου Δ.Σ., προσπάθησα στην αναβάθμιση και προαγωγή του Ιδρύματος, αλλά δυστυχώς τα μικρά βήματα προύδου αναιρέθηκαν από τα επόμενα Δ.Σ. Με πολλή προσπάθεια επιτεύχθηκε τότε η συνένωση των δυο συστεγαζόμενων Ινστιτούτων του στο Ηράκλειο και σχεδόν άμεσα το επόμενο Δ.Σ. επανέφερε το διαχωρισμό τους. Την περίοδο αυτή (1994-1997) υπήρξε έντονη κινητικότητα υποβολής ερευνητικών προτάσεων, κυρίως στην Ε.Ε. (Γεν. Δ/νση Έρευνας), την οποία με την πάροδο του χρόνου διαδέχτηκε πλήρης απραξία. Επίσης, υπήρξε την περίοδο αυτή μια σχετική αξιοκρατία για τα Ελληνικά δεδομένα, που δυστυχώς τη διαδέχτηκε η αναξιοκρατία σ' όλο της το μεγαλείο. Υπάρχουν πολλαπλά παραδείγματα. Σ' όλη αυτή τη διαδρομή του Ιδρύματος, ελάχιστα μόνο μέλη του Δ.Σ. δεν διόρισαν ρουσφετολογικά και αναξιοκρατικά, κάποιο ή κάποια συγγενικά τους πρόσωπα στην Κεντρική Υπηρεσία ή στις Περιφερειακές Μονάδες του. Οι αναξιοκρατικές προαγωγές, οι ρουσφετολογικοί διορισμοί του διοικητικού προσωπικού και η μηδενική αξιολόγηση του προσωπικού, κυρίως των ερευνητών, είναι πρωτοφανή για τα διεθνή δεδομένα.

Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα βλέπομε πολλές φορές να επικρατούν τα ίδια και χειρότερα και οι ίδιες συμπεριφορές. Παρά τις καλές, ευγενείς και προοδευτικές προθέσεις σας πορεύεσθε σπασμωδικά, συμβουλεύεστε μέσου ή κατωτέρου επίπεδου άτομα με αποτέλεσμα να μη διαφαίνεται αλλαγή κατεύθυνσης και προοπτική αισιοδοξίας. Βέβαια είναι γνωστό ότι η διεθνής και εθνική οικονομική κρίση περιορίζει πολύ την άμεση εφαρμογή δραστικών και περισσότερο αποτελεσματικών μέτρων. Όμως, πολλές φορές δεν είναι το πρόβλημα η έλλειψη οικονομικών πόρων. Στη χώρα μας δυστυχώς υπάρχει πλεόνασμα γνώμης και έλλειμμα γνώσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιχειρούμενη συνένωση ανομοιογενών φορέων. Με το προτεινόμενο «σχέδιο νόμου», τόσο από τον τίτλο του Νέου Φορέα (Οργανισμός), όσο και από τη Διοικητική και Επιστημονική δομή του, προκύπτει ότι χάνεται ο ερευνητικός χαρακτήρας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και οδηγείται σε σαφή υποβάθμιση, πλήρη αδράνεια και φυσικά υποβάθμιση. Νομίζω ότι πολύ νωρίς λησμονήσατε τις δεσμεύσεις σας για ενίσχυση και αναβάθμιση της Ελληνικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

Αγαπητέ κ. Υφυπουργέ,

Σκοπός αυτής της επιστολής μου είναι σας διατυπώσω την άποψη μου σ' ότι αφορά το πιο μέλει γενέσθαι. Νομίζω λοιπόν, ότι πρέπει να συμβουλεύεστε και να χρησιμοποιείτε τους αρίστους (από το χώρο του ΠΑΣΟΚ), κι' 'όχι τις μετριότητες ή τους χειρότερους. Η χώρα μας διαθέτει αρκετούς άριστους, που μπορούν εύκολα να εντοπιστούν, εξ' αιτίας του μικρού μεγέθους της Χώρας, αλλά και της διαθέσιμης τεχνολογίας και να επιστρατευτούν ακόμη και χωρίς οικονομική απολαβή. Επίσης, απαιτείται η άμεση εφαρμογή μικρότερων *Καλλικράτηδων*, τόσο περιφερειακά όσο και Κεντρικά, στις Υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου ΓΑ και Τ, στις Γεωργικές οργανώσεις (όπως Κεντρικές οργανώσεις, Ενώσεις Γ. Συν/σμών και Συνεταιρισμούς), και φυσικά στις Μονάδες Έρευνας.

Σε ότι αφορά το ΕΘ.Ι.ΑΓ. Ε., δυστυχώς τώρα πλέον δεν φαίνεται ότι διορθωτικές δράσεις θα μπορούσαν να αντιστρέψουν την πορεία του Ιδρύματος. Το μόνο εφικτό

και χρήσιμο είναι η άμεση κατάργησή του και η αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων (που μόνο στην Κρήτη εκτιμούνται σε 150 εκατ. €), ή εφ' όσον η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας αποβάλει την ιδιοκτησιακή νοοτροπία της και πρυτανεύσει το εθνικό συμφέρον, να επιδιωχθεί η συνένωσή του με τα άλλα ερευνητικά Ιδρύματα της ΓΓΕΤ (δηλαδή ομοιογενείς φορείς), του Υπουργείου Παιδείας και δια Βίου Μάθησης.

Τέλος, νομίζω πως η περίοδος αυτή απαιτεί άμεσες και ρηξικέλευθες Κυβερνητικές ενέργειες και πράξεις, που να πείθουν τα πλατειά λαϊκά στρώματα ότι έχει αρχίσει μια νέα εποχή κυρίως για τα αυτονόητα, δπως είναι η αξιοκρατία παντού, η επιβράβευση των ικανών και αρίστων, η αυστηρή πάταξη της διαφθοράς και η τιμωρία, όσων εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις, η αποκομματικοποίηση του Κράτους, η ισονομία των πολιτών, η προαγωγή και επιβράβευση των εργατικών κι' έντιμων και γενικά ο εκσυγχρονισμός της δημοσίας διοίκησης. Αυτά που τόσα χρόνια κάνουν όλες οι σύγχρονες κοινωνίες και τα θεωρούν αυτονόητα.

Με πολλή εκτίμηση

Ανδρέας Ν. Αγγελάκης

Πρώην Αιρετό Μέλος του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι ΑΓ.Ε.

Ηράκλειο 08/01/11