



ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΗΓΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 373  
Ημερομηνία Κατάθεσης 10-1-11  
Σερι Κατάθεσης 001:45

10-1-2011

Επίκαιρη Ερώτηση

**Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Περιβάλλοντος Ενέργειας Κλιματικής Αλλαγής,  
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομίας**

**Θέμα: Αύξηση τιμολογίων της ΔΕΗ**

Από τον Ιανουάριο του 2011 τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ θα επιβαρύνουν από 2% έως 14% παραπάνω τους λογαριασμούς ρεύματος 5 εκατ. νοικοκυριών και ιδιαίτερα τα ασθενέστερα, καθώς για τις μεγάλες καταναλώσεις προβλέπονται μειώσεις. Η συγκεκριμένη κατηγορία των ασθενέστερων νοικοκυριών, θα επιβαρυνθεί και με την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα από το 11% στο 13%. Ως αντιστάθμισμα η κυβέρνηση καθιερώνει το κοινωνικό τιμολόγιο αλλά με τέτοιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που ο ενδιαφερόμενος αγανακτεί και το απορρίπτει. Η δικαιολογία δε της ΔΕΗ για τις προγραμματισμένες αυξήσεις είναι η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από τη ΔΕΗ και τους ιδιώτες επιχειρηματίες.

Μέσα σε λίγες μέρες, στην αύξηση των τιμολογίων και του ΦΠΑ, ήρθε να προστεθεί κρυφά η κατάργηση της κλιμακωτής χρέωσης στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τα νοικοκυριά. Με τα νέα τιμολόγια που εγκρίθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όλη η κατανάλωση ενός νοικοκυριού θα τιμολογείται με τη χρέωση ανά κιλοβατώρα που ισχύει για το αντίστοιχο κλιμάκιο, ενώ έως τώρα οι καταναλωτές πλήρωναν προοδευτικά χαμηλότερες τιμές για τις πρώτες 800 κιλοβατώρες, υψηλότερες για τις επόμενες 800, κ.λπ.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μνημονίου, και στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού», εκτιμάται ότι στην επόμενη τριετία (2011-2013) η τιμή του ρεύματος για τα περισσότερα νοικοκυριά ότι θα αυξηθεί κατά 20%-30%.

Εξάλλου σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, η κυβέρνηση στο πλαίσιο της υποχρέωσης απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, εξετάζει να προχωρήσει σε ανταλλαγές μονάδων παραγωγής με εταιρείες ενέργειας του εξωτερικού προκειμένου να αποφύγει την πώληση μονάδων ή την εκχώρηση διαθεσιμότητας ισχύος.

**Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:**

Για ποιο λόγο η κυβέρνηση επιλέγει να πλήξει τα φτωχά και μεσαία νοικοκυριά και μάλιστα σωρευτικά με τρεις τρόπους (αύξηση τιμολογίων, αύξηση ΦΠΑ, κατάργηση κλιμακωτής χρέωσης) σε περίοδο σημαντικότατης μείωσης των εισοδημάτων και αύξησης της ανεργίας;

Βάσει ποιάς λογικής τα φτωχά νοικοκυριά καλούνται να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από τη ΔΕΗ και τους ιδιώτες επιχειρηματίες;

Ισχύουν οι πληροφορίες για ανταλλαγές μονάδων παραγωγής ενέργειας; Εάν ναι, με ποιο τρόπο, ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποια αναμενόμενα οφέλη για την ΔΕΗ και τους οικιακούς καταναλωτές;

Ο ερωτών Βουλευτής  
Δημήτρης Παπαδημούλης