

ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΒ

2444

10 JAN. 2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θεσσαλονίκη, 22/12/2010

**ΠΡΟΣ:ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ**

ΘΕΜΑ: «Αιτήματα της 'Ενωσης Αποφοίτων Εθνικών Σχολών Δημόσιας
Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Σχετ.: Η από 14/12/2010 σχετική επιστολή της 'Ενωσης Αποφοίτων Εθνικών
Σχολών Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



'αεί τα κάλλιστα πράπτειν'

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Χαλκοκονδύλη 24-26, 104 32, ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60,
10033, ΑΘΗΝΑ
Δικτυακός τόπος: www.nspa.gr, e-mail: Info@nspa.gr,
τηλ. Προσέδρου: 6948 534702, τηλ. Γεν. Γραμμοτήτα: 6972 641142

A.P. 33/2010

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

**Το Δημόσιο ως κύριος μοχλός ανάπτυξης και ο ρόλος των
εξειδικευμένων στελεχών του, αποφοίτων των Εθνικών Σχολών
Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης**

Η κρίση χρέους που διέρχεται η χώρα μας κατά κύριο λόγο είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης και των επιλογών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, που εδώ και χρόνια, παντελώς ανεξέλεγκτο, επιδιώκει άμεσα μέγιστα κέρδη χωρίς ρίσκο, χωρίς επενδύσεις, χωρίς μακροχρόνιες επενδυτικές επιλογές και κυρίως χωρίς κανένα ορθόλογισμό και ηθική.

Ωστόσο η χώρα μας τέθηκε στο στόχαστρο των διεθνών κερδοσκόπων στην βάση και δικών της «αμαρτιών»:

- Το κράτος και το σύνολο της χώρας αντιμετωπίσθηκε ως λάφυρο των κατά καιρούς κυβερνώντων, αλλά και των ισχυρών οικονομικά δρώντων: Πελατειακές σχέσεις διαιώνιζαν και τροφοδοτούσαν σταθερά την πολιτική αναπαραγωγή, ενώ οι περίφημοι «ιδιώτες επενδυτές» βάσιζαν στην διαπλοκή, την συναλλαγή και την αδιαφάνεια την κρατικοδίαιτη «ανάπτυξή» τους. Ο «κρατισμός» αυτού του τύπου, δηλαδή η παρασιτική σχέση με το δημόσιο ταμείο, έγινε διαστυχώς κοινή συνείδηση για το μέγιστο μέρος του πληθυσμού.
- Το πολιτικό και διοικητικό σύστημα, ακριβώς για να ευδοκιμούν και να διαιωνίζονται αυτές οι παρασιτικές σχέσεις λειτουργίας της κοινωνίας μας, επέλεξε να «λειτουργεί» χωρίς να μετρά: Είναι δε παγκοίνως

γνωστό ότι αν δεν μετράς δεν διοικείς. Αποτέλεσμα απροσμέτρητες σπατάλες, αναξιοκρατία, ευγαιοκρατία, αναποτελεσματικότητα, τέλμα...

Εν τέλει οδηγηθήκαμε για λόγους άμεσης επιβίωσης στην δανειακή σύμβαση του Μνημονίου. Η Κυβέρνηση εξαγγέλλει ότι πρέπει η δυσκολία την οποία όλοι βιώνουμε, να μετατραπεί σε ευκαιρία: Ευκαιρία να ξαναδούμε το σύνολο της λειτουργίας μας ως κράτους και κοινωνίας και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Μάλιστα στην προσπάθεια αυτή δείχνει να βασίζει πολλά στον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ένας αναγεννημένος, οργανωμένος ορθολογικά, αξιοκρατικός, παραγωγικός, διαφανής και εμπνευσμένος δημόσιος τομέας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πολύ πριν το Μνημόνιο, είχε ορθά εντοπίσει την ανάγκη να αποκτήσει ο δημόσιος τομέας την κατάλληλη διοικητική ιεραρχία, από στελέχη πρώτης γραμμής που επί χρόνια παραμένουν διεσπαρμένα τήδε κακείσε, αναφερόμενος στην αξιοποίηση των αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήδη κατά την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού αποτυπώθηκε, πλην των άλλων, και στην τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων σχετικά με το σύστημα επιλογής προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Δημοσίου.

Εντούτοις, έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται ότι το πολιτικό και διοικητικό σύστημα αντιστέκεται σθεναρά στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, έχοντας εμπλακεί σε ένα ιδιότυπο «καντάρτικο»:

- Οι κρίσεις προϊσταμένων καθυστερούν χαρακτηριστικά, αναγκάζοντας την Γενική Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης να εξαπολύει σχετική επείγουσα Εγκύλιο τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται...
- Οι κρίσεις σε κάποιες υπηρεσίες φαλκιδεύονται, καθώς γίνονται δεκτά προς βαθμολόγηση αμφιβόλου ποιότητας προσόντα: Αίφνης η Ομοσπονδία Πυγμαχίας πιστοποιεί την άριστη γνώση ξένης γλώσσας

ή γίνεται αποδεκτός ως τίτλος γλωσσομάθειας ... απόδειξη πληρωμής προς αλλοδαπό Ινστιτούτο διδασκαλίας...

- Η πολιτική και διοικητική πγεσία δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί την απαξίωση της ανάληψης θέσεων ευθύνης από άξια στελέχη: Σχεδόν εκλείπουν τα οικονομικά και τα ηθικά κίνητρα, αλλά και τα περιθώρια πραγματικά δημιουργικής προσφοράς, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ θέσης ευθύνης και ανταμοιβής. Την ίδια στιγμή ιδιώτες σύμβουλοι και εταιρίες «επιστρατεύονται» για έργα αμιγώς διοικητικά!
- Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις μόνιμες δυσλειτουργίες της Διοίκησης παρατείνουν την αντιπαραγωγικότητά της και μάλιστα σε μία εποχή με δεδομένα και πιεστικά παραδοτέα, για τα οποία έχουμε δεσμευθεί ως χώρα δια του Μνημονίου!
- Μερίδα της κοινωνίας, «παράγοντες της αγοράς» και μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς σύνεση, χωρίς αισώ, μονότονα λασπολογούν σε βάρος του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι φαίνεται ότι στην μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν πάγιδευτεί σε έναν ετερόκλητο «χορό» κατασυκοφάντησης των στελεχών του δημοσίου, σχεδόν καθετί δημοσίου. Οι πολιτικοί γηήτορες δεν έχουν κανένα λόγο να ακούσουν τον εσμό όσων επιδιώκουν την λεγόμενη «μείωση του Κράτους», δεδομένου ότι ο εσμός αυτός κατά κύριο λόγο ζει σε βάρος του κράτους!
- Με την δημόσια απαξίωση του Δημοσίου, λειτουργεί ένας αυτόματος μηχανισμός αυτοεπιβεβαιούμενης προφητείας: - Το Δημόσιο είναι ανίκανο! – Δεν κάνουμε κάτι ώστε να γίνει χρήσιμο και παραγωγικό! – Δεν το αξιοποιούμε στην παραγωγή του κύριου έργου του! – Φέρνουμε χρυσοπληρωμένες εταιρίες ιδιωτών συμβούλων!

Η Ένωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγωνιώντας για την παρεία της χώρας, αλλά και για τον τύπο κοινωνίας που θα δημιουργηθεί από τις πιέσεις της οικονομικής κρίσης, αξιώνει:

1. Αμεση, αξιοκρατική και σύννομη ολοκλήρωση των κρίσεων στον Δημόσιο Τομέα.
2. Θέσπιση οικονομικών και θεσμικών κινήτρων, μαζί με την ευχέρεια δημιουργικής εργασίας, ώστε οι κρίσιμες θέσεις ευθύνης να προσελκύουν τους αρίστους μεταξύ των στελεχών.
3. Θεσμική ενδυνάμωση του ρόλου των κατηρτισμένων στελεχών της Διοίκησης στην επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων. Αναπροσανατολισμός και συνολική ενδυνάμωση του ρόλου του ΕΚΔΔΑ και των Εθνικών Σχολών, με την αξιοποίηση του παραγόμενου έργου τους προς όφελος της Διοίκησης και της κοινωνίας.
4. Συστηματική αξιοποίηση του υφιστάμενου στο Δημόσιο στελεχικού δυναμικού και ιδίως των Αποφοίτων Ε. Σ. Δ. Δ. και Ε. Σ. Τ. Α. Ζητούμε να αναλάβουμε μαζί με το σύνολο και των λοιπών προσόντούχων στελεχών του Δημοσίου, την παραγωγή του διοικητικού έργου που σήμερα «διαρρέει» προς διάφορες ακριβοπληρωμένες εταιρίες «συμβούλων».
5. Ειδικά για τους Αποφοίτους, ζητούμε την αξιοποίησή τους ως σώματος, με την δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία διακριτού κλάδου διύπουργικών στελεχών. Είναι ο μόνος τρόπος για την εισαγωγή και εμπέδωση ορθολογικών μεθόδων διοίκησης στον Δημόσιο Τομέα!
6. Αξιοποίηση της απογραφής των Δημοσίων Υπαλλήλων για ορθολογική αναδιάρθρωση των υφιστάμενων (άνω των χιλίων) κλάδων, την σύνταξη κλαδολογίου, προσόντολογίου και καθηκοντολογίου.
7. Αμεση εφαρμογή της διοίκησης με στόχους.
8. Αμεση εκπόνηση ρεαλιστικών σχεδίων δράσης για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Δέσμευση και λογοδοσία των δημόσιων υπηρεσιών ενώπιον της κοινωνίας για την επίτευξη αποτελέσματος και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται η χώρα και ο λαός μας είμαστε στην διάθεση της Κυβέρνησης ώστε να εκπληρώσουμε ασυμβίβαστα την συνταγματική αποστολή μας και για να στηρίξουμε μία παραγωγική, ορθολογική, διαφανή, δημοκρατική λειτουργία του Δημοσίου

Τομέα, σύμφωνα με την εκπαίδευσή μας, την οποία έχει πληρώσει ακριβά ο ελληνικός λαός. Δεν απεμπολούμε τον ρόλο μας, ως στελεχών δημόσιας διοίκησης, και δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε το Δημόσιο ούτε στην παραλυσία του παρελθόντος, ούτε στην αποδόμηση και την «ιδιωτικοποίηση» που επιδιώκουν κάποια συμφέροντα για το μέλλον.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ**