



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Επίσημη Διεύθυνση Επικοινωνιών
Επίκουρη Καταστούσας
8648
F-1-11

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Προβλήματα του Κέντρου Υγείας στην Πάρο.

Η κατάσταση που επικρατεί στο Κ.Υ. Πάρου, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, είναι απαράδεκτη και τραγική. Συγκεκριμένα:

Υπάρχει έλλειψη γιατρών γενικής ιατρικής, με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν εύρυθμα τα πρωινά ιατρεία και να μη βγαίνει το πρόγραμμα εφημεριών του Κ.Υ., παρά με πρόχειρους και προσωρινούς τρόπους. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την ψήφιση του Ν.3896/2010 το Νοσοκομείο Σύρου και τα Κ.Υ. που υπάγονται σε αυτό, εντάσσονται από την Γ' Ζώνη που ήταν μέχρι σήμερα, στη Β' Ζώνη, καταργώντας έτσι τις Κυκλαδες από τις «άγονες και προβληματικές περιοχές, λόγω των κοινωνικών, γεωγραφικών, συγκοινωνιακών και οικιστικών τους συνθηκών».

Ενώ από 20ετίας το Κ.Υ. Πάρου διέθετε δύο παιδιάτρους, σήμερα, μετά τη συνταξιοδότησή τους και με υπερδιπλάσιο πληθυσμό, δεν υπάρχει κανένας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις μέρες των εορτών τα παιδιά της Πάρου και της Αντίπαρου, (η ιδιώτης παιδιάτρος απουσίαζε), ήταν στο έλεος της τύχης και της ανθρωπιάς των συνταξιούχων παιδιάτρων.

Επιπλέον, το Κ.Υ. σύντομα θα μείνει χωρίς γυναικολόγο λόγω συνταξιοδότησης και είναι ήδη χωρίς ορθοπεδικό μετά την αποχώρηση του γιατρού το 2003.

Το παράρτημα ΕΚΑΒ Πάρου αδυνατεί να εξυπηρετήσει λόγω έλλειψης προσωπικού όλες τις βάρδιες του Κ.Υ., με αποτέλεσμα να ζητά από τους ασθενείς να μεταφέρονται με δικό τους μέσο στο Κ.Υ. ή να ζητούν τη συνδρομή της Αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής, όταν δεν καλύπτεται από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη βάρδια! Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ της Πάρου, από το Πάσχα του 2008 μέχρι και πριν από λίγες μέρες, έκαναν 28 βάρδιες ο καθένας τους ώστε να «βγαίνει» η υπηρεσία. Κατά μέσο όρο σε κάθε εργαζόμενο οφείλονται 70 ρεπό, ενώ μετά τις διαμαρτυρίες τους για τα εξαντλητικά ωράρια και τις άδειες που τους χρωστά η υπηρεσία, οι υπεύθυνοι πήραν την απόφαση να περικόψουν βάρδιες. Στην Πάρο αυτή τη στιγμή, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι διασώστες του ΕΚΑΒ, υπάρχουν 5 άτομα! Καθημερινά, για να λειτουργήσουν οι 3 βάρδιες χρειάζονται 6 άτομα, αλλά ακόμα και έτσι δεν θα επαρκούσαν για κανονικές βάρδιες, αφού για να καλυφθούν κανονικά οι 93 διπλές βάρδιες του μήνα, χρειάζονται 12 άτομα.

Η παραπάνω κατάσταση είναι ένα ακόμα απτό δείγμα των όσων επικρατούν στις υπηρεσίες Υγείας στα νησιά της χώρας και τις απομακρυσμένες περιοχές, ιδιαίτερα στα Κ.Υ. και τα περιφερειακά ιατρεία. Κατάσταση που κοστίζει καθημερινά σε ζωές, σε μόνιμες ή προσωρινές βλάβες και αναπηρίες, που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε ένα άλλο σύστημα υγείας, που θα λειτουργούσε με γνώμονα την προστασία και προαγωγή της Υγείας του λαού και όχι το κέρδος.

Η φιλομονοπωλιακή πολιτική που με συνέπεια υπηρετεί η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ, με την στήριξη της Ν.Δ. και του Λ.Α.Ο.Σ., της τρόικας και της Ε.Ε, μετατρέπει τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας σε επιχειρήσεις. Το κριτήριο της ανάπτυξης, της στελέχωσης και του ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων υγείας είναι το κόστος – όφελος και όχι οι κοινωνικές ανάγκες. Σε αυτό οφείλεται η απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που υπάρχει στις δημόσιες μονάδες υγείας στην Πάρο.

Mitathētis Xapadāthtous

Bépaa Nikoðiaðou

**Etráupsos Ektoreðairns
Oí Bouðeztēs**

twv aðgevwlwv hñea oto vñolj.

θaðagðies taktrikës kai etteiyuges ðiakorhioðes aðgevwlwv, aðja kai yia tñ herafopða
3) Na eðaðfaðaþróuv óða ta attapaitnta hñea he tñ katgáðunum oteþxwoun, yia tñ
þðagn yia óðes tñ hñepes tou Xþðvou.

oteþxwoun kai ettuþyia tou EKAB tñs Lðapou, oe óðes tñs þðappðies, oe 24wpn
2) Na qioþioterj hñoviðo kai he tñþupn ðikailuhata tÞoodwtikð, yia tñv ettraskj
twv katolikwv kai twv ettrókettlwv.

yia tñv ettraskj ge apiglho kai eðikortnes oteþxwoun tou K.Y. he þðagn tñs avþykes
yiatþoi (Lðaðoðyoi Þ yevikðs iatþikðs, Lðaðiataþoi, Lðvaikosyoi, Oþfotreðið),
1) Na qioþiotouv hñoviðoi, tñþupnus kai attokáðiðtikðs attaXðóðunsgs eðikeuðiðv
Eþutratmai o kùplos Yttouþyðs, ti hñetpa tÞotrifletai va tñðpeï wotz áhñea,

kai va tñðpeXetai ðowðeav ge óðous Xwpðs ðiakorhioðis kai tÞoduttøðeðois.
tÞðpeðtei va eðva tñþupn avettuyhñvez, he tñþupn oteþxwoun kai qúyXpovo eðoðmíðið
keþðooðopðias tou keþðaðaion kai twv ðeiktrwv tñs tÞðiðas. Oí ðanþoðies ummpeðois yeviðas
H yevia tou yacoð ðeV hñtogeï va hñtavieï otov tÞopkpoðuotn twv avþykwlwv tñs