

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΧΑΙΑΣ

2183

16 ΔΕΚ. 2010

**ΑΝΑΦΟΡΑ**

Προς τους υπουργούς

- Εθνικής Αμυνας
- Εξωτερικών

**Θέμα: «Κουμπωμένοι στο Πεντάγωνο»**

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» που αναφέρει ότι «Κουμπωμένοι» εμφανίζονται άπαντες στο Πεντάγωνο» διαβάζοντας για «συμφωνία στο Αιγαίο» την οποία μπορούμε να τη δούμε να ανακοινώνεται μέχρι το τέλος του χρόνου.

**Ο αναφέρων Βουλευτής**

**Αρ. Πρωτ**

**Νίκος Ι. Νικολόπουλος**

## Κουμπωμένοι στο Πεντάγωνο

«Κουμπωμένοι» εμφανίζονται άπαντες και στο Πεντάγωνο, δε αβάζοντας για «αυμφωνία στο Αιγαίο», την οποία μπορεί και να δούμε να ανακοινώνεται μέχρι το τέλος του χρόνου! Το πιο αναπορτικό είναι ότι, όπως φαίνεται, Παπανδρέου και Ερντογάν «άγγιξαν» το από πολλές απόφεις εμαίσθιτο ζήτημα του εναέριου χώρου του Αιγαίου, για το οποίο μάλιστα ο τουρκικός Τύπος επιμένει ότι βρίκαν λύση! Ποια όμως είναι η λύση; Το μόνο που γράφεται και ακούγεται είναι ότι – λέει – ο εθνικός εναέριος χώρος θα... αυξανείται. Άλλου λένε θα είγαι 6 v.m. κι αλλού 12!

Πτέραρχοι και ναύαρχοι έχουν βάλει τους χάρτες στα τραπέ-  
ζια, αλλά αυτό το σενάριο δύσκολα μπορούν να φανταστούν να υλοποιείται. Πιο πιθανό βλέπουν να εξεταστεί η περίπτωση να δεχτεί η Ελλάδα μείωση του εύρους του ελληνικού εναέριου χώρου κάτω από τα 10 v.m. Σ' αυτό το σημείο είμαστε σχετικά «αδύναμοι» σε επιχειρηματολογία. Έχουμε 10 v.m. στον αέρα και 6 στη θάλασσα, κάτι που κατοχυρώσαμε με Προεδρικό Διάταγμα του 1932, χωρίς ποτέ η Τουρκία μέχρι το 1974 να θέσει ζήτημα. Μετά άρχισαν τα όργανα. Πόσο μπορεί να γίνουν τα μήλα και, το κυριότερο, πώς θα το πει η κυβέρνηση στον κόσμο και πώς θα το περάσει; Μη γελιόμαστε.

Η πρόταση για «χαλαρότερες αναχαιτίσεις» των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών με... αντάλλαγμα των «περιορισμό των υπερπτήσεων» σε κατοικημένα ελληνικά νησιά, εκτός από εκβιαστική και παράλογη, είναι και κάτι που επί της ουσίας έχει γίνει ήδη αποδεκτό από την ελληνική πλευρά στην πράξη!

Οι αριθμοί των επίσημων στατιστικών αποτυπώνουν την αλλαγή στάσης της ελληνικής πλευράς προς το «χαλαρότερο», που πρακτικά σημαίνει ότι οι αναγνωρίσεις και αναχαιτίσεις των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών γίνονται πλέον χωρίς «κλειστή» αερομαχία και εμπλοκή σε εναέριο «σκυλοκαβγά». Οι Τούρκοι αναγνωρίζονται από απόσταση που μπορεί να φθάσει και τα τέσσερα μήλα, αφού η τεχνολογία των σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών δίνει τέτοιες δυνατότητες. Σύμφωνα με τους επίσημους στατιστικούς πίνακες του ΓΕΕΘΑ, προκύπτει ότι:

- ◆ Το 2009 είχαμε 3.078 τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη να εισέρχονται παράνομα στο FIR Αθηνών και να κάνουν παραβιάσεις, παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και σε 51 περιπτώσεις να πετούν πάνω από κατοικημένα νησιά του Αιγαίου. Για να αντιμετωπιστούν οι 1.678 παραβιάσεις, χρειάστηκε οι Έλληνες πιλότοι να κάνουν 237 εμπλοκές. Το νούμερο είναι μικρό. Κι έγινε μπδαμινό το 2010.
- ◆ Από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος Σεπτεμβρίου είχαμε 2.375 τουρκικά αεροσκάφη, που έκαναν 955 παραβιάσεις και 7 υπερπτήσεις. Πόσες πάντα οι εμπλοκές; Μόλις 14! Χαλαρότερα μάλλον δεν γίνεται.

### «Πνίγεται»

Ο Ερντογάν στις δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα παρουσίασε την Τουρκία ως μία χώρα που «πνίγεται» και δεν έχει χώρο για να πετάξουν τα μαχητικά της αεροσκάφη και να εκπαιδευτούν οι πιλότοι της. Η καθημερινότητα των τελευταίων ετών είναι μάλλον πολύ διαφορετική. Η Αγκυρα δεσμεύει επί 365 πημέρες τον χρόνο τρεις μεγάλες περιοχές του Αιγαίου που ξεκινούν από το Βορειοανατολικό Αιγαίο και φθάνουν μέχρι τα Δωδεκάνησα.

Συνεπώς τα αεροσκάφη της έχουν όσο χώρο χρειάζονται για να κάνουν εκπαιδευτικές πτήσεις και η αλήθεια είναι ότι πετούν πάρα πολύ. Τόσο ώστε έχουν τον χρόνο να «πετάγονται» μέχρι τον Αη Στράτη. Περιττό να υπενθυμίσουμε ότι τα Ιδια συμβαίνουν και στη θάλασσα του Αιγαίου, όπου με τον μανδύα νομιμοποιήσαν προσφέρουν οι λεγόμενες αβλαβείς διενόμευσης προεγάρτες και κορβέτες φθάνουν όλο

Ωι  
γτε  
ιδι...