

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΧΑΙΑΣ**

**ΑΝΑΦΟΡΑ**  
**Προς τους υπουργούς**

- Εθνικής Άμυνας
- Προστασίας του Πολίτη



**Θέμα: «Εθνικώς επιζήμιες οι επιθέσεις εναντίον των στελεχών των Ε.Δ.»**

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ» που αφορά τα κρούσματα των αδίκων, αδικαιολογήτων, αλλά και εθνικώς επιζήμιων επιθέσεων εναντίον των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

**Αρ. Πρωτ**

**Ο αναφέρων Βουλευτής**

**Νίκος Ι. Νικολόπουλος**



στικά το ερώτημα, αν ο ισχυρισμός του κ. Πάγκαλος, αγνοεί ο κ. Πάγκαλος το κοινωνικό τους έργο;

Δεν υπέπεσε στην αντίληψη του κ. αντιπρόσδρου στην υπεύθυνο αντιπρόσδρο μιας κυβέρνησης να στρέφεται εναντίον ενός κρατικού φορέα, τον οποίο η κυβερνητική του διαικεί και του δίνει αναθέτει τη φύλαξη των συνόρων πριν χωρίς.

Στην προσπάθειά μας να τεκμηριώσουμε τη συμμετοχή των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. στην παραγωγική συμποσίωσα του κράτους ανατρέξαμε στα πανεπιστημιακά εγχειρίδια πρ. Δημόσιας Οικονομίας. Στο σύγχραμμα λοιπόν του καθηγητού Δημόσιας Οικονομίας Ι. Ν. Κούλη «Δημόσια Οικονομική» τόμος 1ος, κεφάλαιο 10, σελίδα 22 διαβάζουμε τα εξής: «*Τα αμφεβά, τα αποία παράγονται εις πην κρατικήν παραγωγήν διαδικασίαν, δηλαδή εις τας δημοσίες ακονομίας δύνανται να διακριθούν εις τρεις κα-*

νάμεις πριν χώρας, αγνοεί ο κ. Πάγκαλος το κοινωνικό τους έργο;

Δεν υπέπεσε στην αντίληψη του κ. αντιπρόσδρου στην υπεύθυνο αντιπρόσδρο μιας κυβέρνησης να στρέφεται εναντίον ενός κρατικού φορέα, τον οποίο η κυβερνητική του διαικεί και του δίνει αναθέτει τη φύλαξη των συνόρων πριν χωρίς.

Άγνοεί ακόμη ο κ. Πάγκαλος, ότι ο αεροδιακοπές δύλων των βαριά ασθενών, από τα πολιτικά πρόσωπα πριν χώρας μας στα μεντρικά νοσοκομεία, γίνονται από την Πολεμική Αεροπορία;

Τελος δεν άκουσε ποτέ μέχρι τώρα για τη συμμετοχή των Ε.Δ. και των Σ.Α. στην πανεπιστημιακά εγχειρίδια πρ. Δημόσιας Οικονομίας. Στο σύγχραμμα λοιπόν του καθηγητού Δημόσιας Οικονομίας Ι. Ν. Κούλη «Δημόσια Οικονομική» τόμος 1ος, κεφάλαιο 10, σελίδα 22 διαβάζουμε τα εξής: «*Τα αμφεβά, τα πρέξαιμα πανεπιστημιακά του κράτους ανατρέπεται στην αντίληψη των Ε.Δ. και των Σ.Α. στην πυρόσβεση στην θαλάσσια και χερσαία σύνορα πριν χωρίς. Άλλα και πέραν αυτών ο αθυρόστομος κ. Πάγκαλος δεν σκέφτηκε ούτε και εκείνους οι αποί πριν πετάξουν αφήνουν τα κλειδιά πάνω στο αυτοκίνητό τους, γιατί οι ίδιοι μπορεί να μη γυρίσουν πιστέ στο στόπι τους. Αν και αυτοί οι οπίοι διασφαλίζουν όχι μόνο με τον έδρωτα τους*

την Εερική δημια αποκατεστησε. Διότι πέραν του ότι ο διοικ. ο κ. Βενιζέλος είναι υπότροπος για την ανανέωση του ολισθηματικού ολισθηματικού, δηλαδή αναφέρειμε παραπάνω, ο κ. Πάγκαλος κατέχει πην υπ' αριθμ. 2 θεση στην Κυβερνητική Ιεραρχία και ως εκ τούτου λογικά εκφράζει πιο αυθεντικά την πολιτική της Κυβερνήσεως από εκείνην.

Εκείνο το οποίο ασφαλώς θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους και το οποίο περιμένεναν όλοι οι ομαδικώς συκοφαντηθέντες, ήταν η παρέμβαση του Ιδίου του πρωθυπουργού και η άμεση αποπομπή του παρεκτραπέντος αντιπροέδρου από την Κυβέρνηση ή έστω η δημόσια ανάκτηση από την Κυβέρνηση ή έστω η δημόσια ανάκτηση του εις πην τάξιν. Διστυχώς οι προτεραιότητες του κ. Πρωθυπουργού ήταν αν στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος θα εκλεγεί ο Περιγαντάς αντί του Χειμάρρα και στη Θεσσαλονίκη ο Μπουστάρης, αντί του Γκιουλέκα. Κρίμα. Φρονούμε, ότι η ιστορική χώρα μας δέχεται καλύτερης τύχης.

# ΕΘΝΙΚΩΣ ΕΠΙΖΑΡΙΞΕΣ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΩΝ Ε.Δ.

Η Θρησκεία, όπως και οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν ανυπέρβλητα αναχώματα για την υλοποίηση των στόχων της μαρξιστικής αριστεράς. Αυτός είναι ο λόγος που αυτοί οι δύο φορείς βρίσκονται μονίμως στο στόχαστρό της.

Μετά το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο Σύρος Κώστας Ηλιάκης, το Μάιο του 2006, σε άρθρο μας σε καθημερινή εφημερίδα γράφαμε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Δυστυχώς όλες οι Μεταπολιτευτικές Κυβερνήσεις έγιναν δέσμιες μιας ασήμαντης μειοψηφίας, η οποία μονοπάλει τη δημοκρατία και την πρόοδο, καπηλεύεται ασυστόλως την ειρήνη και χλευάζει κάθε αναφορά στην παράδοση, την Ιστορία, το Έθνος, τη Θρησκεία και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η μειοψηφία αυτή υποβαθμίζει ηλιθιωδώς το ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, μάχεται με κάθε μέσο την προσπάθεια εξοπλισμού τους και διακωμαδεί τη συμμετοχή των στελεχών τους στην παραγωγική διαδικασία του κράτους, παραγνωρίζοντας εσκεμμένα, ότι παραγγή χωρίς ασφάλεια δεν συντελείται».

Συνέχεια στη σελ. 12