



## ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

09/12/2010

### ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- **Πολιτισμού και Τουρισμού**
- **Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης**

Θέμα: «Το Λωβοκομείο της Χίου»

Το Λεπροκομείο της Χίου, γνωστό και ως Λωβοκομείο, βρίσκεται στις παρυφές της πόλης της Χίου και είναι το μακροβιότερο υγειονομικό ίδρυμα στον ελλαδικό χώρο. Ιδρύθηκε από τους Γενουώτες το 1378 και λειτούργησε έως το 1959, με μοναδική περίοδο διακοπής τα έτη 1822 έως 1835 κατά τα οποία το νησί ερήμωσε συνεπεία της Σφαγής. Το 1881, το Λωβοκομείο καταστράφηκε από τον μεγάλο σεισμό και το 1909, με τη συνδρομή της Λονδινείου Επιτροπής αλλά και πολλών εύπορων Χίων του Λονδίνου και των Παρισίων, κατασκευάσθηκαν εκ θεμελίων οι υπερσύγχρονες και πολυτελείς για την εποχή εγκαταστάσεις, εντός των οποίων φιλοξενήθηκαν και έτυχαν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 250 περίπου Χανσενικοί, όχι μόνο από τη Χίο αλλά και από τα Ψαρά, την Κρήτη και τη Μυτιλήνη. Το ίδρυμα συνιστούσε πρωτοπορία τόσο από άποψη υλικών ανέσεων και τεχνολογικού εξοπλισμού όσο και από άποψη επιπέδου της ιατρικής έρευνας που διεξαγόταν στις εγκαταστάσεις του.

Όλο αυτό το έργο, καθώς και η ευθύνη της λειτουργίας του, παραδόθηκε από τους δωρητές στην Ανωτέρα Ενοριακή Αντιπροσωπεία, μετά την κατάργηση της οποίας πέρασε, δίχως να λειτουργεί πλέον, στην κυριότητα του Δήμου Χίου. Σήμερα, το Λωβοκομείο αποτελεί, εκτός από ένα πανέμορφο αρχιτεκτονικό σύνολο που έχει αφεθεί στη μοίρα του και καταρρέει, ένας χώρος μνήμης πλήρης τεκμηρίων από τη διαβίωση των ασθενών. Προσωπικά αντικείμενα, εγχάρακτα ή γραμμένα με μολύβι μηνύματα των ασθενών στους τοίχους, φαρμακευτικό υλικό, ιατρικά εργαλεία, είδη ψατισμού, κλινοστρωμάνής, αρχεία και τεχνικός εξοπλισμός απαραίτητος για την τότε λειτουργία του βρίσκονται ακόμα εντός των κτιρίων και σαπίζουν, αφαιρούνται από επιτήδειους ή καταστρέφονται από βανδάλους μιας και ο Δήμος της Χίου όχι μόνο δεν φροντίζει να συντηρήσει το ίδρυμα, αλλά το έχει εδώ και χρόνια αφήσει ανοιχτό και αφύλαχτο. Ακόμα και οι τάφοι των νεκρών έχουν βανδαλιστεί με τα οστά τους να κείτονται σε παρακείμενο πηγάδι- εικόνα ντροπής για μια κοινωνία που θέλει να λέγεται πολιτισμένη.

Δεδομένου ότι αν συνεχιστεί η αδιαφορία των αρχών, θα εξαφανιστεί και το τελευταίο ίχνος ενός μνημείου με πανελλαδική εμβέλεια,

Ερωτάσθε:

**לפניopsis נחוצה**

**Νίκος Τσούκαλης**

**Θανάτους Βεζέρης**

**Νικόλαος Κούζης**

**Οι επωτιώτες βούλευτες**

**ויליאם:**

בנאותו שטח חסום על ידי קירות ודלתות, מושבם נזקן כמו כל מושבך.

הו הוליך בלבו מושבך, והוא ישב בדרכו, וכך הוא ישב בדרכך.

לפוטר את המושבך, הוא ישב בדרכו, והוא ישב בדרכך.

לפוטר את המושבך, הוא ישב בדרכו, והוא ישב בדרכך.

**Χρήστος Γιλιέπα:**

ויליאם ישב בדרכו, והוא ישב בדרכו, והוא ישב בדרכו, והוא ישב בדרכו,

ויליאם ישב בדרכו, והוא ישב בדרכו, והוא ישב בדרכו, והוא ישב בדרכו,

ויליאם ישב בדרכו, והוא ישב בדרכו, והוא ישב בדרכו, והוא ישב בדרכו,