



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 6.7.52....
Ημερομ. Καταθέσεως: 26.11.12

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης - Λ.Α.Ο.Σ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιφερειακής Αναπτύξεως & Ανταγωνιστικότητος

Θ Ε Μ Α : Πώς θα αξιοποιηθούν, τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου της Γαύδου;

Συμφώνως με δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου, επισημαίνεται ότι, τον περασμένο Ιούνιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικών Ερευνών, δημοσιοποίησε διεθνώς, μία έρευνα – μελέτη του, που αφορά τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της νήσου Γαύδου. Σημειώνεται πώς η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η μελέτη αυτή ανέφερε ότι υπάρχει πλούσιο κοίτασμα μεθανίου καθαρού, κατά 99%, δηλαδή δεν απαιτείται κάν επεξεργασία, τονίζοντας ότι το πολύτιμο μεθάνιο ρέει ελεύθερο στην θάλασσα, όπου και χάνεται(!), εδώ και εκατομμύρια χρόνια και όσοι πέρνούν από το συγκεκριμένα σημεία, το βλέπουν και με γυμνό οφθαλμό! Τον Ιούλιο εφέτος, το Γαλλικό Ινστιτούτο, ζήτησε και πάλι άδεια από την ελληνική κυβέρνηση, για θαλάσσιες έρευνες για πιθανή εξόρυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή νοτίως της Πελοποννήσου. Δυστυχώς και πάλι, η ελληνική κυβέρνηση ήταν αρνητική, τοποθετώντας μάλιστα τις τρείς περιοχές ενδιαφέροντος (Απούλεια Λεκάνη, Λεκάνη Ηροδότου και Λεκάνη Σύρτης), σε γκρίζες ζώνες από μόνη της, βάζοντας όμως έτσι ουσιαστικώς, στο παιχνίδι εκμεταλλεύσεως κοιτασμάτων, τους Τούρκους και τους Λίβιους!

Δεν πρέπει να παραληφθεί πώς, η αναφορά της νορβηγικής εταιρείας TGF-MoR, που κάνει σεισμικές έρευνες για ανεύρεση κοιτασμάτων φυσικού αερίου, μιλάει για κοίτασμα 6 δισεκατομμυρίων βαρελιών φυσικού αερίου, μόνον στην Κρήτη, όσο δηλαδή τρείς φορές της Αλάσκας και μισή φορά του συνόλου της Σιβηρίας!

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

1. Είναι σε γνώση του υπουργείου, η περιγραφόμενη στα γαλλικά δημοσιεύματα, έρευνα – μελέτη του Γαλλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικών Ερευνών, για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της νήσου Γαύδου, που έγινε, προ ολίγων μόλις μηνών; Γιατί «προσπερνάμε» τόσες μελέτες;
2. Πώς τοποθετείται το υπουργείο; Γιατί αυτή η «μόνιμη» άρνηση της κυβερνήσεως, στα αιτήματα ξένων εταιρειών και φορέων για έρευνες και εκμετάλλευση εξακριβωμένων κοιτασμάτων όταν μάλιστα αυτά, θα έλυναν ριζικώς, τα μύρια όσα οικονομικά μας προβλήματα και χρέη, χωρίς καμία ανάγκη επαχθών δανειοδοτήσεων και μνημονίων; Τί συμβαίνει τελικώς;
3. Για ποιούς λόγους, με την παγίως αρνητική στάση που τηρούμε, βάζουμε επικίδυνους «τρίτους» (όπως οι Τούρκοι) στο «παιχνίδι»;

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ