

ΠΑΒ

1644

19 ΝΟΕ. 2010

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΟΖΕΜ ΠΕΡΓΚ

## ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΘΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Η κ. Διαμαντοπούλου ζήτησε να καταργηθεί το περίφημο άρθρο 17, που δίνει στην εκπαίδευση των Βορειοηπειρωτών μέχρι την 9η τάξη, το 75% των μαθημάτων στα ελληνικά Μήπως,

για λόγους οικονομίας, θα έπρεπε να καταργηθούν τα μαθήματα στην Ελληνική γλώσσα παντού και να εισάγουμε βιβλία και δασκάλους από γειτονικές χώρες;

Η ανθελληνική πολιτική του υπουργείου Παιδείας συνεχίζεται και εκτός της Ελλάδας, από μία κυβέρνηση που -παρά τις δηλώσεις Παπανδρέου στη ΔΕΘ για την Παιδεία- υπολογίζει περισσότερο τα χρήματα παρά τον Ελληνισμό!

Σύμφωνα με δημοσίευμα ομογενειακής εφημερίδας, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, κ. Άννα Διαμαντοπούλου, ζήτησε ώστε η διδακτέα ύλη στα σχολεία της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας να είναι 50% ελληνικά και 50% αλβανικά σε μια στιγμή που στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Αλβανία οι Έλληνες έχουν 75% ελληνικά και 25% αλβανικά.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι δώρο των Αλβανών, αλλά δικαίωμα των Ελλήνων που το απέκτησαν με πολλούς αγώνες και η κυρία Διαμαντοπούλου αποφάσισε να καταργήσει αυτούς τους αγώνες...

Αν και αρχικά αναρωτιόμαστε μήπως θα προτιμούσε η υπουργός να αντικατασταθεί η Ελληνική Εκπαίδευση στην Αλβανία με κάποια Ελληνικά Ι.Ε.Κ., θα θέλαμε να ρωτήσουμε την κυρία Διαμαντοπούλου:

Πώς μπορεί αυτή να καταργήσει μια οδηγία, η οποία μπόρεσε να μπει στην αλβανική ατζέντα της παιδείας μετά από έναν τιτάνιο αγώνα που έδωσαν μαθητές, δάσκαλοι, γονείς, όλοι οι Βορειοηπειρώτες, με πρωτοστάτη τότε, την οργάνωση της Ομόνοιας;

Γνωρίζει αυτή τη βία που υπέστησαν τότε οι μαθητές, τα πρόστιμα των δασκάλων και τη φοβέρα των αστυνομικών;

Γνωρίζει η Υπουργός τι συσχετισμό έχει η οδηγία αυτή; Αν δεν γνωρίζει να της την επισημάνουμε εμείς κι άλλη μια φορά: Η διδακτέα ύλη στα σχολεία μας έχει το ποσοστό

75-25 υπέρ της ελληνικής γλώσσας. Αν και η αναλογία δεν είναι ακριβώς αυτή και αυτό από την αδυναμία των δικών μας να την απαιτήσουν, αφού υπάρχει νομική κάλυψη.

Μήπως ζητάει να ελαττωθεί η αναλογία για να μην έχει την «τεράστια» υποχρέωση της εκτύπωσης κάποιων εκατοντάδων βιβλίων, μια και το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας δεσμεύτηκε (επί Νέας Δημοκρατίας) να εκτυπώνει όλα τα βιβλία που προορίζονται για τα σχολεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας;

Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με τα «κατορθώματα» της κυρίας αλλά δεν περιμέναμε την πρώτη φορά που θα ασχολούνταν με την κοινότητα μας να μα άνοιγε τόσο πολύ την καρδιά. Ας της πει κάποιος ότι άλλα είναι τα προβλήματα μας. Η έλλειψη βιβλίων, οι κτηριακές συνθήκες, το εκπαιδευτικό προσωπικό που θέλει ενίσχυση από την Ελλάδα, το περιεχόμενο των βιβλίων που διδάσκονται στα σχολεία μας και που δηλητηριάζουν με τις ανακρίβειες και τις διαστρεβλώσεις τα δικά μας παιδιά.

Η κυρία Διαμαντοπούλου, με την συγκεκριμένη (απ)αίτησή της ουσιαστικά “κρεμάει” τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος στην ΔΕΘ (και στην ομιλία του αλλά και στη συνέντευξη Τύπου) δήλωσε πως θα εργαστεί για μία καλύτερη Παιδεία, προκειμένου η χώρα να έχει ένα καλύτερο αύριο. Εκτός και εάν ο Γιώργος Παπανδρέου δεν αναφερόταν στην Ελληνική Παιδεία...

με τιμή

Αλέξανδρος Καρβούνης

Reply Forward