

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Βουλευτής Β' Αθηνών - Λ.Α.Ο.Σ.

606
11/11/2010

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2010

ΣΥΝ.: (1)

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τὴν Ἀξιότιμη Υπουργὸν Παιδείας, Διὰ Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων κ. Ἀννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: "Καταγγελίες Γονέων γιὰ Καθηγητὴ ποὺ ἐπηρεάζει τὶς Συνειδήσεις Μαθητῶν"

Σύμφωνα μὲ καταγγελίες στὸ 10ο Δημοτικὸ Σχολεῖο τοῦ Δήμου Ζωγράφου, ὁ καθηγητὴς τῆς Μουσικῆς ἐζήτησε πρὸν ἀπὸ καιρὸ (μέσα Σεπτεμβρίου περίπου) οἱ μαθητὲς νὰ τοῦ δηλώσουν ποιοὶ θὰ συμμετάσχουν στὴν σχολικὴ ἔορτὴ τῆς επετείου τοῦ Πολυτεχνείου.

Στὴν συνέχεια εἰσῆλθε, διὰ μέσω τοῦ διαδικτύου, στὸν ιστοχώρο <http://kithara.vu/ss.php?id=MzIyNTQxMjc5&i=15> ὅπου βοήκε ἐνα τραγούδι μὲ ὅλα τὰ σχόλια ποὺ ἀναφέρονται σὲ αὐτὸ ἀπὸ τοὺς δημιουργοὺς τῆς ιστοσελίδας καὶ ἀφοῦ τὸ φωτοτύπησε τὸ ἔδωσε σὲ μαθητὲς τῆς Δ' Δημοτικοῦ νὰ τὸ μάθουν ἀπέξω. Ὁμως, τὸ συγκεκριμένο τραγούδι, τὸ ὅποιο πολιτικοποιεῖ καὶ ἐπηρεάζει τὴν εὐπλαστὴ συνείδηση τῶν μικρῶν παιδιῶν χωρὶς νὰ τὰ ἀφήνει περιθώρια ἐπιλογῆς, θεωρεῖται, ὅπως λέει στὸ τέλος τῆς φωτοτυπίας ποὺ μοιράστηκε στὰ παιδιὰ ὅτι εἶναι: "διεθνῆς θρήνος στὴν Σοβιετικὴ Ένωση καθὼς καὶ γιὰ ὅλων τοὺς Κομμουνιστὲς τοῦ κόσμου. Στὴν Ελλάδα, στὸ Ε.Α.Μ., ὅταν πέθαινε κάποιος σύντροφος, αὐτὸ τὸ τραγούδι τραγούδαγαν στὸν τάφο του, καὶ ὅχι τὸν ἔθνικό ὄμνο, ὅπως ἔκαναν στὸν ἀστικὸ στρατό. Αφιερωμένο σὲ ὅλους τοὺς πεσόντες κομμουνιστὲς τοῦ κόσμου".

Τέλος, ἀξιοσημείωτο εἶναι καὶ τὸ γεγονός ὅτι ὁ ἴδιος καθηγητὴς δὲν ἐφάρμοσε τὰ ἴδια μὲ τὴν ἔορτὴ τῆς 28ης Οκτωβρίου ποὺ ἦταν ἡ ἔθνικὴ ἐπέτειός του "ΟΧΙ".

Συνεπῶς ἐρωτᾶται ἡ ἀρμόδια Υπουργός:

1. Γιὰ ποιὸ λόγο ὁ συγκεκριμένος καθηγητὴς προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει καὶ νὰ ἐπηρεάσει τὶς συνειδήσεις τῶν μικρῶν παιδιῶν μὲ τέτοιου εἶδους πολιτικὲς ἐνέργειες;

2. Τί θέση έχει ένας διεθνής θρήνος τῆς πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τοῦ Ε.Α.Μ., που άπευθύνεται στοὺς νεκροὺς του, σὲ μία σχολική ἑορτὴ και μάλιστα σε μαθητὲς Δημοτικοῦ Σχολείου;
3. Υπάρχει σχετικὴ ἐγκύκλιος ἀπὸ τὶς ἀρμόδιες Υπηρεσίες τοῦ Υπουργείου σχετικὰ μὲ αὐτῶν ποὺ θὰ πρέπει νὰ λέγονται καὶ νὰ ἐφαρμόζονται σὲ κάθε σχολικὴ ἑορτὴ;

Οἱ Ἐρωτῶντες Βουλευτές:

Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις, Β' Αθηνῶν ΛΑ.Ο.Σ.

Πλευρῆς Αθανάσιος, Α' Αθηνῶν ΛΑ.Ο.Σ.

k i t h a r a , v u

Τίτλοι

Εργασίες

Δημιουργοί

Αποττολείς

Néon

Ebögen

Επέστε Θύματα Αδέρφια

Ανταρκτικό Μουσείο/Στήλη: Παραδοσιακό Ρωμαϊκό

Αποστολέας: George Ivo Tauris
Στολιθηκε: **29-09-2007**
(8 ωήφοι)

Διπλάσια προσόντα
Επέσατε θύματα, αδέρφια, εσείς
Σε άνιση Πάλη κι Αγώνα
Ζωή, λευτερία και τιμή του Λαού
Γυρεύοντας, βρήκατε μνήμα
Συχνά σε υψηλές, σκοτεινές φυλακές
Πικρές επεράσατε μέρες
Κατ' ώρα του δήμου νεύμα ευθύς
Σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα.

Am E
 Γλεντούν οι τυράννοι και μες το πιο τό⁷
 Dm E Am
 Τη λήθη γυρεύουν να βρούνε
 Am E
 Μα οι μέρες τους όμως μετρήθηκαν πια
 Dm E Am G
 Και τέλος φρίκτο τους προσπένει
 C G G7
 Θεριεύει ο γίγαντας τώρα Λαός
 F Em Dm Am
 Και σπάει δεσμά κι αλυσίδες
 Am E
 Αιώνια η μνήμη σε σας, αδελφοί
 Dm E Am
 Στον τίμο που πέσατε Αγώνα...

Η μουσική αυτή ήταν ο διεθνής θρήνος στην Σοβιετική Ένωση (και όχι μόνο), καθώς και για όλους τους κομμουνιστές του κόσμου (κι εξακολουθεί να είναι)

Στην Ελλάδα, στο ΕΑΜ, όταν πέθαινε κάποιος σύντροφος, αυτό το τραγούδι παγουδάγαν στον τάφο του, και όχι τον εθνικό ύμνο, δημιούργησε ο Καραϊσκάκης.

Αφιερωμένο σε όλους τους ιτεσόντες κομμουνιστές του κόσμου

Αξιολογήστε την παρούσαν κατοχυρωφό του τραγουδιού: Ακριβής λανθασμένη
Βρήκατε κάποιο λόθιος, δηλώστε το παρακάτω.

Η χρήση επιτρέπεται μόνο για προσωπική μελέτη και για εκποιηθευτικούς λόγους.
Η πορεονω καταγραφή δηλώνει την προσωπική γνωμη του αποστολέα ως την τρόπο με την οποία μπορεί να ισχύει το παραπόνω τραγούδι.

Αλλαγή τόνου: 0 ημιτόνια

Απόκριψη συγχρόνων

Extinction

Σχόλια / Διορθώσεις / Αφεράσεις