

**ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: Θωμάς Ρομπόπουλος
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑΣΟΚ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Α' Θεσσαλονίκης**



ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ: Στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους

Ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου κατά την ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο του Κινήματος στις 03/09/2010 ανέφερε:

«Αλλά θέλω σήμερα να πω ότι αν έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο χρέος, όχι κοινωνικό, αλλά πατριωτικό, αυτό είναι απέναντι στον Έλληνα εργαζόμενο. Θέλω να εξάρω την επιμονή, αντοχή και αποφασιστικότητα του Ελληνικού λαού, που αναγνωρίζεται πια και διεθνώς. Θέλω να εξάρω την επιμονή, την αντοχή αυτών που πόνεσαν περισσότερο. Τον Έλληνα και την Ελληνίδα χαμηλοσυνταξιούχο, που με τη δική τους δύσκολη θυσία συνέβαλαν και αυτοί στο να σωθεί η πατρίδα.

Γι' αυτούς να είμαστε περήφανοι. Αυτούς να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα. Σε αυτούς, με την πρώτη ανάκαμψή μας - και είναι δέσμευσή μας - χρωστάμε να τους στηρίξουμε με καλύτερες συντάξεις.»

Κατά την ομιλία του δε στην 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (11/09/2010) ανακοίνωσε:

«Δεν θέλω να δώσω μεγάλες υποσχέσεις, αλλά και αναγνωρίζω και κατανοώ τις δυσκολίες που περνούν ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Θα ζητήσω από τον Υπουργό Οικονομικών, και πάντα ανάλογα με την πορεία των εσόδων, να κάνει ό,τι καλύτερο, ώστε να βοηθηθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι ακόμα και τον χειμώνα αυτό.»

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι ο στόχος της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2010 και το 2011 θα επιτευχθεί, και επανέλαβε μάλιστα την εκτίμησή του ότι η πορεία των δημοσιονομικών και βασικά του ελλείμματος μπορεί να υπερβεί τον στόχο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα για να βοηθηθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι;
- Εάν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και σαφής τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων στις συντάξεις ή των οικονομικών βοηθημάτων που πρόκειται να δοθούν στους χαμηλοσυνταξιούχους;

Αθήνα 27/09/2010

Ο ερωτών Βουλευτής
Θωμάς Ρομπόπουλος